

KERK & leven
Halewijnlaan 92
2050 Antwerpen
www.kerkenleven.be

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Filip Debruyne
De parochie is verantwoordelijk
voor de eigen teksten

ALGEMENE REDACTIE

tel. 03 210 08 40
fax 03 210 08 49
redactie.kerkenleven@kerknet.be

VORMGEVING

Grafisch ontwerp
Catapult, Antwerpen
Lay-out & Zetwerk
NV Halewijn

DIENST PAROCHIEBLADEN

tel. 03 210 08 30
fax 03 210 08 36

© copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal
uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk
beschermd. Zonder toestemming
van de uitgever mogen ze op geen
enkele wijze worden verspreid.
De uitgever is niet verantwoordelijk
voor de inhoud van de advertenties.
Lezersbrieven moeten naam en adres
vermelden. De redactie behoudt zich
het recht teksten in te korten of te
weigeren.

OPKIKKERTJES

VEERTIG

Hedwig VAN PETEGHEM

Veertig is een getal dat heel sterk geladen is. Of het in onze tijd een positieve bijklank heeft, weet ik niet. Want het is de leeftijd die nogal gemakkelijk gekoppeld wordt aan midlifecrisis. Gelukkig loopt die periode vaak goed af, omdat men de vaste waarden van het eigen leven terug op een rijtje gezet krijgt.

Ook heb ik de indruk dat de mosterdpot van Abraham van vijftig naar veertig verschoven is. Het wordt meer en meer de leeftijd dat er uitbundig gevierd wordt. Heeft het iets te maken met het huidige

levensklimaat? Hoe hoger de levensverwachting, des te gretiger we van elke dag en elk jaar willen genieten. Je weet maar nooit.

Veertig heeft natuurlijk nog een andere symbolische waarde. Van Aswoensdag tot Pasen zijn veertig dagen (zondagen niet inbegrepen). Van Pasen tot Hemelvaart zijn veertig dagen (zondagen inclusief). Vanzelfsprekend verwijst dit getal naar de doortocht door de woestijn van de Israëlieten en naar de vastenperiode van Jezus in de woestijn. Hoe droog en onvruchtbaar het in dergelijke omstandigheden ook lijkt, de periode heeft alleszins een vruchtbaar

resultaat. Want zo'n tijdspanne hebben we nodig om een levenshouding of een geloof wortel te laten schieten. Sneller gaat niet.

Het eigenaardige van dit alles is: zo'n symboliek wordt niet zomaar uit de lucht gegrepen; ze ontstaat in de gewone dagelijkse ervaringen van elke mens. Immers, een zwangerschap duurt negen maanden, of liever veertig weken. Veertig is de tijd die het leven nodig heeft om ten volle tot leven te komen. Na veertig weken wordt de foetus een kind, dat een eigen, nieuw leven gaat leiden. Zo is veertig een oproep tot geduld, tot leren (ver)wachten... een uitnodiging tot vernieuwd leven.

Om de laatste vijf cursiefjes van Tilly Stuckens beter te laten aansluiten bij de tijd van het jaar, serveerden we u

vorige en deze week de eerste twee van onze nieuwe gastauteur, Hedwig Van Peteghem. Diaken in de Sint-Jozef-parochie in Brasschaat, schrijft godsdienstleerkracht Van Peteghem sinds 2001 een wekelijks cursiefje in Kerk & Leven Brasschaat, zijn plaatselijk parochieblad.

Bovenstaand cursiefje werd geplukt uit *Opkikkertjes* (Halewijn, Antwerpen, 2006). U kunt het boek bestellen met ultrakorting door overschrijving van 6 euro, verzendingskosten inbegrepen per exemplaar op rekeningnummer (BE61) 220-0971727-17 van Uitgeverij Halewijn, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen. Vermeld bij de mededeling duidelijk het gewenste aantal exemplaren evenals „code 233”. Het boek wordt u toegestuurd na ontvangst van uw betaling.

Zondagsgebed

Bij de 6de paaszondag

Gebed tot Maria

Goede Moeder,
niemand meer dan U weet hoezeer de Kerk priesters,
diakens, religieuzen, geëngageerde leken nodig heeft.
Niemand meer dan U kent de zorg van uw Zoon Jezus
om de toekomst van zijn Kerk,
niemand meer dan U wenst dat wij ons totaal inzetten
voor de verspreiding van het evangelie.
We voegen nu ons gebed bij het uwe,
een gebed om herders voor uw volk
en we bidden tot uw zoon Jezus:

Schenk uw Kerk mannen en vrouwen
die de vreugde leren kennen U te dienen
in het gebed en de zorg voor kleinen en armen,
mensen die geraakt worden door uw liefde
en uw woord verder dragen door de tijd.

Roep jongeren die durven ingaan op uw uitnodiging
en geef hen de moed
U met onverdeeld hart te willen toebehoren.

Wees voor ons allen een bron van geluk en zegen
opdat in uw Kerk de goedheid van uw verbond met ons
herkenbaar mag zijn.

Laat uw licht op ons schijnen,
zodat we met velen
uw licht mogen brengen aan alle mensen.

Amen.

Mgr. Luc Van Looy, bisschop van Gent

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER VAN PAUL VAN ZUMMEREN

Kristien VAN ZUMMEREN

**DE KOUDE WINTER IS NU VERDWENEN,
DE ZOETE ZOMER DIE KOMT AAN,
IN MEI ZIET G'AL DE BOTTEKES EN BOMEN,
ZO MOOI TE BLOEIEN STAAN.**

Ja, gisteren zijn we de meimaand ingestapt en iedereen denkt dan aan de zalige lentemaand met veel zon, veel bloemen en al een stukje zomer. Wel, de volkskalender verwittigt ons: pas op, mei is traditioneel een koele maand:

STAARTJE MEI IS STAARTJE WINTER.

Een koele maand inderdaad, want halfweg zitten we immers nog met de gevreesde Ijsheiligen.

De weerspreuken voor deze maand liegen er ook niet om. Nee, zeiden de boeren vroeger, mei mag niet zonnig zijn, integendeel:

EEN KOUDE MEI IS EEN GOUDEN EI.

Onze voorouders hadden bijvoorbeeld al lang de vaststelling gemaakt dat mooi weer in mei ondermeer slecht is voor de oogst. En dat zeiden ze dan zo:

**IS HET WEER IN MEI TE MOOI,
DAN KRIJGT DE SCHUUR MAAR WEINIG HOOL.**

Het zou dus, aldus de wens van de boeren, in mei veel moeten regenen, want, zeiden ze:

MEIREGEN IS GELDZEGEN.

SUDOKU

	7					9	2	
					8	9		4
					4	8		1
	8	9			6			2
	2						7	
7			5			1	3	
2		5	9					
8			2	5				
	6	7					8	

Tijdschriften van 'De Puzzelaar'
vindt u in de perswinkel.

DEPUZZELAAR

© De Puzzelaar

6		9		8		3		4
2			1	7	3			9
9		3				6		7
				1				
1		5				4		2
7			5	4	6			8
8		4		9		2		5

Tijdschriften van 'De Puzzelaar'
vindt u in de perswinkel.

DEPUZZELAAR

© De Puzzelaar