

Parochie	1
In de pen	6
Samenleving	8
Klapstoel	9
Spiritualiteit	10
Kerk	12
Varia	13
Dossier	14
Buitenland	16
Cultuur	17
Film	19
Optocht	20
Mensen	21
Bisdom	22
Podium	24

COLUMN

Bert CLAERHOUT



Franciscus paart radicaliteit aan zachtmoedigheid

“ Een van de meest ophefmakende uitspraken van de Franse schrijver, dichter en essayist Léon Bloy (1846-1917) is dat wie nooit heeft gebedeld, tevergeefs heeft geleefd. In zijn pamflet *Het bloed van de arme* (1909) noemt Bloy de bedelaar een permanente spiegel voor wie in rijkdom leeft. Volgens hem geeft de ware christen van zijn overvloed aan wie gebrek lijdt, zodat allen als broeders en zusters met elkaar kunnen leven.

Vader Bloy was een rabiate antikatholiek, maar dat belette zoon Léon niet zich te bekeren en te kiezen voor een radicaal, compromisloos leven. Hij leefde van liefdadigheid en schrok er niet voor terug te bedelen bij de verlichte geesten van zijn tijd, ook al bestreed hij die vurig in zijn geschriften. Bloy had een grote invloed op de jonge Franse katholieke intellectuelen van het interbellum – onder wie de filosoof Jacques Maritain, de schrijver Georges Bernanos en de schilder Georges Rouault. Door zijn hang naar het Absolute en zijn strijd tegen het geestelijk verval van zijn tijd, noemde de Franse krant *Le Monde* de bijna vergeten Bloy in 2000 „de profeet van de eindtijd”.

Het is wellicht niet toevallig dat paus Franciscus in zijn eerste preek na zijn pausverkiezing Léon Bloy citeerde: „Als we stappen, bouwen en biechten zonder het kruis, zijn we werelds bezig, zijn we priesters, bisschoppen, kardinalen en pausen, maar geen leerlingen van de Heer.” Dat Bernanos en Maritain geruime tijd in Zuid-Amerika verbleven, heeft ongetwijfeld bijgedragen tot de verspreiding van het gedachtegoed van Bloy in een stad als Buenos Aires, waar paus Franciscus aartsbisschop was. De radicaliteit waarmee de nieuwe paus de christenen telkens weer oproept sober te leven en zich voor de armen in te zetten, wijst erop dat hij dat denken kent.

Dat Bloy ook hard kon uithalen naar de Kerk en naar priesters die zich meer om geld en luxe dan om het geloof bekommerden,

deert de paus niet. In *Paus Franciscus. Leven en denken van Jorge Bergoglio* (Adveniat/Halewijn, 217 blz., zie ook blz. 12 in dit nummer), neemt hij evenmin een blad voor de mond. Als de auteurs aan het eind van hoofdstuk IX, waarin het verplichte priestercelebaat en de misbruikschandalen ter sprake komen, de voormalige kardinaal Jorge Bergoglio vragen of hij begrijpt dat velen zeggen dat ze nog wel in God, maar niet meer in priesters geloven, antwoordt hij: „Dat is prima. Veel priesters verdienen het niet dat men in hen gelooft.”

Voor Léon Bloy bestond de grootste ellende erin geen heilige te zijn. Ik denk niet dat paus Franciscus dat beaamt. Zijn radicaliteit en sterke visie gaan immers gepaard met een grote tederheid en veel begrip voor al wie faalt. In *Paus Franciscus* geeft hij trouwens onomwonden toe dat ook hij vaak tekortschiet en lang niet altijd gelijkmoedig en begripvol is geweest. Uitdrukkingen als „Ik heb gezondigd” en „Ik heb me vergist” leren dat hij zich de weelde van de zekerheid niet gunt.

„Alles wat onenigheid is, doet me pijn”, vertelt de paus nog. Hij vraagt God hem een zachtmoedig hart te geven. Ons zijn en ons handelen vat hij samen in drie woorden: alsjeblijft, dankjewel en sorry. Het besef een zondaar te zijn noemt de paus het mooiste wat de mens kan overkomen, op voorwaarde dat we daar de juiste conclusies uit trekken. „Als iemand zich ervan bewust is dat hij een zondaar is en dat hij door Jezus is gered,” verduidelijkt Franciscus, „bekent hij deze waarheid aan zichzelf en ontdekt hij de grootheid van het leven, namelijk dat Iemand intens van hem houdt en zijn leven voor hem heeft gegeven.” Het zondebesef dat daaruit voortvloeit, is iets heel anders dan wat christenen generaties lang hebben meegekregen.

Beetje bij beetje leren we de nieuwe paus beter kennen. Het ziet er naar uit dat hij ons vaak zal verrassen.”

LEZERSBRIEVEN

Reageren op artikelen in deze krant? U kan schrijven of mailen (met vermelding van uw naam en adres) naar: **KERK & leven**, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen of lezersbrieven@kerknet.be

Assertieve geest

KERK & leven, 24 APRIL 2013

In uw bijdrage *Assertieve geest in bereid hart* getuigen zuster Harlindis Claes en Lieve Fierens op een positieve wijze over de kracht van het geloof en een leven van respect en engagement. Het is een bemoedigende, opbouwende benadering, in eenvoudige bewoordingen. Wat gezegd wordt, getuigt van levenswijsheid en kennis van de hedendaagse levensstijl.

Inmiddels hebben we ook de bewonderenswaardige, op geestelijke kracht gesteunde reactie van mgr. André-Joseph Léonard gezien op de gemene en respectloze aanval van de vrouwenactie-groep Femen.

Gerard HERMANS, Langdorp

Jongeren naar Syrië

KERK & leven, 24 APRIL 2013

„Jongeren gaan beter niet in Syrië vechten”, schrijft de hoofdredacteur. Goede column, ware het niet dat het kernprobleem alleen zijdelings wordt vermeld, met name als de auteur het heeft over de hoogste beloning in de islam: het martelaarschap.

Tegenover die beloning zijn inlichtingendiensten, veronttruste burgemeesters, gematigde imams en dito koepelorganisaties, onderwijs, jobs, jongerenwerk, overleg en advies, volkomen nutteloos. Beter nog, ze zijn contraproductief. Want de islamitische ‘supremacisten’ zien de wereld nu eenmaal niet als een

verzameling van staten, maar als een zwart-witoppositie tussen de echte gelovigen (dar al-islam) en alle anderen (dar al-harb).

Tegen die laatste zijn alle middelen geoorloofd – haatpredikers hameren daar op diverse tv-zenders voortdurend op. „Het feit dat u denkt ‘dit is gezever’, of dat ik een zeveraar ben omdat ik dit luidop zeg, heeft niets te maken met het feit of zij het geloven. Zij doen het en zij trekken zich niets, maar dan ook niets aan van wat u denkt”, schrijft Andrew McCarthy in *Jihad Will Not Be Wished Away*. De geschiedenis stapelt de bewijzen op dat ‘wishful thinking’ alleen maar contraproductief is, en ook dat inzicht altijd te laat komt.

René FRIES, Geraardsbergen

Schaamteloos

KERK & leven, 8 MEI 2013

Als hedendaagse christen en Vlaams-nationalist schaaft ik mij voor de laag-bij-de-grondse aanvallen op mgr. André-Joseph Léonard. De krant *De Morgen* deed nog een stap verder en publiceerde in haar editie van 2 mei daarover een ‘achterafgedicht’ van Delphine Lecompte. Dat was er voor mij mijlvenver over. Is die krant, die ooit met belastinggeld werd gered, dan helemaal verworden tot een pulpblad?

Er zijn grenzen en er is nog een vorm van ethiek en zelfrespect. Je kunt het absoluut oneens zijn met de uitspraken van de aartsbisschop, maar dat kun je ook

op een beschaafde en respectvolle manier uiten. Ik heb maar één woord voor dat soort gedrag: schaamteloos. Waar blijft de reactie van hen die de C in hun politieke vaandel dragen?

Wilfried ROSIERS, Neeroeteren

Tekenen van hoop

KERK & leven, 24 APRIL 2013

De manier waarop paus Franciscus de mensen op Pasen toesprak, maakt dat onze verwachtingen in de Kerk opnieuw hooggespannen zijn. Voor ons waren zijn woorden overigens niet de enige tekenen van hoop. Op Braambos-tv kregen we een diepgaand en bemoedigend gesprek van Lucette Verboven met de Duitse karmeliet Reinhard Körner. Beiden bogen zich over de woorden van de Emmaüs-gangers „Brandde ons hart niet terwijl Hij – de Verrezen Christus – met ons sprak?” Jezus raakte toen immers het gemoed van de mensen zoals wij dat ook nu kunnen ervaren als we goed leven. Zo leeft Hij voort.

Voorts waren we getuige van een protestantse paasviering in Noord-Italië. De hechte gemeenschap straalde veel bezieling uit met zang en dans. Het geheel had veel weg van onze eucharistie, maar met minder woorden. Het samenzijn in onze kerken zou gezelliger moeten, zodat de gelovigen zich gesterkt voelen.

Tot slot verwijs ik naar de paasviering op de televisie in het Zwitserse stadje Vevey. De vriendelijke

bisschop had het over een nieuwe dageraad voor de Kerk. Jammer toch dat jongeren zich niet meer tot de Kerk aangesproken voelen. Misschien moeten er meer welmenende ouders of leden van jeugdbewegingen zijn die hen met muziek en dans aan het begin van de samenkomsten verwelkomen.

Mia CRAUWELS, Lier

Onfeilbaarheid

KERK & leven, 8 MEI 2013

Ik deel het standpunt van lezer Lucas Geeraerts dat de paus niet onfeilbaar is. Als hij daar evenwel de Onbevleete Ontvangenis bij betreft en in vraag stelt, gaat dat voor mij te ver. Maria is in Lourdes zelf komen verklaren dat zij de Onbevleete Ontvangenis is. Als God deel komt uitmaken van het leven op aarde, is het de logica zelve dat de tweede persoon van de Drie-eenheid wordt geboren uit een lichaam dat volkomen vrij van zonde is.

Het standpunt van Lucas Geeraerts is een protestants standpunt. Als ik het Weesgegroet bid, verander ik de woorden ‘Moeder Gods’ altijd door ‘Moeder van Gods Zoon’. Volgens mij is dat realistischer, want aan het kruis verklaarde Christus: „Vrouw, zie daar uw Zoon.” Mens, zie daar uw geestelijke Moeder. Zij is een godsgeschenk waarvoor wij, arme en zondige mensen, enorm dankbaar moeten zijn tegenover Christus, onze broer en onze God.

Marc DESMET, Merelbeke

Colofon

KERK & leven

Halewijnlaan 92
2050 Antwerpen
www.kerkenleven.be
KERK & leven is een uitgave van
Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE

UITGEVER

Filip Debruyne
De parochie is verantwoordelijk
voor de eigen teksten

REDACTIE

Algemene redactie
tel. 03 210 08 40
fax 03 210 08 49

redactie.kerkenleven@kerknet.be

Hoofdredacteur

Bert Claerhout

Eindredacteur

Peter Gordts

Redacteurs

Erik De Smet, Nicole Lehocq,
Ilse Van Halst, Jozefien Van Huffel
Lieve Wouters

Redactiesecretariaat & Optocht

Martine Croonen
secretariaat.kl@kerknet.be
Diocesane redactie Antwerpen

Susan Van Lommel

Filip Ceulemans

Schoenmarkt 2

2000 Antwerpen

tel. 03 202 84 30

fax 03 202 84 31

redactie.bisdom.antwerpen@kerknet.be

Diocesane redactie Brugge

Liselotte Anckaert

Diocesaan Centrum Groenhove

Bosdreef 5

8820 Torhout

tel. 050 74 56 38

liselotte.anckaert@kerknet.be

Diocesane redactie Gent

Eveline Coppin

Bisdimplein 1

9000 Gent

tel. 09 225 16 26

fax 09 223 39 59

eveline.coppin@kerknet.be

Diocesane redactie Hasselt

Jan Colla

Vrijwilligersplein 14

3500 Hasselt

tel. 011 28 84 40

jan.colla@kerknet.be

Diocesane redactie Mechelen-Brussel

Hans Medart

Varkensstraat 6

2800 Mechelen

tel. 015 29 84 17

hans.medart@kerknet.be

VORMGEVING

Grafisch ontwerp

Catapult, Antwerpen

Lay-out & Zetwerk

Patrick Claessens

PUBLICITEIT

Trevi plus bvba

Meerlaan 9

9620 Zottegem

tel. 09 360 48 54

fax 09 367 49 88

katrien.lannoo@treviplus.bewww.treviplus.be

DIENST PAROCHIEBLADEN

tel. 03 210 08 30 - fax 03 210 08 36

ABONNEMENTEN

Abonnementen en adreswijzigingen uitsluitend via de parochie

DRUKKERIJ

NV Halewijn

© copyright

Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit KERK & leven zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.