

## EVANGELIE

Bij zijn afscheid zegt Jezus tegen zijn leerlingen: „Ik heb jullie nog veel te zeggen, maar jullie kunnen het nu nog niet begrijpen. De Geest van de waarheid zal jullie de weg tonen. Hij zal niet uit zichzelf spreken, maar zeggen wat Hij hoort en jullie vertellen wat komen gaat. Alles wat van de Vader komt, komt ook van Mij. Wat de Geest jullie vertelt, komt dus van Mij.”

Naar Johannes 16, 12-15  
Feest van de heilige Drie-eenheid

## DRIE IN EEN

Jezus heeft het **vandaag** over drie personen: de **Vader**, de **Geest** en **zichzelf**. Verschillend, en toch **één**. Hoe kan dat? Alle drie hebben ze het beste met ons voor. God de Vader **gaf** ons de wereld en alles wat **leeft**. Daarna stuurde Hij zijn **Zoon** naar de aarde om te **tonen** hoe we voor elkaar **zorg** kunnen dragen. Als Jezus naar zijn Vader **weerkeert**, zendt God zijn Geest, die ons de **kracht** geeft om **door te zetten**. God komt dus **tot ons** als een Vader, maar ook als een **vriend** in Jezus én als een **goede Geest**. Die Geest **verbindt** alles en iedereen en geeft ons de kracht om **liefde uit te dragen**.

## ALFABET

Stef DESODT

Schrap de letters die meer dan twee keer voor komen. Met de letters die overblijven, kun je een woord vormen.

B	G	M	C	Z	D
Z	L	B	D	A	
L	F	C	G	B	A
G	C	F	D	L	
R	Z	B	I	Z	F
_____					



In de tuin vliegen de 'foute' zouttabletten de vijver in. © MC



Hoe kunnen we ons geloof beleven en voortvertellen? Even samen nadenken. © MC

## ONDER DE MANTEL VAN MARIA

„Dag Jezus, ik ben Magnus en ik zie je graag.” Met grote ogen kijkt **Magnus** (6) naar boven. Na een blik op het Maria-beeld zegt hij even dag tegen Jezus. Aan de uitgang van de kerk toont **Casper** (13) een schilderij met een herder en vele schapen. „Dat hebben we vorige keer gemaakt. Straks komt er een schaapje bij, want kleine Wannes is geboren.” Tweemaal per maand komen de **mariakids** samen in het klooster van de karmelieten in Gent, om hun geloof uit te diepen. We dalen af in de catacombe, een lichte kelderruimte waar **broeder Rudi** catechese geeft. „Vandaag staan we even stil bij de eerste communie van **Marie-Anne** (7) en het vormsel van **Andreas** en **Simon** (11).” Of ze weten wat die grote stap betekent? „Morgen komt Jezus in mijn hart en krijg ik een hostie”, zegt Marie-Anne.

Andreas weet wat het vormsel betekent. Als broeder Rudi vertelt dat de heilige Geest hem goede vruchten geeft, zoals een beetje meer geduld, lacht Casper: „Jaja, ik heb dat al gevoeld.” Dan legt broeder Rudi uit wat biechten betekent, en dat Jezus je fouten graag vergeeft. Marie-Anne schuifelt op haar stoel. Genoeg gepraat, vindt ze. Tijd voor actie. In de pandgang van het klooster hangen symbolen aan de muur. Op een tafel ligt een spelbord. Acht lege bokalen staan ernaast. Daarin komen zouttabletten. Elk tablet staat voor een fout. De kinderen gooien met de dobbelsteen, zoeken het bijbehorende symbool en tonen het cijfer aan broeder Rudi.

„Stel, je vindt een portefeuille. Wat doe je? A. Je geeft het geld aan een bedelaar. B. Je houdt het geld voor jezelf. C. Je geeft de portefeuille aan mama of papa en vraagt om hem terug aan de eigenaar te bezorgen.” Simon denkt na. „Toch maar teruggeven”, besluit hij. „Goed zo, Simon”, lacht broeder Rudi. Bij een vraag over een stuk chocolade, twifelen **Arwen** (11) en **Catharina** (10) niet: „We delen het met onze vrienden.” Na een halfuurtje zijn vele vragen beantwoord, maar de meeste bokalen nog zo goed als leeg. „Wat zijn jullie voorbeeldige kinderen”, lacht broeder Rudi.

Tijd voor het vieruurtje. Pannenkoeken en chocolademelk doen die enkele foutjes snel vergeten. Zodra de buiken zijn gevuld, trekken we de tuinen in. Een reiger vliegt over onze hoofden en strijkt neer bij het Mariabeeld.

„Gooi je fouten maar in de vijver en zeg er iets bij”, zegt broeder Rudi. „Jezus, vergeef mij”, roept Casper en hij kiepert met een flinke aanloop een zouttablet in het water. Magnus heeft spijt dat hij slechts één fout antwoord gaf. Gelukkig heeft broeder Rudi extra tabletjes mee. Ze vliegen als keien over de plas. Hopelijk hebben de vissen morgen geen last van een hoge bloeddruk ☺.

We zingen nog een laatste lied bij het Mariabeeld. Dan opent Rudi een grote tas en haalt er cadeautjes uit. De kinderen zwermen als bijen om hem heen. „Tot volgende keer”, zegt **Annemie**, „dan gaan we met z'n allen naar Oostakker. Op bezoek bij Maria.” Want voor haar hebben de **mariakids** een dikke boon. Wat had je gedacht?

Martine CROONEN