

KERK & leven
Halewijnlaan 92
2050 Antwerpen
www.kerkenleven.be

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Filip Debruyne
De parochie is verantwoordelijk
voor de eigen teksten

ALGEMENE REDACTIE

tel. 03 210 08 40
fax 03 210 08 49
redactie.kerkenleven@kerknet.be

VORMGEVING

Grafisch ontwerp
Catapult, Antwerpen
Lay-out & Zetwerk
NV Halewijn

DIENST PAROCHIEBLADEN

tel. 03 210 08 30
fax 03 210 08 36

© copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal
uit Kerk & leven zijn auteursrechtelijk
beschermd. Zonder toestemming
van de uitgever mogen ze op geen
enkele wijze worden verspreid.
De uitgever is niet verantwoordelijk
voor de inhoud van de advertenties.
Lezersbrieven moeten naam en adres
vermelden. De redactie behoudt zich
het recht teksten in te korten of te
weigeren.

HET JAAR VAN DE GANZEN

NOOIT MEER

Tilly STUCKENS

Volgende week herdenken we weer de landing van de geallieerden in Normandië. Voor ons was dat een goede zaak: al bijna zeventig jaar kennen we geen oorlog meer. Twee, drie generaties die in eigen land nooit bommen hoorden vallen, nooit in een gracht moesten duiken voor moordend vuur. In andere continenten had een massa mensen veel minder geluk.

Is er tussen 1944 en vandaag ooit een periode geweest waarin nergens gevochten werd? Wij kennen die oorlogen alleen van het nieuws. Zoals ook aanslagen, op-

standen, volkerenmoorden, hongersnood, enzovoorts nooit dichter bij komen dan wat we zien, lezen, horen. En zelfs dat wordt ons soms te veel. We kiezen een ander programma. Om dan toch weer beschaamd te bedenken dat het compleet fout zit. Wij hier die het goed hebben. Zij die ginds onmenselijk lijdten.

Vooral kinderen roepen schuldgevoelens op. Het meisje op de foto dat haar benen verloor nadat ze op een landmijn had getrapt. De neergeschoten straatjongen in Colombia. De kinderlijkjes in Syrië, Palestina, Congo.

Ik lees een gedicht over een meisje van zeven dat in Hiroshima werd gedood. De Turkse dichter Nazim Hikmet laat haar zelf aan het woord: „Eerst vatte mijn haar vuur / dan verbrandden mijn ogen / ik werd een handvol as / mijn bloed is vervlogen.” In de laatste strofe klopt ze bij ons aan: „Geef me toch je woord van eer / laat de kinderen snoepen / en dood hen nooit meer, nooit meer.”

„Nooit meer oorlog!” was ook na 1914-1918 de grote kreet. Maar wat leveren kreten op?

Onlangs in de kerk zag ik een kleine jongen door de middenbeuk draven nadat hij vooraan in een kinderkring het Onzevader had meegezongen. Hij keek dromerig, een beetje weg van de wereld. Tot zijn blik plotseling die van iemand achteraan in de kerk kruiste. Mama, papa, meter, peter? Zijn gezichtje klapte open.

Werd een en al schittering. Herkenning, blijdschap. Met uitgestoken armen holde hij naar die lieve grote mens van hem.

Wat kunnen wij doen? Voor dit kind. Voor ieder kind.

Deze cursiefjes werden geplukt uit *Het jaar van de ganzen* (Halewijn, Antwerpen, 2004). U kunt het boek bestellen met ultrakorting door overschrijving van 7 euro (5 euro plus 2 euro verzendingskosten) per exemplaar op rekeningnummer (BE61) 220-0971727-17 van Uitgeverij Halewijn, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen. Vermeld bij de mededeling duidelijk het gewenste aantal exemplaren evenals „code 177”. Het boek wordt u toegestuurd na ontvangst van uw betaling.

Zondagsgebed

Bij de 9de zondag door het jaar Franciscus van Assisi

Wijze raad

Laten wij al het goede teruggeven
aan de allerhoogste en verheven Heer God
en erkennen dat al het goede van Hem is
en voor alles dankzeggen aan Hem
van wie al het goede komt.

En wanneer wij zien of horen
dat iets kwaads gezegd of gedaan wordt
of dat God gelasterd wordt,
moeten wij iets goed zeggen
en iets goed doen
en God prijzen die gezegend is
in eeuwigheid.

Zondagsgebed plukt uit de *Gebedskalender Kerk & Leven 2013*. Deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle heiligen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de liturgische centra in uw buurt: De 3 Leliën, Leopoldstraat 59, 2000 Antwerpen, 03/231.03.39 · De 3 Provinciën, Abdijstraat 1, 3271 Averbode, 013/78.04.60 · De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 Brugge, 0477/26.56.17 · Incontri, Kolenmarktstraat 61, 1000 Brussel, 02/509.97.32 · LKD, Dijkstraat 32-34, 9200 Dendermonde, 052/20.19.76 · Carmelitana, Burgstraat 46, 9000 Gent, 09/225.48.36 · Pascali, Nederpolder 16, 9000 Gent, 09/223.40.30 · De Bron, Marktstraat 88, 8530 Harelbeke, 0477/26.56.17 · PIC, Tulpijnstraat 75, 3500 Hasselt, 011/21.29.46 · Castrum Abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000 Leuven, 016/31.00.65 · De Peerle, Frederic de Merodestraat 18, 2800 Mechelen, 015/29.84.62 · De Branding, Kerkstraat 22, 8400 Oostende, 0477/26.56.17 · Hermieuwen, Noordstraat 100, 8800 Roeselare, 051/20.15.41 · De Vlaspit, Vlasfabriekstraat 14, 1060 Sint-Gillis, 02/533.29.39 · De Oude Linden, Abdijstraat 40 c, 2260 Tongerlo, 014/53.82.13.

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER VAN PAUL VAN ZUMMEREN

Kristien VAN ZUMMEREN

Dit weekend begint de maand juni, maar juni is een naam die je in volkskalenders maar weinig aantreft. Nee, de zesde maand van het jaar wordt daarin steevast de “braakmaand” genoemd. Dat is een benaming die uit ver vervlogen tijden stamt, toen men nog niks kende van bemesting van de velden. Toen was men ervan overtuigd dat men elk jaar opnieuw een ander gedeelte van de landerijen onbewerkt moest laten liggen, kwestie van de grond niet totaal uit te putten. Er werd daarop dus niks geplant of gezaaid en alles wat spontaan groeide, werd verwijderd. Men liet dus een gedeelte van zijn velden “braak” liggen, vandaar de naam “braakmaand”.

Toen de boeren het voordeel van bemesting ontdekten, was er natuurlijk van dat braak laten liggen geen sprake meer. Nu, dat woord “braken” wordt in één van mijn oude Vlaamse volkskalenders toch nog op een andere manier verklaard. Ik citeer daarvoor letterlijk uit mijn Almanak van het Meetjesland, een uniek document uit 1874. Daarin wordt het begrip “braakmaand” etymologisch verklaard als volgt: “Braeckmaand, dat verstaen de boeren best: 't is nu immers overal kermis en zy drinken zoo veel genever dat zy er moeten van braken.” Twee verklaringen dus. Je hebt de keuze...

Spreuken waarin het begrip nog altijd leeft, zijn er ook, zoals deze:
**ALS IN DE BRAAKMAAND VOCHT EN KOUDE KWELT,
DAN WIS VOOR 'T HELE JAAR NIETS GOEDS VOORSPELT.**

Ik sluit af met een spreuk die typisch is voor nu zaterdag, 1 juni. Die gaat zo:

**IS DE EERSTE JUNI REGENACHTIG:
GANS DE MAAND WORDT TWIJFELACHTIG.**

SUDOKU

						4	1	
		5		3	1		2	
1						5		6
4		6		1	7		5	
9								2
	7		2	9		6		8
5		9						4
	1		7	6		8		
	6	4						

Tijdschriften van 'De Puzzelaar'
vindt u in de perswinkel.

DEPUZZELAAR

© De Puzzelaar



		1	3	6				
		6			9		7	
		5		2				9
						1	8	
	4	3	7		8	6	5	
	5	2						
2				7		8		
	7		9			4		
				8	5	7		

Tijdschriften van 'De Puzzelaar'
vindt u in de perswinkel.

DEPUZZELAAR

© De Puzzelaar

