

Parochie 1
 In de pen 6
 Buitenland 8
 Klapstoel 9
 Kunst en cultuur 10
 Kerk 11
 Dossier 12
 Varia 14
 Op-tocht 16
 Mensen 17
 Bisdom 18
 Podium 20

Colofon

KERK & leven
 Halewijnlaan 92
 2050 Antwerpen
 www.kerkenleven.be
 KERK & leven is een uitgave van
 Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE

UITGEVER
 Filip Debruyne
 De parochie is verantwoordelijk
 voor de eigen teksten

REDACTIE

Algemene redactie
 tel. 03 210 08 40
 fax 03 210 08 49
 redactie.kerkenleven@kerknet.be

Hoofdredacteur

Bert Claerhout

Eindredacteur

Peter Gordts

Redacteurs

Erik De Smet, Nicole Lehoucq,
 Ilse Van Halst, Jozefien Van Huffel
 Lieve Wouters

Redactiesecretariaat & Optocht

Martine Croonen

secretariaat.kl@kerknet.be

Diocesane redactie Antwerpen

Susan Van Lommel

Filip Ceulemans

Schoenmarkt 2

2000 Antwerpen

tel. 03 202 84 30

fax 03 202 84 31

redactie.bisdom.antwerpen@

kerknet.be

Diocesane redactie Brugge

Liselotte Anckaert

Diocesaan Centrum Groenhove

Bosdreef 5

8820 Torhout

tel. 050 74 56 38

liselotte.anckaert@kerknet.be

Diocesane redactie Gent

Eveline Coppin

Bisdomplein 1

9000 Gent

tel. 09 225 16 26

fax 09 223 39 59

eveline.coppin@kerknet.be

Diocesane redactie Hasselt

Jan Colla

Vrijwilligersplein 14

3500 Hasselt

tel. 011 28 84 40

jan.colla@kerknet.be

Diocesane redactie Mechelen-Brussel

Hans Medart

Varkensstraat 6

2800 Mechelen

tel. 015 29 84 17

hans.medart@kerknet.be

VORMGEVING

Grafisch ontwerp

Catapult, Antwerpen

Lay-out & Zetwerk

Patrick Claessens

PUBLICITEIT

Trevi plus bvba

Meerlaan 9

9620 Zottegem

tel. 09 360 48 54

fax 09 367 49 88

katrien.lannoo@trevipus.be

www.treviplus.be

DIENST PAROCHIEBLADEN

tel. 03 210 08 30 - fax 03 210 08 36

ABONNEMENTEN

Abonnementen en adreswijzigingen uitsluitend via de parochie

DRUKKERIJ

NV Halewijn

© copyright

Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit KERK & leven zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

KERK & leven zet vernieuwing in

Beste lezer,

Begin maart meldden we u al dat KERK & leven de komende maanden grondig wordt bijgestuurd. De snelle evolutie van druktechnieken, lay-out en digitalisering openden daartoe nieuwe mogelijkheden. Het nummer dat u in handen heeft, is voor sommige edities dan ook het laatste met twee katernen. Vanaf volgende week evolueren we gaandeweg naar één katern. De eerste vier bladzijden zijn voor het parochienieuws gereserveerd. Een belangrijk pluspunt is dat de lokale bladzijden volledig in kleur kunnen verschijnen.

De overgang van twee katernen naar één vergt enige tijd en wordt niet in alle bisdommen gelijktijdig doorgevoerd. De vervanging van de oude rotatiepersen door meer kwaliteitsvolle digitale persen en het feit dat niet langer de hele oplage van KERK & leven door Halewijn wordt gedrukt – een deel wordt uitbesteed aan speos, een dochteronderneming van bpost – heeft tot gevolg dat KERK & leven de volgende maanden een overgangsfase doormaakt die in de diverse bisdommen enigszins anders zal verlopen.

Volgens de huidige planning en afhankelijk van de testresultaten ontvangen de abonnees van het bisdom Hasselt en van sommige edities van het bisdom Brugge op 12 juni voor het eerst een digitaal geprint nummer dat uit één katern bestaat. Het nummer van 19 juni herneemt uitzonderlijk

de oude formule met twee katernen. Vanaf 26 juni wordt de nieuwe formule in de bisdommen Brugge en Hasselt evenals in het aartsbisdom Mechelen-Brussel definitief doorgevoerd. De edities van de bisdommen Gent en Antwerpen schakelen pas in de loop van augustus of september over naar het digitale drukproces.

Uiteraard heeft dat alles gevolgen voor de inhoud van het algemene deel van KERK & leven. De coverbladzijde valt weg, omdat die pagina voortaan aansluit bij de lokale parochiebladzijden. Ook enkele vaste rubrieken verdwijnen of worden door andere

vervangen: 'ZieZoZorgen', 'Thee & Televisie', 'Het verlangen om te zien' en 'Op-tocht'. We danken uitdrukkelijk de auteurs voor hun bijdragen tijdens de afgelopen vijf tot tien jaar. Andere rubrieken worden herschikt of krijgen een andere plaats in het blad. Daarover verneemt u later meer.

Voor een goed begrip: in de overgangsfase blijft het algemeen gedeelte voor elk bisdom inhoudelijk hetzelfde, al zal het voor de bisdommen Gent en Antwerpen even wennen zijn omdat dat deel in hun edities als een soort tweede katern aan de lokale bladzijden wordt toegevoegd.

U merkt het, beste lezer, het wordt de komende weken en maanden voor iedereen wat aanpassen. We vragen u om begrip en geduld, ook omdat de vakantie in aantocht is en KERK & leven in die periode hoe dan ook onregelmatiger en met aangepaste rubrieken verschijnt. Helemaal nieuw is dat het nummer van 26 juni grotendeels is gewijd aan de Wereldjongerendagen (WJD), die van 25 tot 28 juli in Rio de Janeiro plaatsvinden. Vooraleer naar Brazilië af te reizen, neemt een team van jongeren onze redactie over. Zij schrijven zelf de artikels zowel over de WJD als over andere thema's die hen na aan het hart liggen. Ook voor de plaatselijke redacties zijn de WJD, die telkens weer veel media-aandacht krijgen, een unieke kans om jongeren uit de parochies in het nummer van 26 juni te laten getuigen over hun geloof.

Op Mediazondag, 29 september, hopen we de hele vernieuwingsoperatie af te ronden. Het thema van Mediazondag speelt trouwens helemaal in op de vernieuwing van KERK & leven. Als het geloof je blij en hoopvol stemt, vertel dan je verhaal. En waar kun je dat beter doen dan in KERK & leven? Inspireer je aan Jezus' grote verhaal en maak met mensen uit je buurt een blad vol verhalen van mensen uit je omgeving die op zoek zijn, die anderen inspireren of gestalte geven aan wat geloven vandaag betekent.

Bert CLAERHOUT
 Hoofdredacteur KERK & leven



Bij speos, dochterbedrijf van bpost en partner van KERK & leven, wacht de digitale pers al op het parochieblad. © Tom Heylen

LEZERSBRIEVEN

Reageren op artikelen in deze krant? U kan schrijven of mailen (met vermelding van uw naam en adres) naar: KERK & leven, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen of lezersbrieven@kerknet.be

Bedelen

KERK & leven, 8 MEI 2013

Als politicus (N-VA) schuif ik in Brussel vaak aan voor het rode stoplicht ter hoogte van Madou. Je kunt er donder op zeggen dat er de helft van de kerens een bedelaarster staat. Ik ken haar intussen. Net zoals de anderen elders in de stad. Telkens weer vraag ik me af of ik hen help, als ik iets geef. Als gelovige kan ik misschien wat leren van de moslims, hoewel ik al gezien heb dat ook zij geen aalmoezen meer geven.

Als ik iets geef, help ik hen dan? Of zijn het de mensenhandelaars die hen naar Brussel brachten die er baat bij hebben? Als er wordt gebedeld, kun je stellen dat ons sociaal systeem faalt. Maar misschien faalt het niet en worden bedelaars enkel uitgebuit en help ik ze niet, integendeel.

Het beeld uit mijn jeugd, als koorknaap, toen ik zag dat onze priester-dirigent in het voormalige Tsjecho-Slowakije een bedelaar meenam en hem op een broodje trakteerde, en daarvoor door de bedelaar werd bedankt, vergeet ik niet meer. Ik probeer genereus te zijn en goede doelen te steunen, maar ik heb het moeilijk met het appel van bedelaars aan verkeerslichten. Ze weten dat ook en als ze echt in nood zitten, mag dat appel er zijn. Maar als dat appel wordt misbruikt, voel ik me daar niet goed bij.

Daarom zou het goed zijn dat 'de poverello's' (om het met een pars pro toto te stellen) kaartjes

ter grootte van een visitekaartje ter beschikking stellen van mensen die hen bijvoorbeeld via overschrijving steunen. Wie Poverello helpt, zou dan zo'n kaartje aan bedelaars kunnen geven. Op die manier verwijst hij hen naar mensen die hun een dak boven het hoofd en/of een maaltijd aanbieden. Dat is geen structurele oplossing, ik weet het, maar we weten dan wel dat ons geld terecht komt en een acute nood lenigt.

De bedelaar die het kaartje weigert, weigert het broodje. En als de bedelaar met zo'n kaartje niet tevreden is, zegt dat meer over hem dan pakweg over mij. Misschien zullen er dan minder bedelaars zijn. En indien niet, dan is er inderdaad iets structureels mis en moet ik als politicus de kans krijgen daar iets aan te doen.

Louis Ide, Zwalm

Eucharistie

KERK & leven, 8 MEI 2013

Ik ben het eens met de lezers Willy Decavele en Gilbert Knuyt over het gebrek aan belangstelling voor de wekelijkse eucharistieviering. Inderdaad kunnen we beter in de scholen beginnen iets te doen aan de schrijnende afwezigheid van jonge mensen in de kerken. Maar ook het onderwijzend personeel van het katholiek onderwijs schittert door afwezigheid. Jammer dat de christenen in onze

maatschappij een wankele identiteit hebben, terwijl anderen zelfverzekerd zijn.

An WITERS, via e-mail

Rouwverlof

KERK & leven, 8 MEI 2013

Ik hoop dat Erik Goemaere blijft ijveren voor rouwverlof. Vijf jaar geleden verongelukte onze dochter. Ze was heel geëngageerd en leidster van de jongerenkerk, gaf les aan het lyceum en volgde balletles. Ze was net geen 23. Ik ijver sindsdien ook voor een verlengd rouwverlof. Hoe krijg je je kind immers op drie dagen begraven? Om nog te zwijgen over de emotionele crash.

Enkele weken na haar dood werd ik door longkanker getroffen. Voor mij was dat het bewijs dat het verdriet naar binnen was geslopen. Weer enkele maanden later las ik in de krant dat het rouwverlof van drie naar tien dagen zou worden uitgebreid. Ik voelde me gelukkig dat anderen nu een beter statuut zouden krijgen, maar amper twee weken later schreef de krant al dat de regering daar geen geld voor had. Het vaderschapsverlof werd daarentegen wel verlengd tot tien dagen. Is dat niet tegensprekelijk?

Ik heb bijzonder veel respect voor Erik Goemaere en hoop dat hij blijft ijveren voor een verlengd rouwverlof. Ook ik blijf ervoor gaan.

Rozette REYSKENS, via e-mail

Essentie van de mis

KERK & leven, 8 MEI 2013

Graag wat uitleg bij de lezersbrief van Marcel Stroobants. Jezus wist zeer goed wat Hem te wachten stond. In de Hof van Olijven zweette Hij bloed en tranen en vroeg Hij zijn Vader om deze lijdenskelk aan Hem te laten voorbijgaan. Hij voegde er wel aan toe: „Niet mijn wil, maar uw wil geschiede.”

Sommige moderne (en ook minder moderne) theologen zijn blijkbaar niet in staat te lezen wat er in de evangelies staat. Er wordt dan wel gesproken van 'Endmythologisering' van de evangelies, maar op die manier worden er juist mythes gecreëerd. Een daarvan is het negeren van het offerkarakter van de mis. Reeds in de zestiende eeuw hadden sommige 'hervormers' daar last mee. In feite raakt men hier aan de essentie van de mis: het opnieuw tegenwoordig stellen van het lijden en de dood van de Heer (consecratie). Dat is niet zomaar een spel. In elke mis stroomt de genade van de Verlossing. De celebrerende priester voltrekt in persona Christi opnieuw de wil van de Vader en maakt het mogelijk dat wij als gelovigen kunnen communiceren.

De Verlossing had waarschijnlijk anders gekund, maar Jezus heeft de wil van de Vader volbracht en ons nadien met Pinksteren zijn Geest geschonken.

Karel PHILIPS, Kuringen