

KERK & leven
Halewijnlaan 92
2050 Antwerpen
www.kerkenleven.be

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Filip Debruyne
De parochie is verantwoordelijk
voor de eigen teksten

ALGEMENE REDACTIE

tel. 03 210 08 40
fax 03 210 08 49
redactie.kerkenleven@kerknet.be

VORMGEVING

Grafisch ontwerp
Catapult, Antwerpen
Lay-out & Zetwerk
NV Halewijn

DIENST PAROCHIEBLADEN

tel. 03 210 08 30
fax 03 210 08 36

© copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal
uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk
beschermd. Zonder toestemming
van de uitgever mogen ze op geen
enkele wijze worden verspreid.
De uitgever is niet verantwoordelijk
voor de inhoud van de advertenties.
Lezersbrieven moeten naam en adres
vermelden. De redactie behoudt zich
het recht teksten in te korten of te
weigeren.

HET JAAR VAN DE GANZEN

D-DAY

Tilly STUCKENS

Dwayne Burns was negentien toen hij als parachutist op 6 juni 1944 de invasie in Normandië meemaakte. Hij en zijn kompanen moesten in Engeland aan boord gaan van een vliegtuig dat hen naar de overkant zou brengen. „We zaten in het donker, elke man alleen met zijn gedachten en zijn angst. Ik begon te bidden: 'Heer, maak dat ik kan doen wat ik moet doen. Maak dat ik niemand moet doden en dat ikzelf niet gedood word.'” Kort daarop begon de overtocht. Het werd een bewogen vlucht – het vliegtuig werd onder vuur genomen – en een al even beangstigende landing.

Maar Dwayne kwam goed terecht op solide grond, bevrijdde zich uit het harnas van zijn valscheren en trof tot zijn opluchting meteen andere troopers aan. Ze begonnen hun weg te zoeken en kwamen bij een hoge berm. Dwayne besloot er tegen op te kruipen om te zien wat er aan de andere kant was. Toen hij zijn hoofd voorzichtig over de top stak, deed een Duitser aan de andere kant dat gelijktijdig met hem. „We lagen daar naar elkaar te kijken en doken gelijktijdig weer weg. Ik vroeg me af of ik nu een granaat moest gooien, maar was niet zeker dat ik dan niemand van onze manschappen zou raken. Terwijl ik nog zat te denken, zette

onze groep zich in beweging. Ik liet de Duitser achter aan zijn kant van de berm. De man zat daar ongetwijfeld nog te piekeren over wat hij met mij aan moest.”

Meestal heb ik het niet op oorlogsverhalen begrepen. Maar de story van Dwayne deed me iets. Eerst is er het gebed van die piepjonge parachutist die niet alleen vraagt niet gedood te worden, maar ook niemand te moeten doden. En dan is er zijn plotse confrontatie met de Duitse soldaat, de vijand. En het feit dat ze geen van beiden hun wapen gebruiken. Wat toch totaal in strijd moet geweest zijn met wat ze in hun gevechtstraining geleerd hadden.

Dat soort dingen is in alle oorlogen gebeurd. En ze gebeuren nog steeds. Maar ze worden bedolven onder wat het nieuws haalt: de gruwel van bombardementen, aanslagen, foltering en de retoriek van

leiders die, orerend over vrede, in feite vaak oproepen tot nog meer geweld. Terwijl de meeste mensen, ook zij die naar de oorlog gestuurd worden, diep in hun hart alleen maar willen doen wat Dwayne en die Duitse soldaat deden. Wegduiken. Elkaar ongemoeid laten. Leven. En laten leven.

Deze cursiefjes werden geplukt uit *Het jaar van de ganzen* (Halewijn, Antwerpen, 2004). U kunt het boek bestellen met ultrakorting door overschrijving van 7 euro (5 euro plus 2 euro verzendingskosten) per exemplaar op rekeningnummer (BE61) 220-0971727-17 van Uitgeverij Halewijn, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen. Vermeld bij de mededeling duidelijk het gewenste aantal exemplaren evenals „code 177”. Het boek wordt u toegestuurd na ontvangst van uw betaling.

Zondagsgebed

Bij de 10de zondag door het jaar Franciscus van Assisi

Bidden voor roepingen

God,
Gij zoekt ons, Gij hebt ons nodig.
Gij schakelt priesters, diakens, religieuzen,
families in om ons te vinden, te beminnen.
Wij willen U niet ontwijken
U leren kennen, uw liefde aanvaarden
vertrouwend op uw Woord.

Geef ons de gave van onderscheiding,
geloof in uw aanwezigheid,
mensen die uw woord doen klinken.

Geef aan jonge mensen de moed
U recht in de ogen te kijken
en met U hun levenskeuze te bepalen.

Geef dat door intens gebed alle gelovigen
de weg ontdekken om samen met U
arbeiders te zoeken voor de oogst.
Geef aan uw gezalfde dienaren,
priesters en diakens, de vreugde
icoon te zijn van uw liefde voor velen.

Gij zijt immers de bron
waaruit elke liefde ontspringt,
vandaag en tot in eeuwigheid.

Mgr. Luc Van Looy, bisschop van Gent

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER VAN PAUL VAN ZUMMEREN

Kristien VAN ZUMMEREN

Nu zaterdag is het 8 juni, de feestdag van de belangrijkste regenheilige van het jaar, Sint-Medardus. Er zijn voor die dag heel wat spreuken en die zeggen allemaal dat het nog zes weken zal regenen als er zaterdag tenminste nat valt. Luister maar:

**WAT SINT-MEDARDUS GEEFT,
DROOG OF NAT,
ZES WEKEN DUURT DAN DIT OF DAT.**

Onze voorouders hadden heel wat bezweringsgebedjes om Medardus ertoe aan te zetten om het op zijn naamdag droog te laten blijven. Ik heb zo nog een heel oud gebedje gevonden. Dat gaat zo:
**SINTE-MEDARDUS, HEILIGE MAN,
SPAAR ONS DE REGEN ALS HET KAN.
ZES WEKEN LANG KOUD EN NAT,
DAT DEUGT NOCH VOOR LAND NOCH VOOR STAD.
LAAT DE WOLKEN VERDWIJNEN
EN HET ZONNEKE MAAR SCHIJNEN,
MAAK HET WEERTJE ZOET EN FIJN,
DAN ZULLEN WIJ U ERKENTELIJK ZIJN.**

Bleef het dan vroeger inderdaad droog op Medardusdag, dan was men blij. En als men vroeger gelukkig was, bouwde men een feestje. Nu ja, een feestje is veel gezegd: men bakte koeken. Tijdens het bakken van die koeken werd er dan gezonden. Dit liedje bijvoorbeeld:
**SINT-MEDARDUS KRIJGT EEN KOEK,
HIJ LAPT ERMEE ZIJN BESTE BROEK.
NOOIT WORDT DIE BROEK NIET NAT,
AL WAS MEDARDUS NOG ZO ZAT.**

SUDOKU

	9							1
	4				6	2		
5	2		3				4	8
				3	8			2
	3		2		5		9	
6			9	4				
2	5				9		7	4
		1	8				5	
7								2

Tijdschriften van 'De Puzzelaar'
vindt u in de perswinkel.

DEPUZZELAAR

© De Puzzelaar

	9	6		2	1		7	
		5	9	7		8		
						1		
8			5			4		
9	6		4		8		2	5
		4			2			9
		9						
		3		9	4	2		
	4		1	8		9	6	

Tijdschriften van 'De Puzzelaar'
vindt u in de perswinkel.

DEPUZZELAAR

© De Puzzelaar