

EVANGELIE

Jezus ging op weg naar Jeruzalem. Hij stuurde zijn leerlingen voor zich uit om onderdak te zoeken onderweg. In een Samaritaans dorpje willen de mensen hen niet ontvangen. Jakobus en Johannes zijn woedend, maar Jezus wijst hen terecht. Onderweg spreken mensen Jezus aan. Ze willen Hem wel volgen, maar moeten eerst afscheid nemen van hun familie. Daarop zegt Jezus: „Wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken, is niet geschikt voor het Koninkrijk van God.”

Naar Lucas 9, 51-62

DE WEG VAN DE VREDE KIEZEN

Voor Jezus en zijn leerlingen is de reis naar Jeruzalem geen vakantietrip. Jezus weet immers wat Hem in Jeruzalem te wachten staat. Als blijkt dat Hij ook onderweg nergens welkom is, is voor zijn leerlingen de maat vol. Hun angst om Jezus te verliezen maakt plaats voor boosheid. Ze willen de mensen straffen, maar Jezus wil geen ruzie of geweld. Wie Hem wil volgen, moet de weg van de vrede nemen. Geen kwaad met kwaad vergelden dus. Jezus volgen, betekent bovendien dingen durven achterlaten, met heel je hart voor Hem kiezen. Familie blijft belangrijk, maar kijk naar hen door de ogen van Jezus. Zo zet je Hem op de eerste plaats.



Straatkinderen hebben vooral gebrek aan liefde. © André Bilsen

BRAZI-WEETJES

Stef DESODT

Volgende weetjes over Brazilië zijn juist of fout. Kleur de vakjes onder het juiste antwoord in. Met de ingekleurde vakjes vorm je een nieuw woord, als je tenminste van onder naar boven leest.

	JUUST	FOOT
Brazilië is een koninkrijk	VER	GEN
De officiële taal is het Portugees	DA	TE
Rio de Janeiro is de hoofdstad	AAR	REN
Brazilië ligt in Zuid-Amerika	GE	ANT
Copacabana is een strand in Rio	JON	BE
De munteenheid is de pesos	ONT	RELD
Brazilië bevat het Amazonewoud	WE	IN



Bij Piano Posso kunnen de straatkinderen gratis muzieklessen krijgen. © Willy Janssen

BRAZILIE, LAND VAN STRAND EN VOETBAL

Ben je een voetbalfan, dan weet je vast dat Brazilianen topvoetballers zijn. Ze oefenen dan ook van jongs af aan op het strand. Vaak met een leeg drankblikje, want een bal kost geld. Volgend jaar vindt het Wereldkampioenschap Voetbal plaats in Brazilië. Leuk? Niet voor iedereen.

Want, hoe mooi Brazilië ook is, er is veel armoede. Wel zeven miljoen kinderen leven er in favela's. Dat zijn wijken waarin de huizen gewoon op elkaar worden gebouwd met bouwafval. Vele sloppenwijken moeten straks plaats ruimen voor het WK Voetbal.

HET LEVEN IN EEN FAVELA

De kinderen in de sloppenwijken doen alles om een beetje geld te verdienen: lootjes verkopen, auto's wassen, schoenen poetsen. Sommigen zijn zelfs drugkoerier.

„Nog steeds zijn er in Brazilië kinderen die niet naar school gaan”, vertelt André van SOS Abandonados. „Er zijn te weinig scholen. En wie wel naar school gaat, heeft een halve dag vrij. Velen

trekken de straat op om kattenkwaad uit te spoken. Er is immers geen plaats om te spelen. In de favela's wordt alles volgebouwd. Geen sprietje gras blijft er over.”

Samen met familie en vrienden zamelde André geld in om een school en een opvanghuis op te knappen. In Rio kunnen de kinderen zich voortaan ook uitleven in een bokclub. „Niet om er te leren vechten, maar om hun energie kwijt te geraken en weer een beetje zelfrespect op te bouwen. Ze maken er ook hun huiswerk en krijgen bijles. Geen school? Dan zoeken we er een voor hen”, zegt André.

Ook muziek is voor Brazilianen heel belangrijk. Willy is pianist en net terug uit Brazilië. Hij bouwde er een muziekklas voor arme kinderen. „Ik nam mijn keyboard mee om te oefenen. Een meisje van twaalf wou het graag leren. Na twee weken speelde ze al een mooi melodie-

tje, zonder noten te kunnen lezen”, vertelt hij. Dat moedigde Willy aan om meer te doen. Piano Posso heet zijn muziekklas. Wie muziek wil leren, krijgt gratis les. Sindsdien is Willy's klasje drukbezet. „Later kunnen ze zanger of muzikant worden en geld verdienen met optredens. Of misschien krijgen ze wel een kans om voort te studeren.”

Sarah is 25. Aan de Wereldjongerendagen in Madrid hield ze enkel mooie herinneringen over. In Brazilië wil ze niet alleen andere jongeren ontmoeten, maar ook de kinderen die er wonen leren kennen. „In Guiratinga, een arme stad, is een kinderwerking van Don Bosco. Met negen andere jongeren uit België ga ik daar een speelplein uitbouwen. Benieuwd wat het wordt. Ik weet zeker dat we er iets moois kunnen opbouwen.”



Martine CROONEN