

Beeld/spraak

Frank BAHNMÜLLER / Erik DE SMET

KORBEEK-LO | Quizzen brengt mensen samen. Ditmaal echter geen gepieker in een of andere duffe zaal, wel hersengymnastiek in de tuin van de pastoor. De hele zomer lang verwelkomden de pastorieën in Korbeek-Lo en Lovenjoel elke donderdagavond jong en oud voor een leuke activiteit. Volksdans, een film, kaartje leggen – zolang de burens elkaar maar leerden kennen. „Pret gegarandeerd”, zo beloofden ze in de plaatselijke editie van **KERK & leven**. Pastorieën horen dan ook huizen met een lage drempel te zijn.



LEZERSBRIEVEN

Reageren op artikelen in deze krant? U kan schrijven of mailen (met vermelding van uw naam en adres) naar: **KERK & leven**, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen of lezersbrieven@kerknet.be

Koning Boudewijn

KERK & leven, 17 JULI 2013

1. Volgens historicus Mark Van den Wijngaert beging koning Boudewijn een vergissing door de abortuswet niet te ondertekenen. Welke is echter de functie van de ondertekening door de vorst? Door zijn handtekening bevestigt hij dat de wet op regelmatige wijze tot stand kwam, in overeenstemming met de wetten van het land. Maar er zijn ook internationale afspraken, door België onderschreven, zoals de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948, artikel 3: iedereen heeft recht op leven). Naar mijn mening kon de koning op grond daarvan weigeren de wet te ondertekenen. Het verwondert me trouwens dat hij dat argument niet heeft aangehaald.

Overigens vraag ik me af of men dan ook van mening is dat een constitutioneel vorst in het Derde Rijk het besluit tot de *Endlösung* had moeten ondertekenen... En als in de toekomst – God behoede ons – een

meerderheid in het parlement de doodstraf voor homo's wil invoeren, moet de koning die wet dan ook ondertekenen?

Guillaume PENNEPOEL, Kontich

2. Mark Van den Wijngaert beschouwt de weigering van koning Boudewijn om destijds de abortuswet te ondertekenen als een moeilijk te verklaren wanklank. Of de koning inderdaad schuldig verzuim te verwijten valt in verband met de moord op de gewezen Congolese premier Lumumba weet ik niet, maar Boudewijn is alvast niet schuldig aan de vele tienduizenden kinderen die de afgelopen 22 jaar in de moederschoot werden gedood.

Joris DAEMS, Menen

Paus Franciscus

KERK & leven, 19 JUNI 2013

In zijn *Standpunt* citeert de hoofdredacteur paus Franciscus: „Met een Kerk die opgesloten leeft in haar eigen gemeenschap, gebeurt hetzelfde als met een persoon die

afgesloten leeft van de buitenwereld: hij kwijnt lichamelijk en geestelijk weg.” Dat is bepaald geen compliment voor religieuze orden en personen die voor afzondering van de buitenwereld hebben gekozen.

De stelling van de paus is misschien uit de context gerukt, maar zo geformuleerd, is ze ook niet waar: lichamelijk gaat het kloosterlingen niet slechter dan anderen en geestelijk zijn ze in de regel meer ontwikkeld dan de doorsneechristen.

Ik vrees dat deze paus sociaal engagement ver boven de spirituele ontwikkeling stelt, terwijl beide elementen een gelijkwaardige plaats in de Kerk verdienen.

Pierre HESSMANN, Mariakerke

Islam

KERK & leven, 7 AUGUSTUS 2013

In zijn lezersbrief licht Freddy Valcke de sluier op van de top van de vulkaan waarmee de westerse wereld te maken heeft en die tot uitbarsting zal komen als de islam nog sterker wordt.

Of is het misschien al zover en wordt er alleen op een aanleiding gewacht?

Wie zegt „we hebben zoveel gemeen” en „we aanbidden dezelfde God”, moet toch even de vergelijking maken tussen het leven en de leer van Jezus en die van de stichter van de islam. Had Jezus zijn zending dan zo slecht gedaan dat onze God van goedheid het nodig achtte om vijfhonderd jaar later een ‘vernieuwer’ te moeten sturen met een heel andere opgave? Een studie van beide godsdiensten leert inderdaad dat christendom en islam niet veel gemeen hebben, maar in vele opzichten grondig verschillen.

Ik kom terug op de vraag of we dezelfde God aanbidden. In de tv-serie *De weg naar Mekka* van Jan Leyers legde een koptische bisschop de vinger op de wonde. „Wij, Arabische christenen,” zei hij, „geven onze God dezelfde naam als de moslims, maar het is geenszins dezelfde persoon.” Wie is dan wel de God van de islam?

Jan VERJANS, Retie

Selina De Maeyer

KERK & leven, 26 JUNI 2013

De authenticiteit en spontaneïteit die Selina De Maeyer uitstraalde in het *Klapstoel*-interview in uw nummer over de Wereldjongerendagen was om stil van te worden. Ze getuigde over haar geloof op een manier die aantoonde hoe de Nieuwe Evangelisatie jongeren krachtig kan aanspreken.

De Maeyer spreekt zonder schroom over het sacrament van boete en verzoening als heilmiddel voor onze zondigheid. De traditie van de Kerk is integraal ingebed in haar discours. Daarom pleit ik er onomwonden voor dat de scholen de ware geloofsleer van de Kerk aan hun leerlingen met overtuiging zouden overbrengen.

Waarom niet spreken over de uniciteit van Jezus Christus, over de eucharistie en over de traditie van de Kerk, opgebouwd en voortgezet door de apostelen, in plaats van over de islam en het boeddhisme te keuvelen?

Luc VERREYCKEN, Aarschot