

## Het heiligenboek

### De Lamp van Charbel Makhlof *Tom Zwaenepoel*

Jozef Anton Makhlof wordt als vijfde en jongste kind van een arme boer geboren in het Noord-Libanese Bekaa Kafra (1828). Als hij drie is, verliest hij zijn vader. Hij wordt opgevoed door een oom. De vrome jongen trekt zich vaak terug in een grot buiten het dorp. Naar het voorbeeld van twee ooms van moederszijde die monnik zijn, voelt hij zich tot het religieuze leven aangetrokken. Als 23-jarige verlaat Jozef zijn dorp en familie en wordt hij monnik in het maronietenklooster van Annaya. Hier leeft hij volgens de regel van de Libanese maronitische orde, in de vroege vijfde eeuw gesticht door de Syrische heremiet Maron. De maronieten behoren tot de oosterse ritus, maar zijn geünieerd met Rome en erkennen dus het oppergezag van de paus over de Kerk. Jozef kiest voor de kloosternaam Charbel, zoals een christen uit Antiochië die onder keizer Trajanus de marteldood stierf.

Na slechts een jaar noviciaat wordt hij voor verdere studies naar Maifuq gestuurd. Nadat hij zijn gelofte heeft afgelegd (1853), wordt hij leraar in Kfifan. In 1859 wordt hij tot priester gewijd. Hij keert terug naar zijn klooster in Annaya en leidt er een streng boeteleven. Na zestien jaar trekt hij met twee medebroeders naar

een kluzenaarsoord in de omgeving van het klooster, waar hij 23 jaar afgezonderd van de wereld leeft en zich wijdt aan gebed en beschouwing. Als Charbel met Kerstmis 1898 alleen voor zichzelf de middernachtmis celebreeert, krijgt hij een beroerte. Hij sterft acht dagen later in zijn grot.

Op 9 oktober 1977 sprak Paulus VI Charbel Makhlof heilig. Tijdens zijn homilie prees de bejaarde pontifex de nieuwe heilige als volgt: „Deze eenvoudige zoon was een ambachtsman van de vrede die alleen God gezocht heeft. Zijn lamp, ontstoken op de top van de berg van zijn kluzenaarsplaats, straalde met een steeds groter wordende schittering.” Uit Makhlofs levensverhaal blijkt hoe boeiend en waardevol de unieke zoektocht van de mens naar het licht is. Dit geschenk van God biedt de mens hoop, kracht en de positieve bevestiging dat het leven elke dag opnieuw meer dan de moeite waard is. Maar omdat er geen licht bestaat zonder duisternis, moet de mens ook aanvaarden dat lijden, verdriet en tegenslag deel uitmaken van het leven. Die momenten versterken het goddelijke licht dat de Schepper overvloedig over de aardbol uitstraalt en door de gelovigen op een eerlijke en diep-

zinnige manier aan elkaar wordt doorgegeven.

De oorsprong van Jozefs roeping ligt in het christelijke milieu van zijn jeugd. Zijn ouders zijn bescheiden landbouwers met een sterk geloof, vertrouwd met het liturgische gebed en de Mariaverering in hun dorp. Tijdens zijn kloosterleven is Charbel het oerbeeld van de perfecte monnik en al tijdens zijn leven wordt hij als heilige vereerd. Tegenover de mensen die hem raad en troost vragen, is hij royaal zonder zijn eenzaamheid op te geven. Hij wil zelfs niet de mis in het nabijgelegen dorp bijwonen omdat hij daar zijn oude moeder zou kunnen ontmoeten. Hij wil haar woorden letterlijk opvolgen, die ze op de dag van zijn vertrek sprak: „Als je geen goede monnik wordt, zeg ik jou: ‘Kom terug naar huis!’ Ik weet echter in alle zekerheid dat de Heer van jou verlangt dat je Hem dient. Daarom en ook omwille van het lijden dat ik verdraag, omdat ik gescheiden ben van jou, zeg ik jou in deemoed en berusting: ‘Moge God je zegenen, mijn zoon, en een heilige uit je maken!’” Door dit gezegde leidt Charbel voor de rest van zijn leven in zijn grot een streng leven met extreme gehoorzaamheid. Deze houding getuigt van een grote invloed van

ouders op hun kinderen, maar ook van een zeer persoonlijke beslissing. Verlaat alles, „Kom, volg Mij!” (Marcus 1, 17).

Door talrijke wonderen op zijn voorspraak wordt Charbels graf een drukbezocht bedevaartsoord voor christenen en moslims, die hem ook vereren. De heiligverklaring van deze Libanese kluzenaar door Paulus VI (1977) wordt dan ook beschouwd als een getuigenis van de oecumenische beweging in de Kerk.

Tom Zwaenepoel, *Het Heiligenboek. Levenswijsheid van honderd en enige heiligen*, Lannoo, Tielt, 2008, ISBN 978 90 209 8041 7. Dit boek is helaas uitverkocht.

## Omroep

**13 oktober, 9 uur, Braambos via VRT één herhaling omstreeks 23.30 uur via Canvas.** Na het gebruikelijke streepje spirituele actualiteit in de rubriek *Close-up* volgt de slotaflevering van de driedelige serie *The Big Silence*. BBC TV-Hit. Van de vijf deelnemers is slechts één gelovig. Allen leiden ze een druk bestaan in de media, de reclamewereld, het onderwijs, de horeca en de bedrijfswereld. In de *The Big Silence*, een succesprogramma op de BBC, worden ze ondergedompeld in volstrekte stilte. In deze laatste aflevering staan de makers stil bij de samenwerking van de stilteretraite. Hoewel het voor ieder van de deelnemers op zich een intense ervaring bleek, stellen ze zich zonder uitzondering dezelfde vraag: wat nu? De terugkeer naar hun vertrouwde leven(tje) blijkt brutaler dan verwacht, al is er ongetwijfeld ook de verleiding om gewoon weer over te gaan tot de orde van de dag. Sommigen nemen belangrijke beslissingen.

## De vrome kudde

### Zogezegd *Ingezonden door Maurice Buntinx*

Baggeren is geld met slijk verdienen.

Braadspit is de zonnebank voor de kip.

Lingeriezaak tweemaal door dezelfde ramkrakers overvallen. Ze hadden de verkeerde maatjes meegenomen.

Kinderen die veel spijbelen zijn gewoon aan het oefenen om later volksvertegenwoordiger te worden.

### Piloot *Ingezonden door Pierre Mertens*

Een motor van het vliegtuig brandt, dat zien de passagiers duidelijk door hun raampjes. Plotseling zwaait de cockpitdeur open en de piloot rept zich naar de staart, een parachute op de rug. Stomverbaasd wordt hij nagestaard. Bij de deur gekomen, keert de piloot zich om en zegt, de klink in de hand:

– Er is geen enkele reden tot paniek, dames en heren. Ik spring eerst om hulp te gaan halen.

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen. Wekelijks één of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen... Kent u er nog een leuke? **KERK & leven • Vrome Kudde**, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen, fax 03 210 08 49, e-mail devromekudde@kerknet.be.

ingenieur kabinet	horizon voeg	rigide hemel- lichaam	slee ont- schorsen	spinrag werkelijk	1
imitatie berg op Kreta	3	mode op de- zelfde wijze	8	nota bene visgerie	groef in papier
denk- beeld voeg- woord	4	draai- kolk	6	inhouds- maat	lidwoord
kleur	pudding en andere	buiten- aards wezen	vlekken- water karaat	rivier in Italië	2
hard gesteente	duw	5	smalle weg	geheim- schrift	
vervallen huis					

Ontdek meer en andere puzzels in onze puzzelboeken en -tijdschriften.

**DEPUZZELAAR**

© De Puzzelaar

Oplossing van de puzzel van vorige week: AARDOLIE

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---