

Beeld/spraak

Mine DALEMANS / Jozefien VAN HUFFEL

SCHERPENHEUVEL | Zitten deze heiligen symbolisch achter de tralies van de consumptiesamenleving? Of verblijven ze hier veeleer om praktische redenen, omdat God en zij nu eenmaal altijd thuis zijn, ook als de winkels dicht zijn? Sinds vorig jaar staat vlakbij de basiliek van Scherpenheuvel een automaat. Naast drank en snoep haalt u er ook noevenkaarsen uit. Of u met suiker of met gebed vreugde viert, verdriet of stress bezweert – voor de machine maakt het niet uit. Weet dus zelf welke rij het meeste waar biedt voor uw geld.



LEZERSBRIEVEN

Reageren op artikelen in deze krant? U kan schrijven of mailen (met vermelding van uw naam en adres) naar: **KERK & leven**, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen of lezersbrieven@kerknet.be

Migratie

KERK & leven, 16 OKTOBER 2013

Naar aanleiding van de scheepsramp voor het Italiaanse eiland Lampedusa wijst Bert Claerhout erop dat hulp aan mensen in nood een christelijke plicht is en dat ook de paus die mening is toegedaan. Dat we alles in het werk moeten stellen om dergelijke rampen te voorkomen, is evident. Maar volgens mij lost het niets op als we al die mensen naar Europa laten migreren. Dat maakt het vreemdelingenprobleem hier enkel maar groter. Als we ons met betrekking tot de migratiekwestie opnieuw soepeler gaan opstellen, mogen we ons verwachten aan een enorme toestroom van vluchtelingen.

Europa heeft al genoeg vreemdelingen opgevangen, de grens van verzadiging is bereikt en misschien al overschreden. Het is in de landen van herkomst dat er iets moet gebeuren. Dat men ginds maar eens aan geboorteperking doet – voor de Kerk een vies woord! Terwijl wij in Europa 1,2 tot 3 kinderen hebben, zijn

families met 8 tot 10 kinderen in die landen geen uitzondering. En wij, Europeanen, zouden daarvan de gevolgen moeten dragen...

In zijn *Standpunt* verwijst Bert Claerhout naar het begin van de twintigste eeuw, toen veel Europeanen naar Amerika vertrokken. Dat klopt, maar die verlieten het dicht bevolkte Europa voor de onmetelijke ruimtes van Amerika. Europa heeft die ruimtes niet. En toen leefden er zowat 1 miljard mensen op de aarde, nu zijn er dat 7 miljard. De oorzaak van deze bevolkingsexplosie ligt in de ontwikkelingslanden. Het is daar dat er wat moet veranderen.

Etienne VANNESTE, via e-mail

Natuurwetten

KERK & leven, 23 OKTOBER 2013

Enige tijd geleden schreef ik u over mijn bedenkingen in verband met het dogma van de onbevleete ontvangenis van Maria. In mijn visie zag ik de natuurwetten vastgelegd van bij het begin van de schepping. Ik meende dat de Schepper een volmaakt werk

had afgeleverd. Dat zou zich dan verder ontwikkelen volgens vastgelegde natuurwetten – immers 'zijn' wetten. Het maakt voor Hem niet uit in welke tijd iets verschijnt, Hij heeft immers de eeuwigheid.

Ik aanzag het als unfair dat iets of iemand waarvoor de natuurwetten ineens niet meer zouden gelden, er zou worden uitgelicht. En welke wetten zouden dan wel gelden? Uw bijdrage over Antoon Vergote was voor mij dan ook een hart onder de riem. Ik sta niet alleen met mijn mening. Want, zo lees ik in uw artikel: „De wereld is 'eigenwettig', dat wil zeggen dat God nergens als een deus ex machina tussenbeide komt om de natuurlijke wetmatigheden om te buigen.”

Raymond VAN OOSTERWYCK, Wommelgem

Commentaar bij de zondagslezingen

KERK & leven, 23 OKTOBER 2013

Met deze brief wil ik mijn dankbaarheid uitdrukken tegenover

Jean Bastiaens. Zijn commentaren bij de zondagslezingen vind ik schitterend. Hij bezit als geen ander de gave het evangelie hedendaags te vertalen en dicht bij het concrete leven te brengen.

Door zijn realistische en deugd-doende manier van overbrengen, proef ik in zijn commentaren de vreugde, pijn en bevrijding van de Blijde Boodschap. Zijn bijdragen dagen mij elke week uit om mijn geloof en mijn daden aan het evangelie te toetsen. Ik bid voor hem opdat hij datgene wat hij van de heilige Geest ontvangt, aan anderen mag blijven doorgeven.

Zuster Christa, Hasselt

Leven na de dood

KERK & leven, 23 OKTOBER 2013

Volgens lezer W. Devos zijn er heel wat praktiserende gelovigen die ervan overtuigd zijn dat het leven eindigt bij de dood. De echt gebeurde opstanding van Jezus uit de dood leert ons echter het tegenovergestelde. Jezus' verrijzenis is het onderpand voor onze

eigen toekomstige verrijzenis. Als Jezus de goede moordenaar dezelfde dag nog het paradijs belooft, wordt meteen duidelijk dat het leven niet eindigt bij de biologische dood.

Ik vind het spijtig dat het geloof in onze samenleving – en zelfs onder praktiserende gelovigen – zo slecht gekend is, met als gevolg dat her en der de dolste ongerijmdheden worden verteld. Hier is een belangrijke taak weggelegd voor godsdienstleraars. Maar ook iedere gelovige die zijn geloof ernstig neemt, zou zich geregeld moeten herbronnen. Daartoe zijn er goede boeken te over, te beginnen bij de Bijbel en de *Catechismus van de Katholieke Kerk*.

Bij deze gelegenheid geef ik ook een compliment aan uw redacteur Erik De Smet voor zijn rubriek over geloofsvragen. Hij schrijft bevattelijk en documenteert zich goed. Aanbevolen lectuur voor al wie zijn geloof wil uitdiepen en beter wil weten waar dat woordje Kerk voor staat. **Gilbert KNUYT, Bilzen**