

KISI-KIDS VLAANDEREN

Wil jongeren helpen Kerk, geloof en God positief te benaderen

Met vijftien zijn ze, de kinderen en jongeren van KISI-kids Vlaanderen die straks weer de hemel op stelten zetten met een kerstmusical. Ieder met zijn of haar eigen talent, zijn kinderlijke geloof en vooral met veel enthousiasme zingen en dansen ze de sterren uit de hemel.



De KISI-kids vormen een grote familie, waarin elk talent telt en God dichterbij komt. © KISI-kids

Martine CROONEN

Precies twintig jaar geleden ziet in het Oostenrijkse Altmünster am Traunsee een nieuw kinderkoor het levenslicht. Twee jaar later trekt de groep met een eerste musical op tournee. Na Duitsland, Nederland en zowaar ook Uganda zetten de KISI-kids voet aan de grond in Vlaanderen.

Advertenties

GOEDKOOPSTE in zijn assortiment

Everyday gemalen koffie dessert 500 g

€ 2,59
€ 5,18/kg

colruyt
laagste prijzen

Met KISI-kids maakte Tinne Floren kennis tijdens een *Bijbels Tentenkamp*. „Toen mijn nicht de organisatie van het herfstkamp moest opgeven, nam ik met plezier het roer over”, vertelt ze. Twee jaar geleden kaapte Floren de hoofdrol weg als de engel Gabriël in de musical *Lilli en de ongelofelijke comeback*. Vandaag begeleidt ze zelf een nieuwe lichting jong geweld naar een volgende uitdaging. „Vijftien kinderen en jongeren gingen op onze oproep in”, zegt Dorris Schröder van KISI-kids Nederland. „Via spel, ontspanning, gebed en de mu-

sical proberen we de kinderen God te leren kennen als een goede en barmhartige Vader.”

In de jongste kerstmusical van KISI-kids, *De hemel op stelten*, wordt de wonderbaarlijke komst van Jezus op aarde bekeken vanuit een hemels perspectief. Het engelenkoor komt bijeen voor een bijzondere repetitie. Ze zullen naar de aarde reizen om aan de herders de komst van de Verlosser te verkondigen. Nieuwsgierig vragen ze zich af waarom de Zoon van God een heerlijke plek inruilt voor een kille nacht op aarde, om daar als baby te worden geboren.

„Ieder kind droomt natuurlijk van een belangrijke rol in de musical, maar we leerden dat ieder personage de moeite waard is, zelfs het schaap”, vertelt Evelien (13). Na een kennismaking met het verhaal en een geslaagde auditie mochten de deelnemers immers hun voorkeur opgeven. „Bij de rol die we uiteindelijk kregen toebedeeld, werd rekening gehouden met ons verlangen zowel als met ons talent. Dat vind ik mooi”, zegt Evelien.

De KISI-kids vormen een grote familie. Soms letterlijk, want neefjes en nichtjes maken elkaar warm om mee te doen. En al staat het geloof centraal, het zijn allemaal gewone tieners. „Ook wij durven elkaar plagen”, lacht Leentje (11). „We leerden hier trouwens wat biechten is: je fouten toegeven zonder ervoor veroordeeld te worden. We stapten letterlijk de berg op, met een rugzak vol ballast. Gebed en

de Psalmen waren onze wegwijzers, de heilige Geest onze gids.”

„Iedereen is welkom bij de KISI-kids. Kinderen ontdekken op dit kamp immers niet alleen Jezus, maar ook hun talent”, zegt Veerle Van den Steen van KISI-kids Vlaanderen. „Hier kan ik praten over mijn geloof. Op school lukt dat meestal niet”, zegt Lise, die er voor het eerst bij is.

„Voel je goed in je vel, ontdek je talenten en ga op stap met Jezus”

Tinne Floren: „Het is onze droom dat parochies opnieuw meer kinderen en jongeren welkom mogen heten in de kerk. Via de musical proberen we het enthousiasme van de KISI-kids over te brengen. Zij zijn als het ware verkondigers en maken ons warm voor het geloof.”

Dorris Schröder: „Was het dat niet wat God bedoelde toen Hij

sprak: ‘Laat de kinderen tot Mij komen?’ Kinderen zijn nog zichzelf. Hun gebed is spontaan en terzelfder tijd krachtig.”

Het is tijd voor de volgende repetitie. „Halleluja!”, klinkt het luidkeels. De kinderen kennen de tekst uit het hoofd en zwaaien de armen in de lucht. „Wat als ik op het podium mijn tekst vergeet?”, vraagt een meisje. „Maak je geen zorgen. Zolang je maar meedoet met je hart en je glimlacht”, zegt dirigent Harm Ruiter, en hij somt nog even de KISI-regels op: „Leer God kennen, ontdek je talenten, beleef het samen, vertel het goede nieuws en ga elke dag op stap met Jezus.”

De hemel op stelten: op 3 januari in parochiecentrum Sint-Martinus in Westmalle (Sint-Jozeflei 27) en op 4 januari in de basiliek van Koekelberg in Brussel (Basiliekvoorplein 1), telkens om 15 uur. Reserveren via www.kisi.be of 0484 31 87 61 voor Malle en 0494 16 62 58 voor Brussel.



Trompetgeschal kondigt Jezus' komst aan. © KISI-kids

Wil jij graag mijn peter of meter worden?

Dankzij jou krijgt een verlaten kind in Latijns-Amerika een toekomst

Zet de stap, contacteer ons: 02/721.64.61

Stichting ONZE KLEINE WEESKINDEREN

www.weeskinderen.be