

## Het heiligenboek

### Alfonsus van Orozco en Bernardus van Corleone. Heilige monniken *Tom Zwaenepoel*

In de zestiende en zeventiende eeuw weten monniken als Alfonsus van Orozco en Bernardus van Corleone hun omgeving te fascineren met hun nederige levensstijl. Hun 'rijke' leven bestaat uit onophoudelijk gebed en grenzeloze liefde voor God en de medemens, in het bijzonder de armen, zieken en lijdenden. Zij beantwoorden aan het beeld van de Kerk dat sinds het pontificaat van de Argentijn Jorge Bergoglio allereerst een „Kerk van de armen voor de armen” is. Beide heiligen bewijzen dat geloven allereerst bestaat uit gebed en naastenliefde.

Alfonsus wordt in 1500 geboren in Oropesa in de Spaanse provincie Castellón, waar zijn vader gouverneur is en het plaatselijke kasteel bewoont. Vanaf zijn veertiende studeert hij aan de universiteit van Salamanca. Daar komt hij onder de indruk van de augustijnen en hij treedt in (1522). Vijf jaar later wordt hij priester. Vanaf 1554 is hij prior van het klooster van Valladolid en hofpriester. Wanneer koning Filips II met zijn hof naar Madrid trekt, neemt hij pater Alfonsus met zich mee. Vanaf 1561 woont die in het klooster van de heilige Filippus in Madrid en is hij actief als leraar, predikant en biechtvader. Hij sterft in 1591.

Alfonsus' monnikenleven steunt op broederlijkheid en geduld tegenover zijn medebroeders. In de Spaanse hoofdstad betreft hij een kamertje in het nabije klooster, een levensstijl die in schril contrast staat met de weelde van het hof. Ondanks bijzondere privileges leeft Alfonsus als een nederig dienaar in uitzonderlijke armoede. Hij slaapt drie uur per nacht en eet eenmaal per dag. In zijn kamer staan een stoel, een kandelaar, een bezem, enkele boeken en een tafel die ook als bed dienstdoet. Op zijn verzoek bevindt zijn cel zich dicht bij de poort waar de armen in lange rijen op zijn hulp wachten. Dagelijks bezoekt hij zieken, gevangenen en armen 'in de goot', bij hen thuis of in de gevangenis. De resterende tijd besteedt Alfonsus aan bidden, voorbereiden van kerkdiensten en schrijven van boeken. Pater Alfonsus is ook een graag geziene gast in alle bevolkingslagen en wordt al tijdens zijn leven de 'heilige van Sint-Filippus' genoemd. Hij geldt als een van de belangrijkste Spaanse mystici van de zestiende eeuw.

Filippus wordt geboren in 1605 in het Siciliaanse dorp Corleone. Uit gehoorzaamheid gaat hij in de leer bij zijn vader, een schoenmaker, maar zijn grote passie is

het degenvechten. Al vlug 'promoveert' hij tot beste degenvechter van Sicilië. Tijdens een duel in juni 1629 verwondt hij politieprefect Canini levensgevaarlijk. Zijn vluchtweg eindigt in een kapucijnenklooster. Het kloosterleven bevalt hem zo goed, dat hij besluit te blijven. Filippus, die voortaan als Bernardus door het leven gaat, doet boete met gebed en keuken- en tuinarbeid. In het ziekenhuis is hij een voorbeeld voor zijn medebroeders. Wanneer plotseling Canini opduikt, valt Bernardus op de knieën en smeekt hij hem om vergeving. Bernardus sterft in 1667.

Tijdens de audiëntie na de heiligverklaring (11 juni 2001) omschrijft Joannes-Paulus II deze 'eenvoudige heilige' als volgt: „Bernardus was analfabeet, maar met zijn leven dat vervuld was van liefde voor de Gekruisigde, vervuld van nederige en stille dienst en verbondenheid met het volk, schreef hij schitterende hoofdstukken van de geschiedenis.” Het nederige voorbeeld van deze kapucijn is voor de hedendaagse gelovige allereerst een aanmoediging om het bidden niet moe te worden. Hij leert – volgens de Poolse paus – ieder van ons dat „precies het gebed en het luisteren naar God

de ziel is van echte heiligheid” (homilie tijdens de heiligverklaring, 10 juni 2001).

In Bernardus straalt de kracht van het franciscaanse charisma in heel zijn levendigheid: verzaking, zin voor essentie en caritatieve werkzaamheid. In zijn cel hangt een kruisbeeld dat een onovertroffen uitstraling op hem heeft. Voor het beeld brandt steeds een olielamp, wat zijn bijzondere verering van de Gekruisigde nog versterkt. Uit dit onophoudelijke gesprek met God schept Bernardus levenskracht voor een moedig apostolaat. Zo geeft hij een antwoord op de sociale uitdagingen van zijn tijd, waarin het niet ontbreekt aan spanningen en onrusten.

Tom Zwaenepoel, *Het Heiligenboek. Levenswijsheid van honderd en enige heiligen*, Lannoo, Tielt, 2008, ISBN 978 90 209 8041 7. Dit boek is helaas uitverkocht.

## Omroep

**5 januari, 9 uur, VRT één** (herhaling omstreeks 23.30 uur via Canvas). Na de *Close-up* over 25 jaar Centrum voor Bevrijdingstheologie is voorzitter van de Europese Raad Herman Van Rompuy de opgemerkte gast van de Nederlandse priester en mediafenomeen Antoine Bodart in diens gespreksprogramma *Eeuwig gaat voor Oogenblik*. Welke idealen koestert hij ten tijde van een economische crisis en hoe zit het met zijn geloofsleven? In *Tèt ansann. Samenwerken in Haïti* komen diverse actoren van de wederopbouw na de allesverwoestende aardbeving van 12 september 2010 aan het woord, onder meer Kitty Lous, die in een nieuw huis woont in Duval, mgr. Dumas, de voorzitter van Caritas Haïti, Mean Jean Enouce, een boer in Ferme Le Blanc met plannen, zuster Jolicoeur, de directrice van een weeshuis en school in Croix des Bouquets. Zij getuigen over de problemen waarmee ze werden geconfronteerd, de successen die ze boeken en de uitdagingen waarvoor ze nu staan.

## De vrome kudde

### Kapper *Ingezonden door Maria Vanneste*

De kapper wil weten hoe de klant zijn haar wil.

– Linkeroor vrij knippen, rechteroor bedekt laten, links achteraan vierkant knippen, rechts achteraan veeleer rond, linksboven kort en tot slot rechtsboven lang.

De kapper trekt grote ogen:

– Maar mijnheer, dat kan toch niet!

Zegt de klant:

– Tja, zo heeft u het de vorige keer toch ook gedaan.

### Logisch *Ingezonden door Jef Van de Wiele*

Een reiziger sleurt zijn koffer binnen in de lobby van het enige hotel in het dorp.

– Pff! Waarom ligt het station eigenlijk zo ver van het dorp?

Waarop de man aan de balie:

– Precies weet ik het niet, mijnheer, maar ik vermoed dat ze het station zo dicht mogelijk bij de spoorlijn wilden hebben...

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen. Wekelijks één of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen... Kent u er nog een leuke? **KERK & leven · Vrome Kudde**, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen, fax 03 210 08 49, e-mail devromekudde@kerknet.be.

grote ramp komediant	najaarsbloem volk	deel v.e. voet stierenvechter	wier bergplaats	slee errone excepto				
		1						
huidversiering deel v.e. boek				4				onder de grond levend zoogdier
	6			ontroering	afstandsmaat			
vorstentitel onheils-godin				weerklink Bijbelse man			3	
		slaag Hongkong op internet		5				
steekwapen	muziek-instrument stuk stof				tennis-term			Griekse letter
			kunstwerk inhoudsmaat			7		de onbekende
zangnoot eetgerei		klant	2					
	8			vulkaan op Sicilië				9

Ontdek meer en andere puzzels in onze puzzelboeken en -tijdschriften.

**DE PUZZELAAR**

© De Puzzelaar

Oplossing van de puzzel van vorige week: **DEBUTANTE**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---