

Het heiligenboek

Jozef, Arnold en Dominicus. Heiligen uit de negentiende eeuw Tom Zwaenepoel

In de negentiende eeuw leefden heel wat mannen die door de roomse Kerk zalig en heilig werden verklaard. Ieder op hun manier illustreren ze dat heilig-zijn de opdracht van elke gelovige is en dat christen-zijn niet alleen een titel is, maar een concrete leefstijl, in dienst van de medemens en van God. Op overtuigende wijze verkondigen ze de Blijde Boodschap.

Jozef Cafasso wordt in 1811 in Castelnuovo d'Asti geboren in een welvarende boerenfamilie. Door een misvormde ruggraat is hij klein van gestalte en kreupel. Al in zijn prille jeugd wordt hij de 'kleine heilige' genoemd. Na zijn priesterwijding (1833) ontfermt hij zich met Johannes Bosco over het geestelijke en zedelijke leven in Turijn. Hij wordt een bekende biechtvader, voelt zich aangetrokken door het lot van de gevangenen en ijvert voor betere leefomstandigheden in hervormde gevangenissen. Hij ondersteunt, bekeert en begeleidt veroordeelde gevangenen naar hun terechtstellingsplaats. Omdat velen onder hen meteen na hun bekering, de biecht en de absolutie worden opgeknoopt, bestempelt Jozef hen als de 'gehangen heiligen'. Jozef Cafasso sterft in 1860. Vandaag draagt de 'galgenpriester' het patronaat-

schap van gedetineerden en gevangenen.

Arnold Janssen wordt in 1837 in het Duitse Goch geboren. In 1861 wordt hij tot priester gewijd. Aanvankelijk onderwijst hij fysica en catechese aan een middelbare school in Bocholt. Zijn droom bestaat erin de christenen te herenigen en het evangelie in Afrika, Azië en Latijns-Amerika te verspreiden. In een vlug tempo ontpopt Arnold zich als de grondlegger van het moderne missieapostolaat. Hij gebruikt moderne communicatiemiddelen, onder andere het volkse missietijdschrift *Kleiner Herz-Jesu-Bote*, waarin hij vanaf 1873 de Duitstalige katholieken ertoe aanzet om zich meer voor de missie en haar behoeften in te zetten.

Als gevolg van de antireligieuze politiek van de 'ijzeren kanselier' Otto von Bismarck moet Janssen naar Nederland uitwijken. In 1875 vormt hij in het Noord-Limburgse Steyl een oude herberg om tot een missiehuis voor katholieke missionarissen, de latere missiecongregatie van het Goddelijke Woord (1885). De opbrengsten van de drukkerij dekken de kosten voor de missiezendingen naar Nieuw-Guinea, Japan, Zuid-Amerika en de Filipijnen. Zoals Daniel Comboni ziet hij in dat ook vrouwen

noodzakelijk zijn voor de missie en bijgevolg sticht hij de congregatie van de dienaressen van de heilige Geest of de 'missiezusters van Steyl' (1889) en de slotzusters van de congregatie dienaressen van de heilige Geest van de alijdurende aanbidding of 'aanbiddingszusters' (1896). Arnold Janssen sterft in 1909.

Dominicus Savio wordt in 1842 als zoon van een smid geboren in San Giovanni di Riva bij Turijn en groeit op in een gezin met tien kinderen. Van kindsbeen af heeft hij een grote religieuze verering, in het bijzonder voor Maria. Vanaf 1854 wordt hij toegelaten tot het Turijnse oratorium van Johannes Bosco, die zijn opvoeder, geestelijk leider en biechtvader wordt. Tijdens zijn schooltijd voelt de jongen een religieuze drang naar volmaaktheid, boetedoening en priesterschap. Hij is een voorbeeld voor zijn leeftijdgenoten en een geëngageerd helper bij Bosco's pedagogisch jeugdpastoraal in Turijn en Piemonte.

In 1856 sticht Dominicus met de hulp van zijn 'meester' de Compagnia dell'Immacolata (Onbevlekt verbond), dat de actiefste leerlingen samenbrengt en de biecht, de communie en de Mariaverering cultiveert. Hij overlijdt op bijna vijftienjarige

leeftijd aan tuberculose. „Hij verliet voortijdig deze wereld om met de voorspraak van de hemelse Koningin het loon van zijn kinderlijke liefde tot God te ontvangen”, zei paus Pius XII tijdens de heiligverklaring in 1954.

Amper twee jaar later schrijft Don Bosco een eerste kleine biografie over zijn lievelingsleerling, die hij portretteert als het ideaalbeeld van een „voorbeeldige leerling” en een „overtuigd jong christen”. Voor ons bewijst Dominicus Savio dat God ook in het leven van jonge mensen zichtbaar is. Bovendien accentueert zijn levensverhaal dat de opvoedingsmethode van Don Bosco en de salesiaanse spiritualiteit wegen beschrijven die jonge mensen naar het tijdelijke en eeuwige geluk kunnen leiden. Als patroonheilige is Dominicus een voorbeeld voor katholieke jongeren, koorknapen en misdienaars

Tom Zwaenepoel, *Het Heiligenboek. Levenswijsheid van honderd en enige heiligen*, Lannoo, Tielt, 2008, ISBN 978 90 209 8041 7. Dit boek is helaas uitverkocht.

Omroep

22 januari, 19.30 uur, Canvas. *Piloten*, derde aflevering van *Drie generaties*, documentaire serie over families die al minstens drie generaties lang hetzelfde beroep uitoefenen. Dit verhaal begint bij Marcel Maenhaut uit Afsnee die dankzij een bevriende priester en een studiebeurs voor hoogbegaafde kinderen op college kan gaan en gevechtspiloot worden.

23 januari, 18.30 uur, Canvas. *Beroep: astronaut*. Slot van een tweedelige documentaire over onze Belgische astronauten Dirk Frijmout en Frank De Winne.

23 januari, 20.40 uur, VRT één. In *Via Annemie*, reportageserie van Annemie Struyf met aangrijpende verhalen, balancerend op de grens van leven, liefde en hoop, Liefde over de demantie heen. In *De Wingerd* in Leuven zijn flatjes voor koppels met één valide en één demente partner. Gedurende een half jaar volgt Annemie Struyf het leven van twee echtparen.

26 januari, 20.40 uur, Canvas. Vierde aflevering van *Soundtrack*, zevendelige muzikale roadtrip waarin vier muzikanten door Israël en de Palestijnse gebieden trekken, op zoek naar de rol die muziek speelt in dit eeuwige conflictgebied en Beloofde Land. Vandaag *Jordaan, Safed, Birzeit*.

De vrome kudde

Kinderwijsheid (1) Ingezonden door Urbain Vrijdaghs

– Hoeveel harten hebben wij, Jantje?

– Twee, meester.

– Hoezo twee?

– Eén van u en één van mij!

Kinderwijsheid (2) Ingezonden door Urbain Vrijdaghs

– Kun je me vijf zaken opnoemen waar melk inzit, Jantje?

– Een bol kaas en vier koeien, meester!

Kinderwijsheid (3) Ingezonden door Eugène De Lissnyder

Opa en kleindochter op de bank voor de Lourdesgrot in Oostakker.

– Evi, bid nu eens mooi drie Weesgegroetjes.

– Maar opa, ik ken maar eentje...

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen. Wekelijks één of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen...

Kent u er nog een leuke? **KERK & Leven • Vrome Kudde**, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen, fax 03 210 08 49, e-mail devromekudde@kerknet.be.

kaliber ingedikt sap	mythische vogel vulkanisch product	berg op Kreta	deel v.e. kachel	diepe afkeer bedden- goed	sier- heester
↳	↓	↓	↳	↓	↳
↳	↓	4	mors- doekje	↳	1
koopman knaag- diertje	↳				
↳			bewijs- stuk streling	↳	8
glanzende verf	↳	2	onbe- weeglijk	behoefte- persoon	Grieks eiland
durf	Europese taal eerlijk	↳	6	↳	vesting- werk
↳	↓	houding wier	↳	voltooid een zekere	↳
draai- schijf	vis rivier in Italië	↳	korte aan- tekening buislamp	↳	5
↳	↓		zang- stem	↳	3
muziek- instrument	↳	7		Europeaan	↳

Ontdek meer en andere puzzels in onze puzzelboeken en -tijdschriften.

DE PUZZELAAR

© De Puzzelaar

Oplossing van de puzzel van vorige week: OUDERLING

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---