

De geest van het concilie

Scheutist en missiebisschop Jan VAN CAUWELAERT wordt honderd

- ▶ Trad in 1967 af ten gunste van Congolees
- ▶ Is een van de laatst levende deelnemers aan Vaticanum II
- ▶ Voorvechter van de liturgie in de volkstaal

Erik DE SMET

Op 12 april blaast mgr. Jan Van Cauwelaert, van 1958 tot 1967 bisschop van Inongo in Congo, in Scheuts missiehuis in Schilde, honderd kaarsjes uit. De scheutist, in 1914 geboren als zoon van politicus Frans Van Cauwelaert, is een van oudste bisschoppen ter wereld en een van de laatst in leven zijnde concilievaders van Vaticanum II (1962-1965).

Zijn confrater Eric Manhaeghe en historicus Benoit Lannoo stelden een huldeboek samen dat veel breder blik dan leven en werk van de eeuweling en dat in diverse bijdragen wil nadenken over missie vandaag. „Jan Van Cauwelaert was een van de hoofdfiguren van de evolutie van de missionering tijdens de twintigste eeuw”, vertelt pater



Mgr. Jan Van Cauwelaert in het missiehuis van Scheut in Schilde. © Ilse Prinsen

Manhaeghe. „Geen zeltjes winnen, maar de plaatselijke kerkgemeenschap opbouwen, daar moest het om gaan. Al tijdens zijn studietijd in Leuven in de jaren 1930 kwam Jan in contact

met dat vernieuwende denken. Samen met andere scheutisten droeg hij het uit tijdens zijn eerste jaren in Congo.”

Als concilievader ijverde mgr. Van Cauwelaert voor de invoe-

ring van de liturgie in de volkstaal. Vooral de thema's liturgie en catechese gingen hem ter harte. Geloofsoverdracht moest op een bevattelijke wijze gebeuren. En de goedkeuring van het

conciliedocument over de godsdienstvrijheid bestempelde hij als „de mooiste dag van het concilie”.

Tijdens dat concilie rijpte ook het idee om als bisschop de fakkel door te geven aan een Congolees. Eric Manhaeghe: „Reeds vanaf zijn bisschopswijding was het zijn voornemen de laatste

De bisschop werkte verder in de lijn van het concilie

blanke bisschop van Inongo te zijn. Zijn eerste taak was dus een opvolger klaar te stomen. Amper 53 jaar oud, stapte hij op in 1967. Dat gebaar apprecieerde de Congolese Kerk zeer. De clerus bewonderde hem, zoals ook blijkt uit de bijdragen van Congolese bisschoppen in ons boek.”

Pater Manhaeghe besluit: „Mgr. Van Cauwelaert bleef altijd doorgaan op het elan van het Tweede Vaticaans Concilie. Sommigen wilden de geest van het concilie terugdringen, maar hij begreep als geen ander wat die inhield.”

Alle info over het huldeboek *Missie vandaag* vindt u op bladzijde 15.

‘Zulke gesprekken voer je niet elke dag’

Het traject *40 dagen, 40 mensen* is op maat van wie tijdens de vasten zijn gebedsleven wil verdiepen

Nicole LEHOUCQ

Naast tal van solidariteitsacties biedt de vasten ook mogelijkheden voor wie zijn/haar gebedsleven wil verdiepen en op zoek is naar bezinning. Zo'n initiatief is *40 dagen, 40 mensen* van CCV, partner in christelijk vormingswerk Gent en de Oude Abdij in Drogen. Wie zich inschrijft, krijgt dagelijks de lezingen van de dag via e-mail toegestuurd. Het is de bedoeling dat de deelnemers twintig minuten vrij maken voor meditatie en gebed. Wekelijks komen ze samen op donderdag, om over die ervaring in kleine groepen uit te wisselen. Dan worden ook de lezingen van de zondag daarop overwogen en wordt er samen gebeden.

De organisatoren hoopten op veertig deelnemers voor de veertigdagentijd. Het werden er 45, onder wie ook dertigers en veertigers. Een van hen, Vivi Derde (46), vindt het deugdzaam om open over geloof en leven te kunnen praten. „Zulke gesprekken liggen niet voor de hand”, zegt ze. Ze bidt dagelijks, spontaan. „Al te vaak beschouw ik God als vanzelfsprekend. De meditatieve teksten helpen me Hem als de volstrekt Andere te zien. Het beste moment om die teksten te lezen, is na het ontbijt, als de ochtendspits thuis voorbij is en de race van de dag nog net niet begonnen.”

Dat is ook voor Chris De Baets (62) het uitgelezen moment. „Ik

ben met pensioen en heb het dus zo al moeilijk om tijd te maken”, lacht ze. „Maar meestal lukt het wel. Met Bijbelcitataten was ik al vertrouwd. Tijdens onze donderdagse samenkomsten lezen we ook minder bekende passages. Boeiend, maar niet eenvoudig. In mijn geval is het goed dat er een leesschema is, ik heb nood aan begeleiding. Soms moet ik wel even doorbijten.”

„Ik wil meer uitkomen voor mijn geloof”, vervolgt De Baets, die ook al de school voor geloofsverdieping volgde, net als Derde. „Het voelt goed mensen te ontmoeten die net als ik zoekend zijn. Als we samen de complete bidden, ervaar ik verbondenheid, ook met kloosterlingen, zoals de zusters in de abdij van Brecht, waar we met onze gezinsgroep verbleven.”

Volhouden

François Bouckaert nam zich al langer voor God meer centraal te stellen in zijn leven. „Vijftien jaar ligt mijn echtscheiding al achter me, maar nog worstel ik met vragen. In de ontredering waar ik doorheen ging, voelde een verblijf in een abdij steeds aan als thuiskomen”, vertelt deze jonggepensioneerde. „In een gebedshouding die ontvankelijkheid uitdrukt, kom ik tot rust. Dit traject is voor mij het juiste aanbod op het juiste moment.”

„Een programma voor iedere christen”, noemt een bijna zesti-

ger de lezingen tijdens de vasten. Hij staat er extra vroeg voor op, ze helpen hem de lange aanlooptijd naar Pasen vol te houden. Hij

vindt steun bij de andere deelnemers. De verplaatsing vanuit West-Vlaanderen, na een drukke werkdag, neemt hij er graag bij.

Advertentie

Nooit geziene besparingen...
Centrale, gedeeltelijke en mobiele verwarming

Vraag snel de
nieuwe gids over
de inertieradiatoren
van Aterno aan

GRATIS

Per telefoon

02 376 87 00

Of op onze site

www.aterno.be

Aterno - Louizalaan 149/24 - 1050 Brussel



Naam : Voornaam :

Straat :

Postcode : [] [] [] [] [] [] Stad :

Telefoon :

Terugsturen deze bon naar onderstaand adres :
Aterno - Louizalaan 149/24 - 1050 Brussel - Tel. 02 376 87 00 - Ondernemingsnummer : 0889.727.451.0325.11



Samen bidden sluit de wekelijkse bijeenkomsten af, waarin de deelnemers hun ervaringen delen. © Kristof Ghyselincx