

## Het heiligenboek

### Bonifatius en Ansgarius. Moedige apostelen *Tom Zwaenepoel*

„Vanaf de vroege opvoeding van het kind tot aan de permanente opleiding van volwassen christenen moeten de wil en de overtuiging in het hart van de gelovigen vast worden verankerd om in alle levenssituaties deel te nemen aan de missionaire roeping van de Kerk. We kunnen de vreugde van het geloof niet voor ons houden. We moeten haar meedelen en doorgeven en ze aldus ook in onze harten verstevigen. Als het geloof werkelijk vreugde wordt, de waarheid en de liefde te hebben gevonden, dan moet men de drang voelen om het geloof te verspreiden, het aan anderen door te geven.”

Met die woorden roept Benedictus XVI op 11 juni 2007 de hedendaagse mens op tot actie. Wie gelooft, moet grenzen overschrijden. Wie zichzelf gelovig noemt, mag zich niet opsluiten in een kleine omgeving, maar moet 'de andere' opzoeken. De kerkgeschiedenis kent heel wat grote voorbeelden. Twee daarvan zijn Bonifatius van Mainz en Ansgarius. Deze 'apostelen' legden de eerste bouwstenen van het prestigieuze huis Europa.

Winfried wordt omstreeks 672 geboren als zoon van een voorname familie in Crediodunum (Credition) in het koninkrijk Wessex. Hij gaat op school in een

benedictijnenklooster en wordt monnik van de abdij van Exeter. Omstreeks 716 begint hij zijn missioneringswerk bij de Friezen. Omdat de stammen in oorlog leven en een groot deel van de bevolking onbereikbaar is, moet hij onverrichter zake terugkeren. Hij assisteert Willibrordus bij zijn missioneringswerk vanuit Antwerpen en Utrecht. Die wil hem aanwijzen als opvolger op de bisschopszetel, maar Winfried geeft de voorkeur aan de missie. Paus Gregorius II verleent hem het recht om de Germanen ten oosten van de Rijn te bekeren en geeft hem ook een nieuwe naam: Bonifatius (weldoener).

Hij begint zijn missie in Hessen en Thüringen en sticht zowel het bisdom Mainz als de abdij van Fulda. Hoogbejaard trekt hij in 754 met een bescheiden gevolg opnieuw naar Friesland. Ditmaal slaagt hij erin grote aantallen Friezen te dopen. Tijdens zijn missieopdracht wordt hij door een horde heidenen overvallen en samen met zijn metgezellen vermoord (754).

Bonifatius geldt als een van de belangrijkste missionarissen in het Frankische rijk, mede omdat hij de kerkelijke structuren in het gebied van het huidige Duitsland heeft gevormd. Door zijn martelaarsdood in de omge-

ving van Dokkum krijgt hij een bescheiden plaats in de (heiligen) geschiedenis van Nederland.

Ansgarius wordt in 801 in Amiens geboren. Hij is van adellijke afkomst en stamt uit Picardië. Na de dood van zijn moeder trekt hij op vijftienjarige leeftijd naar het klooster Corbie. In die abdij en haar nieuwe stichting Corvey aan de Weser is hij actief als leerkracht. Zijn echte levensdroom wordt in 826 zichtbaar als hij de bekeerde Deense vorst Harald vanuit zijn ballingsoord in Frankrijk naar zijn vaderland begeleidt.

Drie jaar later reist hij naar Zweden en bouwt hij in Birka een missiepost. In 831 wordt hij de eerste aartsbisschop van Hamburg, de pas opgerichte bisschopszetel voor nieuwe missiezendingen in het Noorden. Gregorius IV verleent hem de titel van pauselijk legaat voor Scandinavië. In 845 plunderen de Vikingen Hamburg en vernietigen ze de Zweedse missieposten. Als bisschop van Bremen laat Ansgarius ziekenhuizen bouwen, koopt hij gevangenen vrij en komt hij op tegen de slavenhandel. In 864 wordt hij aartsbisschop van Hamburg-Bremen. Een jaar later sterft hij na een slepende ziekte.

Ansgarius is doelgericht, moedig en plichtsbewust. De 'apostel

van het Noorden' verspreidt het christendom in Denemarken, Zweden en de noordelijke gebieden van Duitsland. In Denemarken sticht hij de eerste kerk, in Zweden de eerste kerk. Tijdens zijn missies ondervindt hij zoveel tegenspoed dat Rembertus (zijn leerling, opvolger als aartsbisschop en biograaf) Ansgarius' leven bestempelt als „een martelaarschap”, hoewel hij geen gewelddadig einde ondergaat. Van zijn succesvolle missie blijft na zijn dood niet veel over, behalve de herinnering aan een charismatische persoonlijkheid.

Tom Zwaenepoel, *Het Heiligenboek. Levenswijsheid van honderd en enige heiligen*, Lannoo, Tielt, 2008, ISBN 978 90 209 8041 7. Dit boek is helaas uitverkocht.

## Omroep

**29 mei, 23.15 uur**, Canvas. *Argentina. The 5000 Stolen Babies of the Dictatorship*. Franse documentaire uit 2012 over de honderden kinderen die tijdens de Argentijnse dictatuur werden ontvoerd en de acties van de 'Grootmoeders van de Plaza de Mayo' om hen terug te vinden.

**31 mei, 20.40 uur**, VRT één. *Schellebelle 1919*, Vlaamse 'western' uit 2011. De zestienjarige Coralie, de oudste dochter van de familie Van De Velde, nam tijdens de Eerste Wereldoorlog 25 oorlogswezen in huis, maar wordt nu langs alle kanten belaagd. De kinderbescherming wil de wezen in een weeshuis stoppen en notabelen hebben het op de boerderij gemunt. De familie verdedigt zich met hand en tand. Bedoeld als een plaatselijk project, kwam de film als gevolg van de mediabelangstelling ook uit in de meeste filmzalen. De opnamen hadden plaats in Schellebelle met niet-professionele acteurs. De figurantenrollen werden vertolkt door bekende acteurs, onder meer Stany Crets en Jan Verheyen. Het scenario is van de acteur-regisseur van ter plaatse, Johan Heldenbergh, en de regisseur was de Wichelse burgemeester Kenneth Taylor (SAMEN).

## De vrome kudde

### Vissen *Ingezonden door Firmin Van Hove*

In ons tuintje is er een kleine vijver met wat goudvissen. Op zekere ochtend dreven die vissen roerloos aan het oppervlak. Ik stond ervan te kijken en meldde het aan boerke Omer. Die wist wat er was gebeurd:

– Ge hebt ze geen bakske me water gegeven!

### Verschil *Ingezonden door Fernanda Vanthielen*

Wat is het verschil tussen mannen en fruit? Fruit wordt rijp.

### Terrasje *Ingezonden door Peter Van Hoof*

De klant op het terrasje wenkt de ober en zegt:

– Een biertje.

Waarop de ober:

– Neen, dank u, mijnheer.

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen. Wekelijks één of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen...

Kent u er nog een leuke? **KERK & leven · Vrome Kudde**, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen, fax 03 210 08 49, e-mail devromekudde@kerknet.be.

dank je vreemd	geestelijke	bemannings	grote bijl	ontvoerder	kledingstuk	Bijbelse man
		deugniet brandstof				
bevlieg			graanpakhuis			
zwemslag			weg met bomen	aanw. vnw.		
reis-leider				slee		
			voorzetsel			dierenwereld
			huisdier			
vrucht	karakter		sierfles			embryo
			berg			
				kostuum		
				de oudere		
mestvocht				sluis		
schop				voorzetsel		
			godin v.d. vrede			
inhoudsmaat						
			voegwoord			
				mannelijk dier		

Ontdek meer en andere puzzels in onze puzzelboeken en -tijdschriften.

**DE PUZZELAAR**

© De Puzzelaar

Oplossing van de puzzel van vorige week: MINISTER

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---