

Het heiligenboek

Arnold Janssen en Cajetanus Catanoso *Tom Zwaenepoel*

In de negentiende eeuw leefden twee opmerkelijke heiligen die ieder op hun eigen manier het geloof in een barmhartige en liefhebbende God in concrete daden vertolkte: Arnold Janssen en Cajetanus Catanoso.

Arnold Janssen is een van de vele Europese mannen en vrouwen die hun dynamische persoonlijkheid en gezonde spiritualiteit inzetten om 'verloren' continenten en landen te beschermen tegen de onverschilligheid en het egoïsme van het 'rijke' Europa. Daarvoor gebruiken ze doelgerichte projecten en moderne communicatiemiddelen.

Janssen wordt in 1837 geboren in het Duitse Goch. In 1861 wordt hij tot priester gewijd. Aanvankelijk onderwijst hij fysica en catechese aan een middelbare school in Bocholt. Zijn droom bestaat echter erin de christenen te herenigen en het evangelie in Afrika, Azië en Zuid-Amerika te verspreiden. In een vlug tempo ontpoet Arnold zich als de grondlegger van het moderne missieapostolaat. Hij gebruikt moderne communicatiemiddelen, onder andere het volkse missietijdschrift *Kleiner Herz-Jesu-Bote*, waarin hij vanaf 1873 de Duitstalige katholieken ertoe aanzet om zich meer in te

zetten voor de missie en haar behoeftes.

Door de antireligieuze politiek van de 'ijzeren kanselier' Otto von Bismarck moet Janssen uitwijken naar Nederland. In 1875 vormt hij in het Noord-Limburgse Steyl een oude herberg om in een missiehuis voor katholieke missionarissen, de latere missiecongregatie van het goddelijk Woord (1885). De opbrengsten van de drukkerij dekken de kosten voor de missiezendingen naar Nieuw-Guinea, Japan, Zuid-Amerika en de Filipijnen. Zoals Daniel Comboni ziet Janssen in dat ook vrouwen noodzakelijk zijn voor de missie en bijgevolg sticht hij de congregatie van de dienaressen van de heilige Geest of de 'missiezusters van Steyl' (1889) en de slotzusters van de congregatie dienaressen van de heilige Geest van de altijddurende aanbidding of 'aanbiddingszusters' (1896). Arnold Janssen sterft in 1909.

Tijdens zijn heiligverklaring op 5 oktober 2003 citeert paus Johannes Paulus II hem: „De verkondiging van de Blijde Boodschap is het eerste en grootste werk van naastenliefde.” Precies vanwege die verdienste prijkt de 'heilige van Steyl' in het boek van de grote voorbeelden van de katholieke Kerk. Mannen en vrou-

wen die door kleine of grote daden de hedendaagse mens weten te boeien en te inspireren.

Dat geldt ook voor een onbekende, maar grote heilige: Cajetanus Catanoso. Die sticht een congregatie die zich inspireert op Veronica. Als Jezus zijn kruis naar de zogeheten Schedelplaats (Golgota) draagt, wordt Hij door een grote volksmenigte gevolgd. Een van de aanwezige vrouwen is Veronica. Op het linnen doek dat ze Hem aanreikt, blijft de beeltenis van zijn gezicht met de doornekkroon ingeprent.

Cajetanus wordt in 1879 geboren in Chorio de San Lorenzo, in de Reggio Calabria. Na zijn priesterwijding in 1902 is hij actief als kapelaan, ziekenhuispastor en biechtvader voor kloosterlingen. In buurtparochies geeft hij catechese en retraites in de advents- en vastentijd. In 1935 sticht hij de congregatie van de dochters van de heilige Veronica, ook 'missionarissen van het heilige gelaat' genoemd. Vier jaar voor zijn dood (1963) krijgt de gemeenschap kerkelijke goedkeuring.

Cajetanus stelt zich ten dienste van de 'kleinsten', mensen die het meest verwijderd zijn uit de samenleving. Hij helpt arme en verlaten kinderen bij hun menselijke ontplooiing en schenkt

hun hoop. Hij verspreidt de gave van Veronica om in Jezus' heilige gezicht het gelaat van zijn broers en zussen te herkennen, om ze lief te hebben en te dienen.

In de schilderkunst wordt Cajetanus Catanoso afgebeeld in soutane met rozenkrans. Hij geldt als de patroonheilige van de parochiepriesters, van wie verwacht wordt dat ze allereerst aandacht besteden aan de kleine mens: de mens aan de rand van de samenleving, de armen en zieken, de mensen die geen macht of geld hebben, maar diep in hun hart de stem van God dragen en daardoor het evenbeeld zijn van de lijdende Heer.

Tom Zwaenepoel, *Het Heiligenboek. Levenswijsheid van honderd en enige heiligen*, Lannoo, Tielt, 2008, ISBN 978 90 209 8041 7. Dit boek is helaas uitverkocht.

Omroep

8 juni, 9 uur, Braambos via VRT één (herhaling op Canvas omstreeks 23.30 uur en op Canvas op zaterdag 14 juni om 11.35 uur). Na de spirituele actua in *Close-up* de eerste aflevering in de vierdelige serie *Dialogo moslims christenen* over de mogelijkheden van die dialoog. In deze eerste aflevering komen meerdere projecten in België en Nederland aan bod die daar concreet mee bezig zijn. Voorts de eerste aflevering van het drieluik *Bodar door het land van Franciscus*. Priester en kunsthistoricus Antoine Bodar treedt letterlijk in de voetsporen van Franciscus van Assisi. In de eerste uitzending, *De rijke jongeling die zich bekeert*, staat de ommekeer in Franciscus' leven centraal. De zoon van een vermogend lakenkoopman kiest radicaal voor een leven in armoede. Belangrijke plaatsen uit die eerste periode zijn Franciscus' geboortehuis, zijn doopkerk, steden als Perugia en Spoleto en natuurlijk het kerkje van San Damiano waar Franciscus een visioen kreeg en het kruisbeeld tot hem sprak.

De vrome kudde

Terrasje *Ingezonden door Mark Verdonck*

De klant op het terrasje wenkt de ober en zegt:

– Een kop koffie graag, ober.

De ober komt eraan met de bestelling. De man roert in zijn kop koffie en wenkt de ober. Hij wijst op het kopje en zegt:

– Er zit een lelijke barst in mijn kopje.

Zegt de ober:

– Sterke koffie, hè?

Wijsheid *Ingezonden door Maria De Geest*

– Mama, hoe komt het dat wij niet van de aarde vallen?

– Dat komt door de wet van de aantrekkingskracht, jongen.

– En hoe was het dan toen die wet nog niet bestond?

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen. Wekelijks één of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen... Kent u er nog een leuke? **KERK & leven • Vrome Kudde**, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen, fax 03 210 08 49, e-mail devromekudde@kerknet.be.

voedingsstof	wellust	ongeschonden	verzameling	gewelddadig	andersdenkende
gebarenspel	middelmatig	ontzag			
mirakel				bolgewas drietal	
kunsttaal		waterlelie			
landgoed		vulkaan op Sicilië			
			delfstof onderwerp		
hoffelijk	oorlogsgod	indianentent telwoord			melkklier
			niet jong drinkgerei		
tegenspoed	plaats in Frankrijk circa			dat is (Lat.) voorzetsel	
		paardenharen			
vlees op een stokje			deel		

Ontdek meer en andere puzzels in onze puzzelboeken en -tijdschriften.

DE PUZZELAAR

© De Puzzelaar

Oplossing van de puzzel van vorige week: KRULTANG

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---