

Het heiligenboek

Crispinus en Crispinianus. Patroonheiligen van de schoenmakers *Tom Zwaenepoel*

In de derde eeuw worden christenen vanwege hun geloof gefolterd en gedood. Twee voorbeelden zijn Crispinus en Crispinianus. Volgens de legende stammen beide broers uit een voorname Romeinse familie. Tijdens de vervolgingen van Diocletianus vluchten ze naar Soissons, waar ze het evangelie willen verkondigen. De vijandige reacties van de plaatselijke bevolking maken hen niet moedeloos. Ze vinden een creatieve oplossing om hun doel alsnog te bereiken: ze leren het beroep van schoenmaker. Hun huis groeit geleidelijk uit tot een grote christelijke gemeenschap die veel respect afdwingt. Een jaloezige concurrent klaagt de beide broers aan bij de rechters van keizer Maximianus. Als ze weigeren hun geloof af te zweren, worden ze op een gruwelijke manier gefolterd en dan onthoofd.

Originaliteit is de sleutel voor voldoening en succes. Door spitsvondigheid kan men grote idealen realiseren. Omdat goede relaties met het volk belangrijk zijn voor het evangeliseren, richten de broers een werkatelier op, vragen ze naar daadkracht en werken ze voor de armen zelfs gratis. In korte tijd bouwen ze een uitgebreid cliënteel op, van

wie ze vertrouwen, dankbaarheid en vriendschap krijgen. In alle eenvoud geven ze tijdens de arbeid materiële of geestelijke hulp. Door persoonlijke of religieuze onderwerpen krijgen hun alledaagse gesprekken een diepere dimensie. Hun geloofsovertuiging schenkt moed en zelfzekerheid. Vooraleer de broers naar het schavot gaan, omhelzen ze elkaar. Met dit intieme gebaar wordt hun trouw aan elkaar en hun geloof voor iedereen zichtbaar.

Crispinus en Crispinianus zijn twee van de vele martelaren die de Kerk rijk is. Pas onder keizer Constantijn de Grote zal er een einde komen aan de Romeinse christenvervolgingen als het Edict van Milaan (313) iedereen de vrijheid geeft om zelf zijn godsdienst te kiezen en te belijden. Die beslissing is van cruciale betekenis voor het christendom en drukt een onuitwisbare stempel op de Europese cultuur.

De Kerk ziet in het offer van een martelaar onder meer diens 'geboorte tot de hemel' en de bevestiging dat 'het geweld door de liefde' en 'de dood door het leven' overwonnen wordt, aldus paus Franciscus (angelus, 26 december 2013). Voor de Argentijnse paus is het martelaarschap trouwens nooit een 'misluk-

king' en geldt het als het 'hoogste niveau van getuigenis' dat iedere gelovige moet afleggen (pinksterwake met de kerkelijke bewegingen, 18 mei 2013).

Het valt op hoe vaak paus Bergoglio in zijn toespraken, preken en meditaties meldt dat er vandaag meer martelaars zijn dan in de beginjaren van de Kerk. Tot op vandaag worden gelovigen die over Jezus getuigen, vervolgd. Ze worden veroordeeld omdat ze een bijbel bezitten of het kruis als symbool dragen. In het besef dat Jezus met hen is, roept de paus alle gelovigen op om zich door gebed en genegenheid met hen te verenigen. Zoals Crispinus en Crispinianus zijn al deze „heilige mannen en vrouwen” het bewijs dat echte gelovigen hun hele leven lang Jezus trouw zijn. Voorts onderscheidt paus Franciscus ook 'het dagelijkse martelaarschap' dat de dood niet tot gevolg heeft maar dat ook 'zijn leven verliezen' is voor Christus, „door zijn plicht met liefde te doen, volgens de logica van Jezus, de logica van de gave, het offer” (angelus, 23 juni 2013). Daarmee bedoelt de pontifex de talrijke moeders en vaders die dagelijks hun geloof in praktijk brengen en hun leven 'opofferen' voor het welzijn van hun gezin. Of de priesters, religi-

euzen en zusters die edelmoedig hun dienst voor het Rijk Gods 'offeren'. Of de ontelbare jongeren die afzien van eigenbelang om zich te 'wijden' aan kinderen, gehandicapten, bejaarden. Al die anonieme mannen en vrouwen zijn niet enkel hedendaagse martelaren van onze tijd, maar ook grote heiligen, misschien zelfs de grootste.

In de kunst worden Crispinus en Crispinianus afgebeeld als handwerker of patriciër met schoenmakerswerktuigen, zwaard, palmtak, steen. Ze gelden als de patroonheiligen van kleermakers, leerbewerkers, schoenmakers, wevers en zadelmakers.

Tom Zwaenepoel, *Het Heiligenboek. Levenswijsheid van honderd en enige heiligen*, Lannoo, Tielt, 2008, ISBN 978 90 209 8041 7. Dit boek is helaas uitverkocht.

Omroep

29 juni, 9 uur, Braambos op VRT één (herhaling op Canvas omstreeks 00.15 uur en op dezelfde zender op 5 juli om 13.15 uur). Na een streepe actualiteit in *Close-up* aflevering 2 van *Dialogo moslims en christenen*, een serie over het bouwen van bruggen tussen de islam en het christendom, belicht de visie van jongeren en de houding van het katholiek onderwijs. In het drieluik *Bodar door het land van Franciscus* belicht Braambos in deze tweede aflevering *Hoe Franciscus Gods schepping omhelst en ordetichter wordt*.

13 juli, 11 uur (!), Braambos op VRT één (herhaling op Canvas omstreeks 23.30 uur). Na *Close-up* over de nakende bisschoppensynode over het gezin aflevering 3 van *Dialogo moslims en christenen* en de slotaflevering van *Bodar door het land van Franciscus: Gestigmatiseerd en lijdend, al bij zijn leven heilig beschouwd*.

De vrome kudde

God en voetbal *Ingezonden door Pol Bataillie*

Wie deze versjes leest, moet iets van voetbal kennen. Wat volgt, is waar gebeurd. Je kan er best aan wennen.

'n Voetballer uit Nigeria met veel godsgeloof,

ging voetballen in... Finland waar de kou de warmte rooft.

Na Fin- kwam Belgenland, zo stelde voor zijn manager. Het was 'n goeie zet, de verdienste was niet mager!

Hij doet vaak de netten trillen, maar 't is God die geeft de pas. Via satelliet supporters juichen en het geld rolt in de kas.

Dat God meedoet in 't spel, dit voelt hij aan, heel beslist. Als de bal mooi draait in doel, 't lijkt op 'n goddelijke list.

Als arme joch geboren is hij nu 'n bemiddeld man. Blank en zwart supporteren saam zodat het nauwelijks beter kan.

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen. Wekelijks één of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen... Kent u er nog een leuke? **KERK & leven · Vrome Kudde**, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen, fax 03 210 08 49, e-mail devromekudde@kerknet.be.

zonder (Lat.) gevierde zangeres		bij-gerecht raam		ik		gedroogd gras boomloze grassteppe		straat onder- pand
				wereld- bol snuif- tabak				1
zenuw- arts studenten- eetzaal								3
						houding kunst- werk		plotseling
6								
mengel- moes	levendig- heid			schrijf- gerei spijker- broek			bordspel studie	
								kelner
ont- kenning despoot				Bijbelse man		dicht vlekken- water		
						zacht knijp- buisje		
sein- schrift								5
						Europese taal		
								8

Ontdek meer en andere puzzels in onze puzzelboeken en -tijdschriften.

DE PUZZELAAR

© De Puzzelaar

Oplossing van de puzzel van vorige week: SCHIMMEL

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---