

Colofon

DIENST ABONNEMENTEN

Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

REDACTIE

Algemene redactie

Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be
Diocesane redactie Mechelen-Brussel
Hans Medart
Varkensstraat 6, 2800 Mechelen
015 29 84 17
hans.medart@kerknet.be

PUBLICITEIT

Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@trevipus.be
www.treviplus.be

ABONNEMENTEN

Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie

COPYRIGHT

Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

KERK & leven is een uitgave van Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE
UITGEVER

Filip Debruyne

OPKIKKERTJES

OPNIEUW BEGINNEN

Hedwig VAN PETEGHEM

Voor velen is de vakantie bijna voorbij. Spijtig of niet, we moeten er opnieuw aan beginnen. Een nieuwe start veronderstelt verse moed en frisse ideeën. De vrije tijd bracht ons wat rust, ook al moesten we vaak snel zijn om totaal te onthaasten.

Het zou alleszins droevig zijn als we van het begin af al start- of sleepkabels zouden nodig hebben. Daarom is het niet slecht even een groot nazicht te houden. Is er nog voldoende olie zodat alles geruime tijd gesmeerd kan lopen?

De olie voor een auto is makkelijk te vinden, maar waar halen we de soepelheid in onze relaties met

medemensen? Ik ben er vast van overtuigd dat we die olie niet zelf maken. We krijgen ze... van mensen die geduld hebben met ons en tijd voor ons maken. Het is een onzichtbaar geschenk van mensen die ons de moeite waard vinden.

Het is ook belangrijk de lichten na te kijken, zodanig dat we onze weg in het donker vinden. Maar welke lichten gebruiken we als we in het leven van alledag de weg niet meer vinden? Ik ben er nogal zeker van dat we er zelf niet voor zorgen. Ook dat zijn geschenken, die ons gratis worden aangeboden.

En hoe zit het met de batterij? Is ze voldoende opgeladen? Waar ha-

len we de energie om voor anderen iets te betekenen? Zeker niet uit onszelf. Het zou toch niet mogen.

Tot slot is het belangrijk gerekend te gaan tanken, zodat we weer een eind verder kunnen.

Maar je mag gerust zijn. Er staan heel wat mensen voor je klaar, meer dan je vermoedt. En voor wie het geloven wil: er is meer. De diepste kracht van het leven, God, die de stuwkracht van de lente is en ons over het muurtje van het negatieve heen helpt, met die kracht kun je zuiver van start gaan.



Dit cursiefje werd geplukt uit *Opkikkertjes* (Halewijn, Antwerpen, 2006). Het boek is inmiddels uitverkocht bij de uitgever.

Zondagsgebed

Bij de 22ste zondag door het jaar

Lieve Maria,
omdat de Vader in iedere mens het verlangen heeft gelegd van Hem en bij Hem te zijn, voelen wij ons voortdurend onderweg, pelgrims, soms wat ontheemd, hopen op de dag dat Hij ons opneemt in een eeuwige omhelzing. Maar nu en dan zijn we ook bang omdat we onzekere, kleingelovige mensen zijn die zich vasthouden aan wat ze zien. Neem jij, Maria, ons bij de hand, zodat we niet bang hoeven te zijn en breng ons langzaam maar zeker door je Zoon Jezus naar onze enige echte thuis, in de armen van onze God. Amen.

Iny Driessen (uit Kardinaal Godfried Danneels & Iny Driessen, Over de drempe. Bidden in de ochtend en de avond, Halewijn, 2013)

Zondagsgebed plukt uit de *Gebedskalender Kerk & Leven 2014*. Deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle heiligen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de liturgische centra in uw buurt: De 3 Lelien, Leopoldstraat 59, 2000 Antwerpen, 03/231.03.39 · De 3 Provinciën, Abdijsstraat 1, 3271 Averbode, 013/78.04.60 · De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 Brugge, 0477/26.56.17 · Incontri, Kolenmarktstraat 61, 1000 Brussel, 02/509.97.32 · LKD, Dijkstraat 32-34, 9200 Dendermonde, 052/20.19.76 · Carmelitana, Burgstraat 46, 9000 Gent, 09/225.48.36 · Pascali, Nederpolder 16, 9000 Gent, 09/223.40.30 · De Bron, Marktstraat 88, 8530 Harelbeke, 0477/26.56.17 · PIC, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011/21.29.46 · Castrum Abdijs Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000 Leuven, 016/31.00.65 · De Peerle, Frederic de Merodestraat 18, 2800 Mechelen, 015/29.84.62 · De Branding, Kerkstraat 22, 8400 Oostende, 0477/26.56.17 · Hermieuwen, Noordstraat 100, 8800 Roeselare, 051/20.15.41 · De Vlaspit, Vlasbriekstraat 14, 1060 Sint-Gillis, 02/533.29.39 · De Oude Linden, Abdijsstraat 40 c, 2260 Tongerlo, 014/53.82.13.

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN

Kristien VAN ZUMMEREN

Morgen is het de feestdag van Sint-Augustinus en dan lees je:
**MET SINT-AUGUSTINUS
ZULLEN DE ONWEDERS OVER ZIJN.**

Dat is natuurlijk een fabel. Wellicht wordt hier alleen maar verwezen naar de kans op een vermindering van de zogenaamde thermische onweders.

Een andere Augustinusspreuk zegt:
AUGUSTINUS STOPT DE ZOMER IN BED.

En dat is enigszins flauwe kul, want in september kan het best nog flink zomers zijn met de gekende nazomertjes waarvan het Michiels-zomerke wel het meest bekende is.

Wat natuurlijk wel waar is, is dat de kans op tropisch hete dagen nu inderdaad minimaal geworden is.

Dat de oogst van het kleinfruit nu volop op gang kan komen, leren we dan nog uit volgende spreuk:

**AUGUSTINUS RIJPT ALLE BESSEN
SEPTEMBER KRIJGT DE SUCCESSEN.**

Volgende maandag moeten de kinderen weer naar school met hun nieuwe schooltassen. Het zou zonde zijn als de eerste septemberbergen dat allemaal vies en vuil zou maken. Jaren geleden al kenden de kinderen een smekversje om dat te verhinderen. Dat ging zo:

**MIEKE KATELIJNE
LAAT HET ZONNEKE SCHIJNEN
LAAT DE REGEN OVERGAAN
DAT DE KINDEREN NAAR 'T SCHOOL KUNNEN GAAN.**

SUDOKU

						6	2	4
			2	9		5		7
	1							
	7	9	1	8				
8		5		3		9		1
				5	9	2	8	
							9	
1		3		7	5			
4	8	6						

Tijdschriften van 'De Puzzelaar'
vindt u in de perswinkel.

DE PUZZELAAR

© De Puzzelaar

	5		3	6		1		
3		7				2		
	9				2	3		
				8		6		
8		2				7		1
		3		4				
		5	4				2	
		8				9		6
		1		3	9		5	

Tijdschriften van 'De Puzzelaar'
vindt u in de perswinkel.

DE PUZZELAAR

© De Puzzelaar