

Colofon

DIENST ABONNEMENTEN

Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

REDACTIE

Algemene redactie
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be
Diocesane redactie Mechelen-Brussel
Hans Medart
Varkensstraat 6, 2800 Mechelen
015 29 84 17
hans.medart@kerknet.be

PUBLICITEIT

Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.treviplus.be

ABONNEMENTEN

Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie

COPYRIGHT

Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit *KERK & leven* zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

KERK & leven is een uitgave van Studiecencentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE
UITGEVER

Filip Debruyne

OPKIKKERTJES

OP WEG

Hedwig VAN PETEGHEM

Je zou er verbaasd van staan hoeveel kilometers we wekelijks afleggen: met de wagen, op de fiets of te voet. We zijn dikwijls op weg en we proberen dat zo vlot mogelijk te doen: de kortste weg op de goedkoopste manier. Waar moeten we toch altijd naartoe? Iemand wegbrengen naar het station, naar de dokter, boodschappen doen, een afspraak op het werk — er zijn duizenden redenen om ons te verplaatsen. Liefst zijn we dan ook zo snel mogelijk terug, zodra ons doel is bereikt.

Gelukkig bestaan er nog andere manieren die niet enkel gericht zijn op nut en efficiëntie. Ik luis-

ter graag met grote oren naar de verhalen van de vrijdagavond-fietsers die meer kilometers afleggen dan ik me kan voorstellen. Er wordt zo veel gewandeld dat de schoenmaker er beter van wordt. Fietsers en wandelaars gaan nergens naartoe. Ze komen meestal uit op hetzelfde punt, maar onderweg vertellen ze en maken ze van alles mee waardoor een goede sfeer ontstaat. Eigenlijk zijn ze meer op weg naar elkaar dan naar een bepaald doel.

Ook onze vormelingen, jonge mensen van twaalf jaar, gaan dit jaar 'op weg'. Dat is het thema waarop zij een hele jaar zullen

werken. Waar gaan ze naartoe? Dat zullen ze geleidelijk aan ontdekken. Maar zeker is alvast dit: het zal niet de kortste weg zijn en niet de makkelijkste manier. Want het gaat over de weg van Jezus: een manier van leven waarbij je voortdurend aan de ander voorrang geeft. Er staan mensen op de pechstrook, er zijn zwakke weggebruikers... en er zijn mensen die zich niet meer kunnen verplaatsen. De weg is niet ons bezit, we mogen hem gebruiken. Het is een weg die naar diep geluk leidt, maar waar je zelf niet altijd voordeel bij hebt. Er zijn veel zijwegen die ook het geluk aan-

bieden, voor even althans, want vaak raken we het spoor bijster. Misschien kunnen we even meewandelen met deze jonge mensen. Dan zijn ze niet alleen... en geloven ze tenminste dat de weg de moeite waard is.

Dit cursiefje werd geplukt uit *Opkikkertjes* (Halewijn, Antwerpen, 2006). Het boek is inmiddels uitverkocht bij de uitgever.

Zondagsgebed

Bij de 24ste zondag door het jaar

Gebed van de diaken

Heer, wij bidden U,
zend over ons uw heilige Geest
en sterk ons met de zevenvoudige gaven
om ons diakenambt getrouw te vervullen.

Sier ons met tal van goede eigenschappen:
oprechte liefde,
zorgzaamheid voor zieken en armen,
bescheidenheid
en toeleg op het evangelie.

Laat ons uw opdracht zo volbrengen
dat onze levenswandel
een voorbeeld is voor uw volk.
Dat wij ons houden aan Christus,
die niet gekomen is om gediend te worden,
maar om te dienen.
Amen.

Zondagsgebed plukt uit de *Gebedskalender Kerk & Leven* 2014. Deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle heiligen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de liturgische centra in uw buurt: De 3 Leliën, Leopoldstraat 59, 2000 Antwerpen, 03/231.03.39 • De 3 Provinciën, Abdijstraat 1, 3271 Averbode, 013/78.04.60 • De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 Brugge, 0477/26.56.17 • Incontri, Kolenmarktstraat 61, 1000 Brussel, 02/509.97.32 • LKD, Dijkstraat 32-34, 9200 Dendermonde, 052/20.19.76 • Carmelitana, Burgstraat 46, 9000 Gent, 09/225.48.36 • Pascali, Nederpolder 16, 9000 Gent, 09/223.40.30 • De Bron, Marktstraat 88, 8530 Harelbeke, 0477/26.56.17 • PIC, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011/21.29.46 • Castrum Abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000 Leuven, 016/31.00.65 • De Peerle, Frederic de Merodestraat 18, 2800 Mechelen, 015/29.84.62 • De Branding, Kerkstraat 22, 8400 Oostende, 0477/26.56.17 • Hermieuwen, Noordstraat 100, 8800 Roeselare, 051/20.15.41 • De Vlaspiet, Vlasbriekstraat 14, 1060 Sint-Gillis, 02/533.29.39 • De Oude Linden, Abdijstraat 40 c, 2260 Tongerlo, 014/53.82.13.

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN

Kristien VAN ZUMMEREN

Het is louter toeval dat op de kalender van morgen de heilige Vinciana wordt vooropgesteld. Evengoed hadden Carolus of één van de tientallen andere dagheiligen op het kalenderblaadje kunnen prijken. Als dit een Russische krant zou zijn, dan moesten we nu zelfs ene Theodora als dagheilige plaats. Zij is daar trouwens de dagheilige die de Russische herfst inleidt. Een uit het Russisch vertaalde dagspreuk voor morgen luidt als volgt:

**ALS THEODORA HAAR SLEEP NIET WIL NAT MAKEN,
DAN MOET ZE HAAR BENEN LATEN ZIEN.**

Erg beeldrijk is dat wel. Het is duidelijk dat de spreuk erop wil wijzen dat het natte seizoen daar nu aanbreekt.

In de Lage Landen zijn er geen dagspreuken voor morgen. Dus grijp ik even naar typische weerspreuken voor de maand september. Zoals deze: **SEPTEMBERREGEN KOMT HET ZAAD GOED GELEGEN.**

In Frankrijk zegt men evenwel:

SEPTEMBERREGEN KOMT DE WIJNSTOK GOED GELEGEN.

En mocht het deze dagen onweten, weet dan dat we een witte Kerst zullen krijgen, want:

**ALS IN SEPTEMBER DE DONDER KNALT,
MET KERSTMIS SNEEUW MET HOPEN VALT.**

De dagsint van overmorgen alarmeert in de ene spreuk die op zijn naam staat alle boeren:

**DE GERST ZAAIEN OP SINT-WIJT,
IS DE GERST MET ZAKKEN KWIJT.**

Onze voorouders noemden Sint-Guido inderdaad wel eens "Sint-Wijt" en in sommige gevallen zelfs "Sinter Wijen".

Of die dagspreuk en het daarin begrepen alarm enige zin zou hebben, laat ik in het midden, al ben ik er haast van overtuigd dat vooral het rijm hier een rol heeft gespeeld bij het opstellen van de dagspreuk.

SUDOKU

			3	8		5		
		2						6
8		9	6			4		1
3		8		6			4	
		4		1		7		
	7			9		2		8
7		1			6	8		5
2						6		
		5		3	1			

Tijdschriften van 'De Puzzelaar'
vindt u in de perswinkel.

DE PUZZELAAR

© De Puzzelaar

8		3				9		
			5	9		1	2	
			9	4				3
	9				6			
6			9	8	1			5
			3					6
	1				4	6		
	4	7		6	5			
		8				7		4

Tijdschriften van 'De Puzzelaar'
vindt u in de perswinkel.

DE PUZZELAAR

© De Puzzelaar