

# Regen van fatwa's tegen IS

De islamitische wereld veroordeelt massaal het geweld van Islamitische Staat

- ▶ Waar komt indruk vandaan dat moslims het geweld niet voldoende veroordelen?
- ▶ Welke impact heeft een fatwa over Islamitische Staat?
- ▶ Ook Belgische moslim-executieve neemt stelling tegen IS

## Lieve WOUTERS

Sinds enkele maanden circuleren op het internet filmpjes van gruweldaden begaan door de milities van Islamitische Staat (IS), die in Irak en Syrië aan een opmars bezig zijn. De gruwelijke executie van de Amerikaanse journalist James Foley schokte ook in ons land de publieke opinie. Meteen rijst dan de vraag of de islamitische gemeenschap dit soort terreurdaden in naam van haar geloof wel voldoende veroordeelt.

Wat de meeste mensen niet weten, is dat al sinds juni de hoogste islamitisch religieuze autoriteiten de terreurdaden van Islamitische Staat veroordeelden. Allereerst in Irak, maar al snel wereldwijd, regende het



Iraakse soldaten vieren een zeldzame overwinning op Islamitische Staat. © Belga Image

scherpe uitspraken. Het is niet verwonderlijk dat de eerste fatwa kwam van de sjiiitische geleerde in Irak, ayatollah al-Sistani. Betekenisvol is echter dat een dag na zijn uitspraak de sjiiitische en soennitische religieuze leiders in Irak samen IS veroordeelden en alle Iraki's opriepen om samen front te vormen „te-

gen de duisternis en de extremisten”.

Toen IS Mosoel innam en alle christenen naar Koerdisch gebied vluchtten, veroordeelde de Internationale Unie van Islamgeleerden „het verjagen van christelijke broeders uit hun huizen, steden en provincies”. Op 27 juli kwam ook een veroor-

deling daarvan tijdens een wereldtop van de Organisatie van Islamitische Samenwerking, die 57 landen en 1,4 miljard moslims vertegenwoordigt. In augustus beschuldigde de Arabische Liga IS van het plegen van misdaden tegen de menselijkheid. Er kwam ook een fatwa van de grootmoefi van Egypte, uit

Groot-Brittannië, India en Noorwegen. Ook de Moslimexecutie in België nam formeel afstand van IS „wegens criminele activiteiten die niets met de islam te maken hebben”.

## Op terrorisme in naam van God staat volgens islamgeleerden de doodstraf

Wat betekent zo'n fatwa eigenlijk? Iedereen herinnert zich nog wel de fatwa over *De duivelsverzen* van Salman Rushdie door de Iraanse ayatollah Khomeini in 1989, die het boek godslastering vond. Rushdie moest vluchten voor zijn leven. Op de keper beschouwd is een fatwa echter niet meer dan een uitspraak van een islamgeleerde op basis van zijn interpretatie van de Koran en de islamitische Wet over een bepaald onderwerp.

Uiteraard kunnen geleerden elkaar tegenspreken, maar in het geval van IS en terreur in het algemeen is de meerderheid van islamgeleerden het eens, en wel al lang vóór de aanslagen van 11 september 2001 in New York: daarop staat geen paradijselijke beloning, wel de doodstraf.

# Ebola-epidemie grijpt verder om zich heen

„Dit gebeurt als men niet voldoende inzet op structurele hulp”, stelt Marti WAALS van ngo Memisa vast

Eindelijk komen regeringsleiders en miljonairs met het nodige geld over de brug om de strijd tegen ebola op te voeren. De epidemie wordt dan ook bedreigend voor de hele wereld. In het zwaarst getroffen land, Liberia,

stierf de helft van het totale aantal doden, geschat op 2.400. Het is een voorlopig cijfer, want de epidemie woekert en niet alle gevallen worden aangegeven.

Christopher Stokes, directeur van Artsen Zonder Grenzen in

Brussel, maakte een dramatische schets van de toestand in Liberia: „De impact van het virus reikt veel verder dan het aantal doden. De gezondheidszorg is ingestort, de samenleving raakt ontwricht. Ziekenhuizen en scholen zijn dicht. Er wordt gevreesd voor voedseltekorten. Van een medisch probleem is de situatie geworden tot een complexe crisis.”

## Geen paniek in Congo

Heel anders vergaat het de ebola-uitbraak in Congo. Toen de eerste gevallen opdoken in een dorp in de Evenaarsprovincie, kwam meteen een missie van het ministerie van Volksgezondheid ter plaatse. Een snelle opsporing van de oorzaak en streng onderzoek van de personen die met de slachtoffers in aanraking kwamen, voorkwamen een zelfde onoverzichtelijke ellende. In het land vielen totnogtoe 35 eboladoden, terwijl bij een twaalfstal patiënten de ziekte werd vastgesteld en nog eens een twintigtal in observatie gehouden wordt.

Hoe is die verschillende aanpak te verklaren? Marti Waals, woordvoerder van de medische hulporganisatie Memisa: „Naast de lagere mobiliteit, een belangrijke factor, kende Congo sinds 1976 al zeven uitbraken van ebola. Het trok daaruit belangrijke lessen. Bovendien zeiden de VN



Artsen Zonder Grenzen ontsmet koortsachtig in de Liberiaanse hoofdstad Monrovia. © Belga Image

meteen 4,5 miljoen euro toe voor de strijd tegen ebola.”

Memisa biedt al zo'n dertig jaar structurele medische hulp in gezondheidszones over het hele land. Zij zet nu bijkomend in op bewustmaking en op het ter beschikking stellen van ontsmettingsmaterieel. „We zijn voortdurend in contact met onze ploegen in de districten”, zegt Marti Waals. „Op dit moment is er geen paniek, wel een verscherpte aandacht.”

En hij voegt daaraan toe: „Het is jammer het te moeten zeggen,

maar de noodsituatie in West-Afrika toont vooral wat er gebeurt als wordt nagelaten tijd te reageren en structurele hulp te bieden. De internationale gemeenschap kan nu grote ebolacentra laten opstellen en hoogtechnologisch materieel ter plaatse brengen, maar wat gebeurt daar nadien mee? Deze grootschalige acties zijn nu helaas onvermijdelijk, maar ze ontmoedigen de bevolking.” (LW)

Steun Memisa via BE92 3100 9000 0023, vermelding „ebola”.

## Advertentie

Mijn Stannah Starla, de stijl die me bevalt, de teruggevonden vrijheid ...



Documentatie en gratis prijsofferte op

info@stannah.be

0800 95 950

www.stannah.be

Naam + Voornaam .....

Adres .....

Postcode ..... Stad .....

Tel: ..... E-mail .....

Stannah bvba, Poverstraat 94, 1731 Relegem

**Stannah**