

Colofon

DIENST ABONNEMENTEN

Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

REDACTIE

Algemene redactie
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be
Diocesane redactie Mechelen-Brussel
Hans Medart
Varkensstraat 6, 2800 Mechelen
015 29 84 17
hans.medart@kerknet.be

PUBLICITEIT

Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.treviplus.be

ABONNEMENTEN

Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie

COPYRIGHT

Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit *KERK & leven* zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

KERK & leven is een uitgave van Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE
UITGEVER

Filip Debruyne

OPKIKKERTJES

KAMERPLANTEN

Hedwig VAN PETEGHEM

We hebben graag groen in huis. Planten en bloemen doen op hun manier onze woning tot leven komen, zij het in alle rust en sereniteit. Hopelijk zijn zij het niet alleen. We kunnen ons moeilijk een leefruimte voorstellen waarin geen teken van leven aanwezig is. Zelfs als wij niet thuis zijn, houden zij de wacht. Ze zijn als stille waakvlammetjes die de huiselijke warmte vasthouden.

Natuurlijk vergt alles wat leeft de nodige zorg en aandacht. En uit ervaring weten we dat de ene plant de andere niet is. Sommigen hebben veel licht nodig, anderen moeten maar eens om de veertien

dagen water hebben. Houden we geen rekening met hun eigen karakter, dan zullen ze dat vlug laten zien. Niet alle planten zijn dezelfde, gelukkig maar. Het zou nogal saai zijn. Hun verscheidenheid siert ons huis, maar vraagt ook bijzondere attentie. Sommigen gloriëren in alle omstandigheden, anderen hebben bijzondere zorg nodig. Sommigen zijn vlug tevreden en anderen laten meteen hun kopje hangen. Het lijken wel mensen.

Hoe logisch het ook lijkt, geregeld hebben ze water nodig. Bloemen en planten water geven, mag geen plicht zijn. Het is een zorg-

zaam omgaan met de eenvoudige dingen van het leven. Vaak zijn ze ook als een geschenk binnengekomen. Dergelijke stil-levens in huis hebben, gaat verder dan het noodzakelijke of het functionele. Alsof het een ritueel was, gaan we het huis rond en geven elkeen wat nodig is.

Zo gaat het ook met mensen. We geven wat ze nodig hebben – de een wat minder dan de andere – zodat ze ten volle tot bloei kunnen komen. Ook zij zijn als een geschenk ons leven binnengekomen. Bloemen leren ons met mensen om te gaan... en de Schepper van het leven daadwerkelijk te eren.



Dit cursiefje werd geplukt uit *Opkikkertjes* (Halewijn, Antwerpen, 2006). Het boek is inmiddels uitverkocht bij de uitgever.

Zondagsgebed

Bij de 26ste zondag door het jaar

Heer Jezus,
Jij die arm hebt willen leven,
geef ons, vragen wij,
oog en hart voor de armen.
Mogen wij Jou herkennen in hun dorst, hun honger,
hun eenzaamheid en hun ellende.
Wek in de vincentiaanse familie
de eenheid, de eenvoud, de nederigheid
en het vuur van de liefde die Vincent bezielde.
Schenk ons de kracht van jouw Geest
om trouw te kunnen blijven aan deze grondhoudingen,
om Jou te kunnen vinden en te dienen in de armen
en om eens samen met hen en met Jou verbonden
te leven in het Koninkrijk.

Vincentius a Paulo (1581-1160)

Zondagsgebed plukt uit de *Gebedskalender Kerk & Leven 2014*. Deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle heiligen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de liturgische centra in uw buurt: De 3 Leliën, Leopoldstraat 59, 2000 Antwerpen, 03/231.03.39 · De 3 Provinciën, Abdijstraat 1, 3271 Averbode, 013/78.04.60 · De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 Brugge, 0477/26.56.17 · Incontri, Kolenmarktstraat 61, 1000 Brussel, 02/509.97.32 · LKD, Dijkstraat 32-34, 9200 Dendermonde, 052/20.19.76 · Carmelitana, Burgstraat 46, 9000 Gent, 09/225.48.36 · Pascalij, Nederpolder 16, 9000 Gent, 09/223.40.30 · De Bron, Marktstraat 88, 8530 Harelbeke, 0477/26.56.17 · PIC, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011/21.29.46 · Castrum Abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000 Leuven, 016/31.00.65 · De Peerle, Frederic de Merodestraat 18, 2800 Mechelen, 015/29.84.62 · De Branding, Kerkstraat 22, 8400 Oostende, 0477/26.56.17 · Hemieuwen, Noordstraat 100, 8800 Roeselare, 051/20.15.41 · De Vlaspit, Vlasfabriekstraat 14, 1060 Sint-Gillis, 02/533.29.39 · De Oude Linden, Abdijstraat 40 c, 2260 Tongerlo, 014/53.82.13.

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN

Kristien VAN ZUMMEREN

De dagheilige van vandaag heeft geen weerspreuken op zijn naam. Toch wordt hij in de annalen van de volkswerekkunde onderkend als een bijzonder machtig weerheilige. Hij zou er namelijk toe in staat zijn om hevige stormwinden te beheersen. Daarom werd hij vroeger vooral aangeropen door zeelui die ook vaak een beeldje van Andochius op hun schip meenamen. Eén beeldje van de heilige Andochius was volgens hen een heel stel reddingsboeien waard: **SINT-ANDOCHIUS OP DE BOEG, HOUDT DE STORMEN IN HUN VOEG.**

Aan het begin van deze week stond de heilige Mauritius op de volkskalender vermeld. Mocht het in de nabije toekomst nog onweren, dan is dat helemaal niet meer erg, want, zegt een spreuk: **NA MAURITIUS BRENGT DE DONDER WEINIG SCHADE.**

Overigens heeft in deze tijd van het jaar de donder steeds minder recht van spreken. In de plaats daarvan is dat andere weersverschijnsel nu een druk aanwezige klant, met de name de mist.

Je moet er trouwens helemaal niet om treuren als de dag met een flink pak mist zou beginnen, want: **EEN ZIEKE MORGEN, BRENGT EEN GEZONDE DAG.**

Tot 29 september, de feestdag van de heilige Michiel – de weerspreukentopper van deze maand – staan er niet veel betekenisvolle spreuken op de kalender. Over de maand september zelf, vond ik nog wel volgende spreuk waarvan het tegendeel tot op heden nog nooit werd bewezen: **REGENT HET IN SEPTEMBER, DAN VALT KERSTMIS IN DECEMBER.**

SUDOKU

				3	7		4	8
				8	1	2		5
			6	5		7		
	7	5	1			3		
6								1
		2			9	6	5	
		8		9	5			
7		3	4	6				
9	6		3	1				

Tijdschriften van 'De Puzzelaar'
vindt u in de perswinkel.

DE PUZZELAAR

© De Puzzelaar

2	8			4		9		
			2		1			
1	4	7	9					
	3	8						9
	2		7		6			8
	6					5	7	
					9	3	5	4
			4		2			
		9		3			6	8

Tijdschriften van 'De Puzzelaar'
vindt u in de perswinkel.

DE PUZZELAAR

© De Puzzelaar