

Het heiligenboek

De heiligen van 2006 (2). Rafael Guízar Valencia *Tom Zwaenepoel*

Op 15 oktober 2006 verklaarde paus Benedictus XVI vier 'voorbeelden voor het geloof' heilig: de Italiaanse priester Filippo Smaldone, de Franse religieuze Theodora Guerin, de Italiaanse onderwijzeres Rosa Venerini en de Mexicaanse bisschop Rafael Guízar Valencia.

Rafael Guízar Valencia (1878-1938) is de eerste heilige bisschop die in Latijns-Amerika wordt geboren. Hij stamt uit Cotija de la Paz in de Mexicaanse staat Michoacán. Zijn broer Antonio is aartsbisschop van Chihuahua. Op z'n 23ste wordt Rafael Valencia in Zamora tot priester gewijd. Paus Leo XIII benoemt hem tot apostolische missionaris. In Mexicaanse dorpen preekt hij en maakt daarbij gebruik van een zelfgeschreven catechismus. Tijdens de Mexicaanse Revolutie van 1910 helpt hij de slachtoffers en hun familieleden. In 1919 benoemt de toenmalige paus Benedictus XV hem tot bisschop van Veracruz. In die functie zet hij zich in voor het seminarie. Uiteindelijk vlucht hij naar de Verenigde Staten en vervolgens naar Guatemala en Cuba. Ook daar is hij als missionaris actief.

Johannes-Paulus II spreekt de bescheiden bisschop in 1995 zalig. Elf jaar later vraagt Benedictus XVI tijdens de heiligver-

klaring aan de bisschoppen en priesters een voorbeeld te nemen aan deze heilige. Hij is een waardevolle inspiratiebron voor al wie op zoek is naar zijn bestemming of roeping. Rafael Guízar Valencia illustreert ook dat de geest van de armoede en de inzet als missionaris deel uitmaken van de prioriteiten van de zielzorg. Een rode draad doorheen zijn leven is de evangelisatie. Voor hem is het duidelijk dat de mens het geschenk van het geloof heeft ontvangen, niet om het verborgen te houden, maar om het te verspreiden zodat het geloof de weg van vele medemensen — zowel geestelijken als leken — kan verlichten. Paus Franciscus formuleert die gedachte in zijn homilie tijdens de slotviering van de Wereldjongerendagen in Rio de Janeiro als volgt: „Wie het evangelie verkondigt, getuigt persoonlijk van Gods liefde, overwint zijn egoïsme, dient door te knielen en de voeten van zijn broeders te wassen, zoals Jezus heeft gedaan. Wie evangeliseert, wordt geëvangeliëerd. Wie de vreugde van het geloof deelt, ontvangt nog meer vreugde” (28 juli 2013).

Tijdens de opleiding van priesters en kloosterlingen wijst Rafael Guízar Valencia er stevast op zich door het hart van Jezus

te vormen. Ook die gedachte is voor de Argentijnse paus Jorge Bergoglio een prioriteit omdat het hart van Jezus bij uitstek „het symbool van Gods barmhartigheid” is. Het is geen ingebeeld symbool maar een „reëel symbool dat de kern, de bron uitdrukt waaruit het heil van heel de mensheid vloeit” (angelus, 9 juni 2013). Dat symbool van het christelijke geloof betekent veel voor het volk zowel als voor de mystici en theologen, omdat het op eenvoudige en authentieke wijze de 'blijde boodschap' van de liefde uitdrukt en daarin het mysterie van de Menswording en de Verlossing samenvat. Het hart is in de Bijbel het middelpunt van de mens, waar al zijn dimensies elkaar kruisen: lichaam en geest, het innerlijke leven van de mens en zijn openstaan voor de wereld en de anderen, verstand, wil, gevoel.

Voor de heilige Rafael Guízar Valencia staat het vast: „Iedere mens heeft behoefte aan een 'centrum' van zijn leven, een bron van waarheid en goedheid, waaraan hij zich in de diverse situaties en de last van het dagelijks leven kan laven” (Benedictus XVI, angelus 1 juni 2008). We hebben de behoefte om niet alleen onze eigen hartslag te voelen, maar vooral „de hartslag van

een betrouwbare aanwezigheid, die voor de ogen van het geloof zichtbaar en toch veel werkelijker is”. Voor paus Benedictus XVI is dat „de aanwezigheid van Christus, het hart van de wereld”. Daarom is het zo zinvol voor zowel jongeren als ouderen om geregeld de catechismus te lezen en de levenswijsheden te vertolken in alledaagse gedachten en handelingen. Niet voor niets was de trouwste reisgezel van Rafael Guízar Valencia een zelfgeschreven, eenvoudige catechismus.

Tom Zwaenepoel, *Het Heiligenboek. Levenswijsheid van honderd en enige heiligen*, Lannoo, Tielt, 2008, ISBN 978 90 209 8041 7. Dit boek is helaas uitverkocht.

Omroep

26 november, 21.35 uur, Canvas (herhaling op 27 november om 17.50 op Canvas). De documentaire *The Day Kennedy Died* (2013) over de moord op de Amerikaanse president John F. Kennedy op 22 november 1963 vertelt de kroniek van die fatale dag in Dallas, met commentaar van kroongetuigen en sterke archiefbeelden.

28 november, 15.30 uur, Canvas (herhaling op 30 november om 18.10 op Canvas). Het duidingsmagazine *Panorama* brengt de eigen reportage *Allah Guerre*. De misdaden in Syrië lijken onbegrijpelijk en toch nemen er ook Belgische jihadi's aan deel. Dirk Leestmans en Peter Brems willen weten hoe kon het zover komen.

29 november, 23.55 uur, VRT één. Aflevering 2 van *A tort ou à raison*, achtdeelige Frans-Belgische serie over ons rechtssysteem. Advocate Florence, rechter Joëlle en criminoloog Yvan proberen een licht te werpen op de zaak van de jonge migrante Leila. Door het in de krant op te nemen voor de Tunesische, draagt ook journalist Mathieu bij tot de oplossing.

De vrome kudde

Erferis *Ingezonden door Achiel Magnery*

In het Schotse Edinburgh ligt Wullie McTravish in zijn bed, wetende dat het einde nabij is. Aan zijn zijde zitten zijn verpleegster, zijn vrouw, zijn dochter en twee zonen. Hij richt zich tot zijn zonen en zegt:

– Bernie, ik wil dat jij de huizen in Braid Hills neem.

– Charlie, ik wil dat jij al de kantoren op Charlotte Square neemt.

– Sybil, jij krijgt de flatgebouwen aan de Morningside en in Brundsfield.

– En Sara mijn liefste vrouw, neem jij alsjeblieft alle residentiële gebouwen in de bovenstad.

De verpleegster is helemaal sprakeloos als zij dit aanhoort. Nadat McTravish is gestorven, zegt ze vol bewondering tot de weduwe:

– Mrs. McTravish, uw man moet een bijzonder hardwerkende mens zijn geweest, dat hij zo veel eigendommen heeft weten te verwerven!

De weduwe verbaasd:

– Eigendommen? De kerel had het over zijn krantenwijk.

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen. Wekelijks één of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen...

Kent u er nog een leuke? **KERK & leven · Vrome Kudde**, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen, fax 03 210 08 49, e-mail devromekudde@kerknet.be.

Guinees biggetje pionier	↓	bouw-land beroering	↓	drink-gelag	↓	grote bijl gelijk	↓	hersenen kunst-werk	↓
↓		↓	8			↓		↓	
ambacht sterke-drink	→	2		gebaar ribben-stoot	→				1
↓				puntig staafje vrucht	→		zangnoot land-afslijting	→	
behoefte	→		6				↓	ingedikt sap	
spreekjes-figuur	→	houding koker	→		zeer turnen	5		↓	deel
↓	↓	7		ver-zameling	→				↓
licht dronken hiëroglief	→					groente landbouw-werktuig	→		
↓		4		baljuw	→	3			
sneeuw-hut	→				her-kauwer	→			9

Ontdek meer en andere puzzels in onze puzzelboeken en -tijdschriften.

DE PUZZELAAR

© De Puzzelaar

Oplossing van de puzzel van vorige week: **DEELSTAAT**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---