

Oogziekenhuis voor Kolwezi

Brouwer op rust Luc VAN HONSEBROUCK schenkt 250.000 euro aan Licht voor de Wereld



Door een gebrekkige gezondheidszorg worden in Congo veel kinderen getroffen door cataract. Een relatief eenvoudige ingreep kan het zicht herstellen. © Dieter Telemans / Licht voor de Wereld

- ▶ Ziekenhuis moet in 2016 volledig operationeel zijn
- ▶ Totale kostprijs: 500.000 euro
- ▶ Twaalfduizend blinden in Kolwezi, onder hen duizend kinderen

Bert CLAERHOUT

De niet-gouvernementele organisatie (ngo) Licht voor de Wereld ijvert in Afrika voor een beter leven voor blinden en slechtzienden. De ngo ontwikkelde daartoe een eigen model van preventie, opvang, behandeling en begeleiding, dat de kwaliteit van de zorg garandeert. In plaats van enkel te vertrouwen op ontwikkelingshulp, zoekt de ngo ter plekke een eigen model van preventie, opvang, behandeling en begeleiding, dat de kwaliteit van de zorg garandeert. In plaats van enkel te vertrouwen op ontwikkelingshulp, zoekt de ngo ter plekke een eigen model van preventie, opvang, behandeling en begeleiding, dat de kwaliteit van de zorg garandeert.

Momenteel is Licht voor de Wereld actief in Burkina-Faso, Tanzania, Congo en Rwanda. In Congo werden oogziekenhuizen uitgebouwd in Mbuji Mayi, Lubumbashi en Likasi. Volgend jaar komt er een vierde bij in Kolwezi. Die nieuwe oogkliniek wordt mogelijk dankzij de steun van de West-Vlaamse brouwer Luc Van Honsebrouck uit Ingelmunster. Van de 500.000 euro die nodig zijn voor de bouw en de werking van het ziekenhuis, neemt hij de helft voor zijn rekening.

Van Honsebrouck is inmiddels 84 en op rust. In de vijftig jaar dat hij de gelijknamige brouwerij leidde, bouwde hij die uit tot een succesvolle speler op de markt. In

de jaren 1980 prijkte de naam *St. Louis*, het geuzebier van Van Honsebrouck, jarenlang op de blauwzwarte shirts van Club Brugge. Nu is de brouwerij vooral bekend van het *Kasteelbier*.

„Ik werkte hard en nu ik de financiële mogelijkheden heb om te helpen, doe ik dat van ganser harte”, vertelde hij tijdens de bijeenkomst in Ingelmunster waarop het nieuws over de bouw van de oogkliniek in Kolwezi werd bekendgemaakt. „Bovendien geef je je geld beter aan een project waar je het verschil mee kunt maken, dan het op de bank te zetten. Als amper 40 euro volstaat om een blinde opnieuw te laten zien, is het toch ongeoorloofd dat wij in het rijke Westen niets doen? Vandaar mijn schenking van 250.000 euro aan Licht voor de Wereld. Het is de bedoeling dat het ziekenhuis in 2016 operationeel is.”

Van Honsebrouck schonk al vaker geld voor goede doelen. „Kleinere bedragen en nu eens voor deze, dan weer voor een andere organisatie. Soms werd ik getroffen door beelden op de televisie, zoals na de tsunami van eind december 2004, een andere keer door iemands persoonlijke verhaal. Ik ging een beetje op mijn buikgevoel af. Zo leerde ik destijds ook Licht voor de Wereld kennen en kwam ik in contact met sommige van haar medewerkers. Hun enthousiasme raakte me en ik besloot me voor die oogkliniek in Congo te engageren.”

Licht voor de Wereld koos voor Kolwezi omdat er in die mijnstad van zowat een miljoen inwoners geen gespecialiseerde oogzorg bestaat. Het aantal blinden wordt er geschat op twaalfduizend, onder wie duizend kinde-

ren. „De nood aan een oogziekenhuis waar ook de allerarmsten terecht kunnen voor oogonderzoek, chirurgie en visuele therapie, is er bijzonder groot”, verduidelijkt Geert Vanneste, consultant bij Licht voor de Wereld. „Kolwezi ligt bovendien op de zelfde verkeersas in Katanga als Lubumbashi en Likasi. Dat maakt dat we vlot met onze andere partners en ziekenhuizen kunnen samenwerken.”

„Als 40 euro volstaat om een blinde weer te laten zien, waarom doen we dan niets?”

„Aangezien we in al onze ziekenhuizen dezelfde procedures hanteren, kan het personeel in geval van nood moeiteloos ergens anders inspringen”, besluit Vanneste. „Bezoekende specialisten raken snel ter plaatse en we kunnen makkelijk gezamenlijke opleidingen organiseren. Een ngo als Licht voor de Wereld kan nu eenmaal niet overal zijn en moet keuzes maken. Eenmaal die keuze gemaakt, in ons geval voor Zuid-Congo, doen we er goed aan alles op elkaar af te stemmen, ook al kun je de omstandigheden in Katanga niet vergelijken met die van bij ons. Maar dat nemen we er uiteraard bij. Preventie en genezing van blindheid in Afrika zijn nu eenmaal onze corebusiness.”

Voor meer inlichtingen over en/of steun voor Licht voor de Wereld (Karreveldlaan 12, 1080 Brussel) kunt u terecht op 02 415 97 05 of www.lichtvoordewereld.be.

Bloedig Mexico

Zaak verdwenen studenten toont banden aan tussen overheden en drugsbendes

Erik DE SMET

Bij een zoektocht naar verdwenen studenten werd in de Mexicaanse deelstaat Guerrero in een massagraf het lijk aangetroffen van de Ugandese missionaris John Ssenyondo. De 55-jarige priester, lid van de congregatie van de combonians, werkte sinds vier jaar in het gebied en verdween op 30 april, nadat hij geweigerd had een kind van een lid van een drugskartel te dopen.

Mexico kreunt al veel langer onder het geweld van drugsbendes, maar de zaak van de verdwenen studenten was de spreekwoordelijke druppel. Op 26 september verdwenen 43 jongeren van een lerarenopleiding die wilden betogen in de deelstaathoofdstad Iguala. De politie, wellicht geïnfilterd door gangsters, schoot zes studenten en omstanders dood. Opgepakte studenten verdwenen spoorloos. Vermoedelijk

werden ze door de drugsbende Guerreros Unidos neergeschoten en verbrand. Drie gangsters bekenden de feiten, maar stoffelijke resten konden nog niet worden geïdentificeerd.

Bij de zoektocht in de loop van de maand oktober stootten onderzoeken echter op meer massagraven. In heel Mexico kwamen mensen op straat om te protesteren tegen de samenzwering van overheden en drugskartels. Inmiddels werden zeventig betrokkenen opgepakt, bij hen de burgemeester van Iguala en diens vrouw. De gouverneur van de deelstaat Guerrero werd tot aftreden gedwongen.

„Stop het doden, stop het geweld”, zo vragen de Mexicaanse bisschoppen in een open brief. Vorig jaar nog werd eveneens in Guerrero een priester ontvoerd en pas vrijgelaten na de betaling van een forse som losgeld.

Advertentie

Heupen, rug, nek, polsen, knieën...

VERLICHT deze gevoelige zones **ONMIDDELIJK!**

PROBEERTUBE GRATIS VOOR U

Flexyl 7
Massage-gel

1^{ste} **ARTRO - MASSAGE gel**

- Vermindert de stramtheid
- Resorbeert de zwellingen
- Stopt de krampen
- Versoepelt de spieren

Meer dan **3 MILJOEN** producten verkocht

*Studie PROCLAIM PDC01048/VT2400-2011.



Probeer nu meteen en constateer voor uzelf!

ONTDEKKINGSAANBOD

Terugsturen naar: Flexyl7 - PB 122 - 3090 Overijse



Probeertube van 20ml

Ja, ik heb last van stramme gewrichten en zou daar graag iets aan doen. Stuur mij, zonder enige verplichting voor mij, een GRATIS probeertube van 20 ml.

Naam

Voornaam

Adres

Nr. Bus

Postcode

Stad

Email

KL 504

Wet van 8/12/1992: geant. bestand tbv commerciële service: ons verstrekte informatie kan doorgegeven worden aan derden, met recht op inzage, schrapping, verzoek tot niet-doorgifte en verbetering, ons per post mee te delen. Aanbod geldig voor 1 tube per gezin.