

Colofon

DIENST ABONNEMENTEN

Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

REDACTIE

Algemene redactie
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be
Diocesane redactie Mechelen-Brussel
Hans Medart
Varkensstraat 6, 2800 Mechelen
015 29 84 17
hans.medart@kerknet.be

PUBLICITEIT

Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@trevipus.be
www.trevipus.be

ABONNEMENTEN

Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie

COPYRIGHT

Alle teksten, foto's en
beeldmateriaal uit *KERK & leven*
zijn auteursrechtelijk beschermd.
Zonder toestemming van de
uitgever mogen ze op geen enkele
wijze worden verspreid. De uitgever
is niet verantwoordelijk voor
de inhoud van de advertenties.
Lezersbrieven moeten naam en
adres vermelden. De redactie
behoudt zich het recht teksten in te
korten of te weigeren.

KERK & leven is een uitgave van
Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE
UITGEVER

Filip Debruyne

OPKIKKERTJES

BEGIN

Hedwig VAN PETEGHEM

„Alle begin is moeilijk”, wordt wel eens gezegd. Er zijn altijd vallen en opstaan, ondervinding en inzicht nodig om iets tot een goed einde te brengen. *Opnieuw* beginnen is natuurlijk iets anders. Het voordeel van de herhaling en gewoonte ligt aan onze kant, maar ook het nadeel.

Hoe beginnen we het nieuwe jaar? Of beginnen we er niet echt aan? Laten we het leven gewoon zijn gang gaan? We horen gelukkig veel goede voornemens en beloftes. We wensen elkaar bijna alles en eigenlijk bedoelen we: „Het ga je goed.” Hopelijk heb je niet te veel last van ziekte en

tegenslagen. Hopelijk komt er niet te veel uit de lucht gevallen dat je leven zuur en bitter maakt. Hopelijk wordt je leven niet aangetaast door verdriet en ontgoocheling.

We laten het nieuwe jaar niet zomaar beginnen, alsof het lot over alles zou beschikken, alsof het geluk uit de lucht komt vallen. Als dat het geluk zou zijn waarvan we dromen, dan maken we even veel kans op een nieuw jaar als op het winnen van de lotto.

Opnieuw beginnen vraagt een kleine inspanning en enige voorbereiding. Het is goed dat

we onze startblokken stevig verankeren en onze weg een beetje uitstippelen, de weg naar het geluk. Eén troef hebben we alvast in handen: het leven dat een gratis geschenk is. Je komt er licht tegen en duisternis, rust en dreiging, zekerheid en twijfel. Het is aan jou te weten wat je gelukkig zal maken. Je weet vooraf dat er doodlopende straten en verleidelijke wegen zijn. Vorig jaar hebben we nog ervaren dat ze niet altijd gelukkig maken. Gaan we dan weer die weg?

Laatst hoorde ik nog een verhaal dat begon met de woorden: „Begin van de blijde boodschap.”

Je kunt me geloven of niet, jij kunt voor die vreugde zorgen en je zult er ook veel krijgen, als je je handen maar openhoudt en je ogen en je oren. Veel meer moet je niet doen. Een goed begin is het halve werk.

Dit cursiefje werd geplukt uit *Opkikkertjes* (Halewijn, Antwerpen, 2006). Het boek is inmiddels uitverkocht bij de uitgever.

Zondagsgebed

Bij Doopsel van de Heer

God,
om uw Rijk is het ons te doen
– uw Rijk van vrede en gerechtigheid,
uw Rijk van goedheid en mededogen –
in onze wereld, in onze gemeenschap.

Gij weet hoe diep ons verlangen is naar U:
uw liefde is ons leven – altijd weer.
Om die liefde te delen met zo velen
hebt Gij ons geroepen en gezonden.

Deemoedig vragen wij U
dat uw Geest ons mag openen
voor al wie hunkeren naar uw Rijk,
armen en kleinen eerst – Jezus achterna.

Dat uw Geest ons mag sterken:
dat wij het niet opgeven – nooit –
van uw eindeloos geduld te getuigen,
in huis en buitenshuis.

Dat uw geest ons het hart
van een arme mag geven,
een hart zoals dat van Maria:
open voor uw mysterie
en steeds bereid tot dienstbaarheid,
een hart dat weet te onderscheiden
wat Gij van ons vraagt.

Amen.

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN

Kristien VAN ZUMMEREN

Halfweg deze maand vermeldt de volkskalender de feestdag van Sint-Antonius-met-zijn-varken. In het vooruitzicht daarvan heb ik een hele reeks “varkensspreuken” bij elkaar gesprokkeld.

Het zou namelijk zo zijn dat varkens ook enige voorspellingskracht hebben voor wat het weer betreft. In de volksweerkunde vind je zo enige spreuken:

STRO IN DE BEK VAN 'T ZWIJN:

STRAKS ZAL HET SLECHT WERE ZIJN.

En over dat mooie weer het volgende:

WOELT MET ZICHTBAAR WELBEHAGEN

IN DE MODDER ZICH HET ZWIJN,

ZAL HET ZEKER VOOR VANDAGE

NOG VAN 'T MOOIESTE WEEKE ZIJN.

En ook deze nog:

WEES MAAR VOOR GEEN BUIEN BANG

ALS ER UREN LUI EN LANG

OP DE MESTHOOP LIGT HET ZWIJNTJE,

WANT DUREN BLIJFT DAN 'T ZONNESCHIJNTJE.

Ik lees in de volkskalender dat de boeren eigenlijk nooit

echt tevreden zijn met het weer. Daarover bestaat zelfs een varkensspreuk:

EEN BOER IS NET ALS ZIJN VARKEN:

BEIDE WORDEN AL KNORREND RIJK.

In ieder geval: een goed vetgemest varken in huis is niet

onbelangrijk. In magere jaren is het zelfs een schat. Daarop doelt wellicht dan ook deze spreuk:

“ALLES WAAR HET HOORT!”

ZEI HET VARKEN

EN HET KROOP IN DE BRANDKAST.

SUDOKU

	8			1				
2	4				8			5
7	1	5	4	2				
4						9		1
		8	9		3	4		
9	6							3
				3	4	1	9	7
3			5				8	4
				7			3	

Ontdek meer en andere
puzzels in onze puzzelboeken
en -tijdschriften.

DE PUZZELAAR

© De Puzzelaar

	7	6				1		
8	2	4	7	5				
		9				2		
		1			2		7	
			1	4				
	9		6			5		
		8				3		
				4	8	7	1	2
		2				9	8	

Ontdek meer en andere
puzzels in onze puzzelboeken
en -tijdschriften.

DE PUZZELAAR

© De Puzzelaar