

## Colofon

**DIENST ABONNEMENTEN**  
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen  
03 210 08 30  
dienst.parochiebladen@kerknet.be

**REDACTIE**  
*Algemene redactie*  
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen  
03 210 08 40  
redactie.kerkenleven@kerknet.be  
secretariaat.kl@kerknet.be  
www.kerkenleven.be  
*Diocesane redactie Mechelen-Brussel*  
Hans Medart  
Varkensstraat 6, 2800 Mechelen  
015 29 84 17  
hans.medart@kerknet.be

**PUBLICITEIT**  
Trevi plus bvba  
Meerlaan 9, 9620 Zottegem  
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88  
katrien.lannoo@treviplus.be  
www.treviplus.be

**ABONNEMENTEN**  
Abonnementen en adreswijzigingen  
uitsluitend via de parochie

**COPYRIGHT**  
Alle teksten, foto's en  
beeldmateriaal uit *KERK & leven*  
zijn auteursrechtelijk beschermd.  
Zonder toestemming van de  
uitgever mogen ze op geen enkele  
wijze worden verspreid. De uitgever  
is niet verantwoordelijk voor  
de inhoud van de advertenties.  
Lezersbrieven moeten naam en  
adres vermelden. De redactie  
behoudt zich het recht teksten in te  
korten of te weigeren.

*KERK & leven* is een uitgave van  
Studiecentrum Kerk en Media vzw

**VERANTWOORDELIJKE  
UITGEVER**  
Filip Debruyne

## OPKIKKERTJES

## VEEL 'TIJD'

Hedwig VAN PETEGHEM

Als je vijf minuten tijd hebt, zou je eens moeten tellen hoe veel uurwerken, klokken en horloges er in huis zijn. Het is verbazend hoe vaak we met onze neus op de tijd worden gedrukt. Op allerlei toestellen staat de tijd aangegeven. Elke minuut van de dag kunnen we weten hoe laat het is. Ons leven wordt geleid door de kleine en de grote wijzer, door minuten en seconden. Toch eigenaardig: hoe meer tijdsometers er zijn, hoe minder tijd we hebben.

Het nieuwe jaar zal even lang duren als het oude, evenveel dagen en evenveel nachten. Er

moet gewerkt worden en er zal ontspannen worden. Er is zoals Prediker zegt „een tijd om te huilen en een tijd om te lachen, een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen, een tijd om te zoeken en een tijd om te verliezen”. Het leven gaat gestaag voort als het tikken van de klok.

En tussen dat ritme door vullen we onze eigen tijd in. We hebben een heel jaar voor ons, en toch zullen we veel tijd te kort hebben. We hebben geen tijd, want er moet nog zo veel gebeuren. Boodschappen doen, de hond uitlaten, uit werken gaan, koken en afwassen, het huis poetsen...

en ga zo maar door. Een dag is zo voorbij en zit zo boordevol werk, dat we blij zijn dat er nog nieuwe dagen komen. We hebben zo weinig tijd.

Niemand heeft trouwens tijd. Tijd kun je maken. Afhankelijk van wat we belangrijk vinden, doen we er weinig of veel moeite voor. En zo slibt onze agenda vol met noodzakelijk werk en luchtig tijdverdrijf. Als we zelf alles plannen, blijft er natuurlijk weinig ruimte over voor onverwachte ontmoetingen. Ik ben ervan overtuigd: door tijd te maken voor anderen en door stil te staan bij de Schepper van het leven, ga

je de tijd anders beleven. Je krijgt meer tijd. Want een jaar vliegt zo voorbij.



Dit cursiefje werd geplukt uit *Opkikkertjes* (Halewijn, Antwerpen, 2006). Het boek is inmiddels uitverkocht bij de uitgever.

## Zondagsgebed

Bij de 3de zondag door het jaar Chris Blanckaert

Heer, maak ons tot uw verkondigers.

Heer, uw apostel Paulus leerde ons dat er verschillende gaven zijn, maar dat de Geest een en dezelfde is en dat aan ieder van ons de openbaring van de Geest tot welzijn van allen wordt gegeven. Wij willen bidden tot U.

Heer, maak vele mensen tot een instrument van uw verkondiging. Geef sommigen de gave uw Woord uit te leggen in een voor onze tijd verstaanbare taal. Laat anderen hun talent gebruiken om ook zonder woorden uw liefde voelbaar aanwezig te brengen. Inspireer mensen om door hun oprechte manier van leven te getuigen van uw Koninkrijk. Geef anderen de kracht om op te komen voor rechtvaardigheid en vrede. Heer, wij bidden U, Laat zo doorheen een veelheid van instrumenten en klanken uw Blijde Boodschap in alle tonen weerklanken tot hoop en vreugde van velen. Vandaag en alle dagen en tot in eeuwigheid. Amen.

## UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER VAN PAUL VAN ZUMMEREN

Kristien VAN ZUMMEREN

Uit een 15de eeuwse rijmkalender citeer ik dit versje voor nu zondag:  
**DITS SENTE PAUWELSDACH, MI DINCT  
ALS HY SINE CAPPE DROEGHE BRINCT  
SOE HOEPMEN DER GOEDER TYT  
TVOLC ES DAER OF ZEER VERBLYT  
ENDE VAN EENEN GOEDEN OEXTE IN HOPEN.**  
Wat hierop neerkomt: mooi weer met Paulus geeft een goede oogst.

Een gelijkaardige spreuk vinden we op een Duitse volkskalender:  
**IST PAULI BEKEHRUNG HELL UND KLAR,  
SO HOFFT MAN AUF EIN GUTES JAHR.**

Uitzonderlijk geeft ook een oude Britse volkskalender omtrent die feestdag een weerspreuk en beweert die hetzelfde als onze Nederlandstalige spreuken:  
**IF ST. PAUL'S DAY BE FAIRE AND CLEARE,  
IT DOTH BETIDE A HAPPY YEAR.**

Het is maar te hopen dat er nu zondag geen regen valt want dat zou de toekomstige oogst in het gedrang brengen:  
**SINT-PAULUS SCHOON EN KLAAR  
GEEFT EEN GEZEGEND KORENJAAR.  
KOMT ER ECHTER SNEEUW OF REGEN,  
DAN KOMT EEN MAGER JAAR ONS TEGEN.**

En weet je ook wanneer we die regen zullen krijgen? Deze spreuk geeft het antwoord:  
**IS PAULUS KLAAR, BRENGT IE EEN GOED JAAR,  
GEEFT IE WIND, DAN REGENT HET GEZWIND!**

## SUDOKU

9	8			7		6		
		4						5
7			1	2				9
4					2		3	1
		5				2		
2	3		7					4
	2			3	4			6
5						8		
		1		5			4	2

Ontdek meer en andere  
puzzels in onze puzzelboeken  
en -tijdschriften.

**DE PUZZELAAR**

© De Puzzelaar

						3		
4	6	9	2			7		
	3		5	6	1			
		2		5			7	
6								3
	8			9		4		
			9	1	4		3	
		1			6	5	4	2
		8						

Ontdek meer en andere  
puzzels in onze puzzelboeken  
en -tijdschriften.

**DE PUZZELAAR**

© De Puzzelaar