

## Het heiligenboek

*Padre Pio. De populairste Italiaanse heilige* Tom Zwaenepoel

Franciscus wordt in 1887 als vierde van zeven kinderen geboren in het dorpje Pietrelcina in de Italiaanse provincie Benevento. Zijn ouders zijn arme landbouwers. Hij treedt in bij de kapucijnen van Morcone (1903), legt als *padre* Pio de plechtige gelofte af (1907) en wordt in Benevento tot priester gewijd (1910). Tot 1915 helpt hij de pastoor van zijn geboortedorp. In 1916 wordt Pio naar het klooster van San Giovanni Rotondo gezonden. Twee jaar later verschijnen op zijn lichaam de vijf wonden van Christus, die tot aan zijn dood zichtbaar zullen blijven. Door zijn stigmata en de aan hem toegeschreven wonderen zoeken talrijke pelgrims hem op. In 1968 zakt hij tijdens de viering van de hoogmis in elkaar. Een dag later sterft hij. Johannes Paulus II verklaart hem in 1999 zalig en drie jaar later heilig. In de recente kerkgeschiedenis is Pio de eerste die zo kort na zijn dood heilig wordt verklaard.

Pio's levensweg is een kruisweg die hij moedig en liefdevol aanneemt. Sinds zijn jeugd sukkelde hij met een broze gezondheid. Naarmate hij ouder wordt, wordt hij nog brozer. Gedurende vele jaren heeft hij psychisch zwaar te lijden. Vanaf 1918 draagt hij de pijn van de kruiswonden met

lovenswaardige gelatenheid. Daarbij komt de laster dat hij een oplichter, een leugenaar, een bedrieger en een psychopaat zou zijn. Ook de katholieke Kerk distantieert zich van hem, maar herstelt hem na enkele jaren in eer.

Tweeënvijftig jaar lang brengt Pio door in een kleine kerk van een klein klooster tussen altaar en biechtstoel, tussen kooren cel. Dat alles gebeurt zonder reizen, vakantie, bijzondere functies of vertrouwensambten. Leven betekent voor hem geloven. De hele dag en een groot deel van de nacht brengt hij door in gesprek met God. Hij wil Hem liefhebben en ertoe bijdragen dat Hij bemind wordt. Voorts bestaat zijn leven uit gehoorzaamheid aan de oversten en dienstbaarheid aan de gelovigen. Omdat hij, zoals de 'pastoor van Ars', pas laat de toestemming krijgt de biecht te horen, geeft hij aanvankelijk geestelijke leiding door middel van brieven. Later neemt hij zowat zestien uur per dag de biecht af, waarbij hij iedereen rechtvaardig, oprecht en respectvol behandelt. Tijdens zijn misvieringen voelen de aanwezigen de diepte en volheid van zijn spiritualiteit. Hij wekt geloof op, deelt genade uit en brengt opluchting. Vanaf 1940 vermindert of geneest Pio het lijden van pelgrims door

handoplegging of met woorden. Ook zijn profetische gave wordt geroemd. In 1947 zou hij bij een ontmoeting met Karel Wojtyła, de latere Johannes-Paulus II, zijn pausschap en de aanslag in 1981 hebben voorspeld.

Met giften laat Pio in San Giovanni Rotondo een van de modernste ziekenhuizen van Zuid-Italië bouwen, La Casa Sollievo della Sofferenza (1956). Voor de zieken, in het bijzonder de armen, is dit ziekenhuis een 'huis' of een 'thuis' (*casa*) omdat ze zich in een familiale sfeer opgenomen voelen en verzachting van hun pijn (*sollievo della sofferenza*) vinden door twee elkaar overlappende krachten, de wetenschap en het gebed. De modernste wetenschappelijke en technologische instrumenten en een menselijk en geestelijk klimaat leiden tot een doeltreffende behandeling.

Pio geldt als een van de belangrijkste biechtvaders en mystici van de twintigste eeuw. Vandaag zijn er wereldwijd duizenden gebedsgroepen die zich op zijn spiritualiteit oriënteren. Dat *padre* Pio vooral in Italië uiterst populair is, blijkt tijdens zijn heiligverklaring in 2002 die door een miljoen pelgrims wordt bijgewoond. Bovendien trekken jaarlijks zeven miljoen

bezoekers naar San Giovanni Rotondo. Sinds april 2008 bidden dagelijks ruim zeventuizend mensen bij Pio's lichaam, dat in een deels glazen kist in de crypte van de kerk Santa Maria delle Grazie te zien is.

Een verklaring voor Pio's populariteit ligt in de traditionele eigenschap van de kapucijnen om 'broers van het volk' te zijn. Voorts geldt hij als 'heilige wonderdoener' en 'consequente apostel' die onderricht en waarschuwt. Zijn belofte om Christus na te volgen, vervult hij geloofwaardig. Hij distantiëert zich van roem en aanzien, hoewel hij tijdens zijn leven wereldberoemd is. Hij doet afstand van alle aardse goederen, hoewel men hem miljoenen schenkt.

Tom Zwaenepoel, *Het Heiligenboek. Levenswijsheden van honderd en enige heiligen*, Lannoo, Tielt, 2008, ISBN 978 90 209 8041 7. Dit boek is helaas uitverkocht.

## Omroep

**31 januari, 21.15 uur, VRT één.** Een arme magiër ziet zijn de vrouw van zijn dromen trouwen met de Oostenrijkse kroonprins Leopold in het romantische drama *The Illusionist* uit 2006.

**1 februari, 15.40 uur, VRT één.** De Walt Disneyfilm *Greyfriars Bobby* uit 1961 is het verhaal van een klein hondje in het Schotland van de vorige eeuw. Na de dood van zijn baas Old Jock besluit hij om bij het graf te blijven wonen.

**3 februari, 21.10 uur, VRT één.** In de nieuwe Vlaamse fictiereeks *Tom & Harry* ontdekt een moeder dat haar ondertussen volwassen zoon vlak na de geboorte verwisseld werd met een andere baby. Ze gaat op zoek naar haar biologische zoon.

**4 februari, 19.05 uur, Canvas.** *De macht van het minuscule* is een tweedelige documentaire waarin Dirk Draulans zich verdiept in de kleinste wezens waarmee wij samenleven. De eerste aflevering gaat over bacteriën.

## De vrome kudde

*Diner* Ingezonden door Fernand Dhoore

Een oude pastoor inviteert drie leeftijdgenoten voor het diner. Ze zaten samen in de klas en ook zij hadden een roeping, zij het in de orde van de jezuïeten. Aangezien de oude priester als hobby kippen en hanen kweekt, staan er jonge haantjes in wijnsaus op het menu. Na het diner toont de pastoor zijn tuin waarin zijn geliefde dieren genieten van de vrije uitloop. Zegt een jezuïet tegen zijn confrater:

– Kijk eens wat een prachtige trotse haan.

Zegt de oude pastoor:

– Hij mag terecht trots zijn. Hij heeft nu immers drie zoons bij de jezuïeten.

*Nul* Ingezonden door Jan Umans

Jantje komt huilend thuis van school. Hij kreeg een nul voor aardrijkskunde, want hij wist niet waar Polen ligt. Zijn moeder is verbolgen over zo veel onkunde:

– Niet weten waar Polen ligt! Foei. Geef me eens de kaart van België.

Ze zoekt en zoekt, maar vindt Polen niet en zegt:

– Deze kaart is onvoldoende gedetailleerd, geef me even een streekkaart.

Na lang zoeken, zegt ze:

– Hoe is dat nu mogelijk! Ik vind het hier ook niet en toch kan het niet ver weg zijn, want onze poetsvrouw komt van Polen en ze komt altijd met de fiets.

beschermende laag	evenwicht	tennisterm	gat in een muur	verwonding	werp-anker
daarnet	voornemen		buitenste deel	kaartenboek	
		2			4
omnivoor				7	
land			winters voertuig		
			deel v.e. lichaam		
Europese rivier	3	hoeveelheid	Engelse titel	chique hotelkamer	
ik	gespannenheid				spoor
	toegankelijk	Japane paret-duikster	5	klein kind	
		eenkleurig		tijdmaat	
wortel	bierkan		uitwisseling		1
	Europese Unie		paardenkracht		
	6	planeet			
enig		8	zaak	9	

Ontdek meer en andere puzzels in onze puzzelboeken en -tijdschriften.

**DE PUZZELAAR**

© De Puzzelaar

**Oplossing van de puzzel van vorige week: DOORLOPER**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen. Wekelijks één of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen...

Kent u er nog een leuke? **KERK & Leven · Vrome Kudde**, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen, fax 03 210 08 49, e-mail devromekudde@kerknet.be.