

Colofon

DIENST ABONNEMENTEN

Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

REDACTIE

Algemene redactie
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be
Diocesane redactie Mechelen-Brussel
Hans Medart
Varkensstraat 6, 2800 Mechelen
015 29 84 17
hans.medart@kerknet.be

PUBLICITEIT

Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.treviplus.be

ABONNEMENTEN

Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie

COPYRIGHT

Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit *KERK & leven* zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

KERK & leven is een uitgave van Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE
UITGEVER

Filip Debruyne

OPKIKKERTJES

ARK

Hedwig VAN PETEGHEM

Ik kijk graag naar mensen. Als ik in een winkelstraat loop of sta te wachten aan de kassa, ben ik altijd weer opnieuw verwonderd hoe enig ieder mensje wel is: een eigen houding, aparte gelaatstrekken die soms boekdelen spreken en ogen die als tv-schermen verdriet en vreugde laten zien. Er zijn er grote en kleine, dikke en dunne, zure en zoete, koude en warme – er is geen eigenschap of ze kan aan iemand worden toegeschreven. Karaktertrekken kunnen in een eindeloze variatie voorkomen. Daarbij komt nog dat we mensen zowel letterlijk als figuurlijk

benaderen. Er zijn er met lange tenen, een grote mond, een goed hart, twee linkerhanden, fijne oortjes. Zo veel eigen aardigheden die alleen maar verwondering opwekken.

Op zulke momenten stoort het me niet of het aangename of vervelende eigenschappen zijn. We hebben onszelf toch niet gemaakt. Ik zie alleen maar het wonder. Ik zie ook hoe je met al die hoedanigheden alle kanten uit kunt. Je kunt jezelf ermee bewijzen. En je kunt het beste van jezelf delen met anderen.

Als al die verschillen met elkaar in contact komen, kan dat soms

vonken geven, tenzij je het wonder blijft zien.

Stel dat het met onze wereld slecht zou gaan en ik zou net als Noach een boot moeten vullen met mensen die toekomst mogelijk maken. Ik zou 'bij God' niet weten wie ik zou moeten achterlaten. Noach moest er van elke soort twee kiezen, met de bedoeling zich voort te planten natuurlijk. Maar vindt er maar eens twee van elk. Een onmogelijke opdracht.

Gelukkig mag iedereen mee. Met alle mensen die hier wonen, varen we verder naar morgen, zeker van de toekomst. Samen,

want iedere mens die we achterlaten, is een steek in Gods hart. Het roeien van anderen brengt ons verder... en omgekeerd. God wil dat mensen leven... en wel in overvloed. Geloven is samen varen en weten dat we onszelf niet hoeven te redden. Gelukkig maar.

Dit cursiefje werd geplukt uit *Opkikkertjes* (Halewijn, Antwerpen, 2006). Het boek is inmiddels uitverkocht bij de uitgever.

Zondagsgebed

Bij de 5de zondag door het jaar

God, in de hemel,
de dagen glijden voorbij
en zijn gevuld met allerlei werkzaamheden en bezigheden.
Veel tijd maak ik voor U niet in mijn leven, God.

Voor mij is het leven zo tastbaar,
zo zichtbaar, zo concreet:
die en die taak uitvoeren, eten,
mensen ontmoeten,
allerlei dingen regelen,
de klok in de gaten houden...
Het leven met U is echter een dieper leven,
niet zo zichtbaar, tastbaar en concreet,
maar toch verweven in alles wat ik doe
en meemaak,
indien ik dat echt wil en ik me echt afstem op U.

Help me, goede God, om me af te stemmen op U
's morgens door een tijdje te bidden,
U te groeten en te danken en U mijn dag aan te bieden.

Overdag door af en toe eens aan U te denken
en door elke beslissing en gesprek
te laten leiden door goede en rechtvaardige principes.

's Avonds door U wat tijd te schenken in stilte,
in bezinning en in dankbaarheid.

Dan wordt alles goed, God.

Een huismoeder

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN

Kristien VAN ZUMMEREN

Vandaag is het de naamdag van Sint-Veronica. Volgens de oude volkskalenders zou dit de meest uitgelezen dag van het jaar zijn om bomen te verplanten. Voor het overige zijn er voor vandaag geen typische dagweerspreuken.

Morgen is het dan weer de naamdag van Agatha. Een spreuk voor morgen zegt:
**SINT-AGATHA, DE BRUID VAN GOD, LAAT SNEEUW EN IJS
GRAAG DOOIEN,
MAAR SINT-DOROTHEA BRENGT HIERNA DIKWILS DE MEESTE
SNEEUW.**

Dus, als je weet dat die sneeuwheilige Dorothea overmorgen op de volkskalender voorkomt, dan weet je meteen wat ons bedreigt. Ik citeer een paar spreuken voor overmorgen. Een korte maar krachtige gaat zo:
**SINT-DOROTHEE,
BRENGT MEESTAL SNEEUW MEE.**

In Duitsland zegt men:
**DIE HEILIGE DOROTHEE,
WATET GERN MITTEN IM SCHNEE.**
Of: De heilige Dorothee waadt graag midden door de sneeuw.

Haar faam is ook doorgedrongen tot in Engeland, want daar zegt men:
SAINT-DOROTHEA GIVES THE MOST SNOW.

Om te eindigen ga ik nog even naar Agatha, onze heilige voor morgen, want die geeft ons nog een doordenkertje:
WATER OP SINT-AGATHA, IS MELK IN DE BOTERKARN.

SUDOKU

5			9		4		6	
4	9		6	2			1	5
	6						4	
		4		8			5	
		2		7		6		
	5			6		3		
	4						9	
9	2			4	6		3	7
	8		3		5			1

Ontdek meer en andere
puzzels in onze puzzelboeken
en -tijdschriften.

DE PUZZELAAR

© De Puzzelaar



3		4	1			7		
5			9	6	2	4		
		2			7			
				2	6			
2	7					9		8
			8	9				
			6			2		
		9	2	1	5			7
		5			9	8		6

Ontdek meer en andere
puzzels in onze puzzelboeken
en -tijdschriften.

DE PUZZELAAR

© De Puzzelaar

