

Colofon

DIENST ABONNEMENTEN

Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

REDACTIE

Algemene redactie
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be
Diocesane redactie Mechelen-Brussel
Hans Medart
Varkensstraat 6, 2800 Mechelen
015 29 84 17
hans.medart@kerknet.be

PUBLICITEIT

Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.treviplus.be

ABONNEMENTEN

Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie

COPYRIGHT

Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit *KERK & leven* zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

KERK & leven is een uitgave van Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE
UITGEVER

Filip Debruyne

OPKIKKERTJES

GRAAG TRAAG

Hedwig VAN PETEGHEM

Het moet allemaal snel gaan. Hoe sneller een klus geklaard is, hoe vlugger we aan iets anders kunnen beginnen. En als dat gedaan is, kunnen we nog gauw iets anders in orde brengen. Of beter, als we klaar zijn met een of andere klus, kunnen we eindelijk rusten, of profiteren van onze vrije tijd. En genieten, dat gebeurt best traag. Een glaasje wijn, een luie zetel, een ontspannende babbel — meer hoeft dat niet te zijn.

Er zijn mensen die er niet onderuit kunnen de wet der traagheid te ondergaan. Wie zelf gebukt gaat onder ziekte of tegenslag

geraakt niet meer goed vooruit. Wie in familie- of vriendenkring geconfronteerd wordt met leed en ontgoocheling, kijkt niet zo zeer vooruit, maar rondom zich. Men verwijlt bij mensen, men maakt tijd voor hen en besteedt stille zorg aan hen. Het hoeft niet snel te gaan, want de kracht van strelende handen of troostende ogen bereikt slechts langzaam het hart van de mens.

Het kan wat vreemd klinken, maar ik leer veel van ouder wordende mensen. Misschien kan alles niet meer zo vlug gebeuren. Maar vooral, het hoeft niet zo snel te gaan. Traag kun je beter ge-

nieten, kunnen de woorden van mensen sterker beklijven, kan de zorg die men besteedt dieper binnendringen dan de oppervlakte van je huid. De sterkste ervaringen in het leven gebeuren langzaam: bidden, groeien, genezen, droevig zijn, zieken bezoeken, kinderen opvoeden. „Ieder mens moet vlug zijn in het horen, maar langzaam in het spreken” (Brief van Jakobus 1, 19).

Indien Mozes het tempo van de snelste had gevolgd, had hij vlugger het Beloofde Land gezien, maar vele anderen niet. Ook kinderen, zieken, mensen met een functiebeperking en ouderen

mochten er deelgenoot van zijn. Er ontstond een solidariteit en een geloof om eeuwig van te leven. Wat men langzaam bereikt, is veel sterker.



Dit cursiefje werd geplukt uit *Opkikkertjes* (Halewijn, Antwerpen, 2006). Het boek is inmiddels uitverkocht bij de uitgever.

Zondagsgebed

Bij de 6de zondag door het jaar

Gezegend zijt Gij, God,
die de morgen ontbood
en het licht hebt geroepen.

Donker is de wereld,
duister vaak ons hart.
Zoeken willen wij
het licht van uw ogen.

Bij uw licht
zien wij elkaar:
mensen van uw welbehagen.
Houd uw gezicht voor ons niet verborgen.

Zegen ons met uw licht.

Zondagsgebed plukt uit de *Gebedskalender Kerk & Leven 2015*. Deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle heiligen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de liturgische centra in uw buurt: De 3 Leliën, Leopoldstraat 59, 2000 Antwerpen, 03/231.03.39 • De 3 Provinciën, Abdijsstraat 1, 3271 Averbode, 013/78.04.60 • De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 Brugge, 0477/26.56.17 • Incontri, Kolenmarktstraat 61, 1000 Brussel, 02/509.97.32 • LKD, Dijkstraat 32-34, 9200 Dendermonde, 052/20.19.76 • Carmelitana, Burgstraat 46, 9000 Gent, 09/225.48.36 • Pascali, Nederpolder 16, 9000 Gent, 09/223.40.30 • De Bron, Marktstraat 88, 8530 Harelbeke, 0477/26.56.17 • PIC, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011/21.29.46 • Castrum Abdijs Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000 Leuven, 016/31.00.65 • De Peerle, Frederic de Merodestraat 18, 2800 Mechelen, 015/29.84.62 • De Branding, Kerkstraat 22, 8400 Oostende, 0477/26.56.17 • Hermieuwen, Noordstraat 100, 8800 Roeselare, 051/20.15.41 • De Vlaspit, Vlasfabriekstraat 14, 1060 Sint-Gillis, 02/533.29.39 • De Oude Linden, Abdijsstraat 40 c, 2260 Tongerlo, 014/53.82.13.

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN

Kristien VAN ZUMMEREN

Nu zaterdag is het de feestdag van Valentijn, de patroon van alle verliefden. Hoe ik ook in al mijn oude volkskalenders zoek, nergens vind ik ook maar enig motief om Valentijn tot die status te verheffen. Ik ben daarbij ver teruggedoken in de geschiedenis tot in de derde eeuw. Daar heb ik dan twee Valentijnen ontdekt die voorkwamen op de lijst van de martelaren. Maar of die iets met verliefdheid te maken hadden, betwijfel ik want de ene was priester en de andere bisschop. Wat wel vaststaat, is dat Valentijn louter door zijn naam werd aangesteld tot schutpatroon tegen de vallende ziekte. Valentijn begint met “val” net als “vallende ziekte” en dat was voor onze voorouders voldoende reden om hem tot die status te verheffen. Als iemand vroeger door vallende ziekte werd gekweld, dan beloofden de familieleden een beeweg naar Sint-Valentinus om te voorkomen dat de kwaal zich nog eens zou manifesteren. Wie zo'n beeweg beloofde, moest dan echter het voorhoofd van de zieke zegenen met een muntstuk en dat geld was dan ook de latere offergave. Vallende ziekte kon je ook genezen door de lijdende melk te laten drinken van een jonge zeug die voor het eerst geworpen had.

Er is voor zaterdag maar één weerspreuk en die zegt dat het dan niet mag dooien. Dat zou een slechte invloed hebben op de druivenoogst: **DOOI OP SINT-VALENTIJN, DOET VEEL WATER IN DE WIJN.**

Volgende woensdag is het Aswoensdag. De laatste vier dagen voor Aswoensdag kreeg de huissleutel in vele families plots bijzondere aandacht. Op Wijfkenszaterdag riskeerden de moeders thuis buitengesloten te worden, op Mannetjeszondag was het de beurt aan de vaders, op Meisjesmaandag waren de dochters de pineut en vervolgens op Knechtjesdinsdag nog de zonen. De slachtoffers mochten pas na een of andere belofte weer binnenkomen.

SUDOKU

				8	4	2		
		6		1		9	3	
								4
	5		2			4		3
3		2				6		1
4		8			1		5	
6								
	9	1		3		8		
		3	8	5				

Ontdek meer en andere
puzzels in onze puzzelboeken
en -tijdschriften.

DE PUZZELAAR

© De Puzzelaar



		2			9		3	7
				7				
		6	5				8	
	2		4	6				
1	4		7		2		5	6
				8	3		9	
	5				1	2		
				3				
2	1		9			8		

Ontdek meer en andere
puzzels in onze puzzelboeken
en -tijdschriften.

DE PUZZELAAR

© De Puzzelaar

