

Beeld/spraak

Luc GORDTS / Jozefien VAN HUFFEL

BRUSSEL | Nieuw leven maakt ons wakker. Het is een jonge hond die de dagelijkse routine vrolijk omver stormt. Het is een pasgeboren kleinkind dat oude herinneringen haarscherp terugbrengt. Het is een bottende struik en in ons hoofd bloeit een dankbaar gebed alvast open. En hier is het een nest slechtvalken in een toren, waardoor slaperig voorbij benende werkmensen de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal zien staan alsof het de eerste keer is. Nieuw leven maakt ons ook een beetje nieuw.



LEZERSBRIEVEN

Reageren op artikelen in deze krant? U kan schrijven of mailen (met vermelding van uw naam en adres) naar: **KERK & leven**, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen of lezersbrieven@kerknet.be

Lijden in de wereld

KERK & leven, 18 MAART 2015

Christenen geloven. Geloven is iets anders dan een rekensom maken. Geloven blijft geloven, vertrouwen. Eertijds spraken de priesters de kerkgangers aan met: „Bemindde gelovigen.” In uw beschouwing *Botkanker bij kinderen*. *Waarom?* zegt Marc Steen: „Als God vrije schepselen laat bestaan, ligt daarin het risico en de mogelijkheid besloten van het morele kwaad.” Hij spreekt ook over de kosmos. Zeker ook vandaag zien we hoe de mens zijn vrijheid kan misbruiken en zelfs, tegen beter weten in, zichzelf en de evenmens kan schaden. Denken we maar aan roken, drankmisbruik, drugsgebruik, roekeloos rijgedrag en de opgedrongen prioriteit van de genotzucht op vele gebieden.

Als we naar de Bijbel luisteren, komen we te weten dat de oorspronkelijke mens een veel groter bewustzijn had en dus ook een veel grotere verantwoordelijkheid. Het zou dus best kunnen dat de mens zodanig misbruik heeft gemaakt van zijn vrijheid

dat dat veel onheil heeft veroorzaakt, ook in de kosmos. Het zou, zeker voor kerkelijke leiders, een sterke aansporing moeten zijn om zeer voorzichtig te zijn met het op de helling zetten van oude voorschriften. De ‘vrijheid blijheid’ waarmee nu met het leven wordt gespeeld, zou wel eens kunnen uitmonden in veel ellende en onheil.

Als God in de wereld zoals die nu draait, al het lijden zou wegnemen, zouden we niet meer moeten geloven. Er zou dan ook geen menselijke vrijheid meer bestaan.

Gerard HERMANS, Langdorp

Neutraliteit bewaken

KERK & leven, 18 MAART 2015

Ik wil enige bedenkingen formuleren bij uw artikel *Religies kunnen geweld stoppen*. Met de titel kan ik gedeeltelijk akkoord gaan, alhoewel er al zeker zo veel oorlogen door de godsdiensten zijn ontstaan dan dat er door de godsdiensten zijn verhinderd. Bovendien bestaan er geen louter religieuze conflicten. Er is altijd wel een economische

factor aan verbonden. De haren rijzen me echter te berge als VN-rapporteur Heiner Bielefeldt het verbieden van de hoofddoek op school een schending van de godsdienstvrijheid noemt. Als er in een klas tien meisjes zijn met een hoofddoek, dan vormen die een groep en gaan ze zich ook als een groep, kortom als ‘macht’ gedragen. Zet tien jongens, allen fans van Anderlecht met een T-shirt en een pet van die club in de klas, dan zal het ook niet lukken omdat zij zich als een machts-groep zullen profileren.

In een klas, in het gerechtsgebouw en achter een loket moet men neutraal zijn en moet men neutraliteit nastreven. Een hoofddoek, een groot kruis op de borst, andere religieuze symbolen en/of kledij van de Hells Angels horen daar niet thuis. In zijn vrije tijd draagt men wat men wil – althans tot op zekere hoogte. We moeten altijd herkenbaar blijven en we mogen niet naakt rondlopen, want dat strookt niet met de goede zeden.

Vrijheid van godsdienst wordt niet geschonden door in een

school neutraliteit na te streven. Manifest groepsgegedrag hoort overigens niet in een school of op het werk. Waar groepsgegedrag heerst, wordt de vrijheid geschonden.

Jan VAN HEES, Balen

Religieuze symbolen

KERK & leven, 18 MAART 2015

In uw bijdrage *Religies kunnen geweld stoppen* lasen wij dat VN-rapporteur Heiner Bielefeldt stelt dat het verbod op het dragen van een hoofddoek door leerlingen een schending van de godsdienstvrijheid is. Dat begrijpen wij niet. Het dragen van een hoofddoek heeft volgens ons niets met de godsdienst te maken.

Toen België lang geleden multicultureel begon te worden, moesten wij in de openbare gebouwen alle verwijzingen naar het christendom verwijderen omdat ze andersdenkenden aanstoot konden geven. We hebben niets tegen moslims als die zich gedragen zoals wij. We vinden wel dat in scholen, op openbare

plaatsen, in winkels en achter loketten iedereen neutraal moet zijn. Wij zijn neutraal als christenen en wij ontvangen de moslims als gasten, maar dan moeten ook zij zich neutraal gedragen.

Wij denken dat het samenleven perfect kan als iedereen respect heeft voor iedereen en als de neutraliteit wordt gerespecteerd. Het komt zowel aan christenen als aan moslims en andersgelovigen toe hun geloof uit te dragen, maar dat moet op een waardevolle manier gebeuren en zonder dat daar veel uiterlijke aspecten aan verbonden zijn.

Een en ander brengt ons bij het denken over racisme. Er zou geen racisme zijn als iedereen zich neutraal zou gedragen. Leef in de geest van je godsdienst en straal dat uit. Dan ben je pas echt. Het is niet die hoofddoek of dat kruis die het moeten doen. Er staat trouwens nergens in de Koran dat men een hoofddoek moet dragen. Het zijn de menselijke wetten die er dat hebben van gemaakt.

BLANCQUAERT-VAN DYCK,
via e-mail