

Beeld/spraak

Frank BAHNMÜLLER / Jozefien VAN HUFFEL

KEERBERGEN | Koekje, knuffel, kinderboek. Eerste sneeuw. Eerste schooldag, eerste communie. Eindeloos veel etappes zijn er tussen klein en groot. Soms groeien we huppelend, soms met trekken en vallen, sleuren en opstaan. En helemaal aankomen, doen we misschien nooit. Onderweg, misschien op een sport- en spelnamiddag zoals voor deze KLJ'ers, leren we echter dat het niet geeft. Dat de tocht mooier is dan de aankomst. Het samen aan een touw trekken grootser dan de overwinning. Het blijven zoeken boeiender dan het al zijn.



LEZERSBRIEVEN

Reageren op artikelen in deze krant? U kan schrijven of mailen (met vermelding van uw naam en adres) naar: **KERK & leven**, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen of lezersbrieven@kerknet.be

Nationalisme

KERK & leven, 1 APRIL 2015

Sommige lezers van **KERK & leven** verdragen maar moeilijk kritiek op het Vlaams-nationalisme. Vaak zijn de verwijzingen naar *la Belgique à papa* niet van de lucht om de eigen standpunten te rechtvaardigen. Dat is oude koek natuurlijk.

Het Vlaams-nationalisme had ooit een sociale component, die zeker sympathie kon opwekken. Had, verleden tijd dus. De huidige variant associeer ik vooral met een doorgedreven materialisme, eigen centen eerst, zwaar geflirt met het liberale gedachtegoed en aversie van vakbonden, middenveld, anderstalige Belgen en al wie er andere meningen durft op na te houden. In bepaalde Vlaams-nationalistische kringen is het ook *bon ton* om af te geven op medemensen met vreemde *roots* en op de – vermeende – ‘massale immigratie’. Die tendens lijkt niet af te nemen, integendeel.

Ik voel me nog altijd katholiek en christen, ook al is dat een proces van vallen en opstaan.

Het is mij een compleet raadsel hoe iemand zich katholiek of christen kan noemen en tegelijk geregeld kan uithalen naar vluchtelingen, mensen zonder papieren, werkzoekenden, mensen met een leefloon en zwakkeren. Waarom zouden we niet kunnen samenleven en samenwerken met onze anderstalige landgenoten?

De wereld is een dorp geworden. Het veelzijdige, meertalige, moderne België sluit daar veel beter bij aan dan het ‘ideale Vlaanderen’ dat sommigen menen te moeten nastreven.

Denis BOUWEN, Antwerpen

Discreet bevallen

KERK & leven, 25 MAART 2015

De bijdrage van Ellen Van Stichel in de rubriek *En wat denkt u?* over de kwestie van het vondelingenluik was interessant. De vraag die wordt gesteld bij de wetsvoorstellen met betrekking tot ‘discreet bevallen’ of ‘anoniem bevallen’ gaat erom in hoeverre het kind recht heeft op informatie over zijn afstamming. Maar

die vraag wordt blijkbaar niet gesteld wanneer vrouwen zwanger worden van een anonieme donor van een spermabank.

Er zijn zo veel kinderloze echtparen die jaren wachten om een kindje te kunnen adopteren en die het kind kunnen geven wat de moeder niet kan. Vrouwen die ervoor kiezen hun kind te laten leven, mogen daarbij worden geholpen. Het alternatief (abortus) is onomkeerbaar. De voorstellen van ‘discreet bevallen’ of zelfs ‘anoniem bevallen’ verdienen te worden goedgekeurd. De samenleving zal er beter van worden.

Bea DE MEULDER, Schoten

Proficiat KSA

KERK & leven, 1 APRIL 2015

Een dikke proficiat voor de KSA die de K een prominente plaats geeft. Als oud-scout was ik geërgerd – en dat is zacht uitgedrukt – toen de hoogste leiding van VVKS besliste de K te laten vallen.

Jacques WUYTS, Sint-Martens-Latem

Kiezen voor K

KERK & leven, 1 APRIL 2015

Uw artikel *Wie durft nog te kiezen voor de K?* kon een aprilvis zijn geweest, maar dat was het gelukkig niet. Als oud-proost van KSA zeg ik graag proficiat aan de huidige leiding waar ik zelfs de landelijke proost als een oud-parochiaan in terugvind. (*Knipoog*) Het is moedig om tegen de stroom in te blijven opkomen voor de eigen identiteit. Hetzelfde compliment heb ik ook voor KVLV, die in hetzelfde artikel wordt aangehaald.

Tegelijkertijd wil ik de redactie erop wijzen dat er ook nog een kwb bestaat en dat de letter K in OKRA staat voor ‘kristelijk’. Als proost van OKRA-trefpunt Aartrijke ben ik nu wel wat ijdel en chauvinistisch als ik ons eigen jaarprogramma inkijk en zie dat we ook voor de parochie een ‘kristelijk’ aanbod hebben. Elk jaar bieden we in de veertigdagen-tijd een bezinningsnamiddag aan waarop iedereen welkom is. In de Goede Week organiseert OKRA een boetedieping. In de meimaand kiezen we voor een bedevaart naar Oostakker. Begravenissen

van OKRA-leden worden opgeleusterd door het OKRA-koor – en welke beweging heeft meer overlijdens te betreuren dan een vereniging van 55-plussers?

Uiteraard doet dat alles niets af van onze bekommernis om ook bij buitenkerkelijke activiteiten mensen christelijk nabij te zijn. Om maar te zeggen dat ook OKRA voor de letter K kiest en dat ze dat ook waarmaakt.

Ludwig VERHELST, Aartrijke

Advertentie

*Promo's
vergelijken?*

Hoeft niet.

Onze prijzen zijn al aangepast.

colruyt
laagste prijzen