

Het heiligenboek

Gerardus Majella. Een populaire heilige uit Italië Tom Zwaenepoel

Gerardus wordt in 1726 geboren als zoon van een kleermaker in Muro Lucano, nabij Napels. Al op zeer jonge leeftijd interesseert hij zich voor de grote levensvragen en gaat hij op zoek naar zingeving. Hij valt op door zijn sterke geloof en een authentieke bescheidenheid. Op 23-jarige leeftijd wordt hij lekenbroeder bij de redemptoristen van Caposele. Gehoorzaam helpt hij zijn medebroeders bij de dagelijkse activiteiten. Daarbij vervult hij uiteenlopende taken die hem als broeder toekomen: hij is portier, kleermaker, koster en ziekenverpleger. In elke situatie dient hij de medemens als een goede herder die zijn schapen samenbrengt en stuurt. Hij heeft opmerkelijk veel aandacht voor het verwaalde of verzwakte schaap. Geregeld verlaat hij zijn klooster en trekt hij rond om geld en goederen voor zijn gemeenschap in te zamelen. Op die reizen komt hij in contact met mensen die op zoek zijn naar zingeving, troost en verzoening. Als luisterend oor en helpende hand straalt hij vertrouwen uit. Hij verkondigt de Blijde Boodschap door erop te wijzen dat Jezus er allereerst is voor mensen aan de rand van de samenleving: de lijdende, ontgoochelde, verbitterde, zoekende, twijfelde mens. Zijn aanpak

kent heel wat succes: velen kan hij voor het kloosterleven winnen. In 1755 sterft Gerardus.

Tijdens zijn leven is Gerardus vooral bekommerd om al degenen die niet kunnen weerstaan aan de verleiding, aan de zonde. Hoewel zij de strijd tussen goed en kwaad hebben verloren, beschouwt hij hen niet als eeuwige zondaars, integendeel. „Kon ik toch maar zoveel zondaars bekeeren als er zandkorrels zijn op het strand en op aarde loof van de bomen, gras op de velden, atomen in de lucht, sterren aan de hemel, stralen van de zon en de maan, schepselen op aarde” (*Scritti spirituali Materdomini*, 2001, blz. 155). Dat wordt zijn levensmotto.

Door ommekeer en biecht wil Gerardus ze hun geestelijke leven teruggeven. Hij roept zijn omgeving op niet onverschillig te staan tegenover hun levensbeslissingen en hun situatie. Niemand heeft het recht anderen te beoordelen of te veroordelen als hij niet hun volledige levensverhaal kent. In dezelfde geest denkt de Argentijnse paus Franciscus, als hij tijdens de algemene audiëntie van 29 mei 2013 zegt: „Sommigen zeggen dat de zonde een belediging is van God, maar ze is ook een gelegenheid zich te vernederen om te beseffen dat er iets mooiers is: Gods

barmhartigheid.” Een heilige als Gerardus leert de hedendaagse mens dat onze zonden in Gods handen zijn. Daarover zegt paus Bergoglio tijdens een homilie in de mis voor gestorven kardinalen en bisschoppen: „Deze handen zijn barmhartig, ‘gekwetst’ door de liefde. Niet zonder reden wou Jezus de wonden aan zijn handen behouden om ons zijn barmhartigheid te laten voelen” (4 november 2013).

Bewust schenkt de heilige Gerardus ook heel wat aandacht aan het ongeboren leven en aan aanstaande moeders met lichamelijke en geestelijke moeilijkheden. Tot op vandaag wenden vrouwen met een kinderwens of zwangere vrouwen zich tot deze populaire heilige. In een schrijven aan de generaal van de congregatie van de redemptoristen, pater Joseph William Tobin, schrijft de Poolse paus Johannes-Paulus II naar aanleiding van het jubileumjaar van de heilige Gerhard Majella: „Gerardus’ naastenliefde moedigt ons aan steeds het menselijke leven lief te hebben, te verdedigen en te dienen.” Daarin ligt de heiligheid van een eenvoudig man. Voor hem is het leven – in al zijn aspecten – het kostbaarste geschenk van God. Iedere man of vrouw, elk kind dat hij op zijn weg ontmoet, is geschapen naar

het evenbeeld van God. Elk leven is de moeite waard en moet daarom gekoesterd worden.

In de schilderkunst wordt de ‘engel van de moeders’ afgebeeld in een zwarte soutane. Zijn attributen zijn de Bijbel, een rozenkrans aan de riem, een kruis, een brood dat hij aan kinderen uitdeelt, een lelie of een doods-hoofd. Hij is niet alleen de patroonheilige van moeders en zwangere vrouwen, maar ook van communicanten en kleermakers. Hij wordt aangeroepen voor een voorspoedige bevalling of bij hopeloze zaken.

Tom Zwaenepoel, *Het Heiligenboek. Levenswijsheid van honderd en enige heiligen*, Lannoo, Tielt, 2008, ISBN 978 90 209 8041 7. Dit boek is helaas uitverkocht.

Omroep

22 mei, 20.40 uur, Canvas. Offline, speelfilmdebuut uit 2012 van de Gentse regisseur-scenarist Peter Monsaert. Beklijvende mengeling van humor, ontroering en oprechte emoties, op de tonen van een fantastische soundtrack van Triggerfinger. Na zeven jaar gevangenis heeft Rudy Vandekerckhove wil opnieuw aan de slag als hersteller van wasmachines en – belangrijker nog – hoopt hij op een verzoening met het gezin dat hij achterliet. Dat lukt niet, ondanks de steun van de gepensioneerde kapster Denise en van zijn vriend Rachid. Net wanneer een hereniging alsnog in zicht lijkt, neemt het verleden weer de bovenhand en komt Rudy voor de moeilijkste beslissing van zijn leven te staan.

23 mei, 23.55 uur, Canvas. A l'origine, Frans drama uit 2009 naar een waargebeurd verhaal. Paul is een kleine crimineel en een oplichter. In een dorp in Noord-Frankrijk wordt hij door een misverstand voor Philippe Miller gehouden, de projectleider van een bouwbedrijf dat enkele jaren terug een snelweg zou gaan aanleggen in de buurt. Voor de bewoners van deze arme regio beloofde de snelweg een aansluiting met de rest van Frankrijk en daarmee een beter leven. Paul ruikt zijn kans.

De vrome kudde

Geraamte Ingezonden door Marc Vanden Driesche

Gesprek op de speelplaats van de basisschool:

– Weet jij wat een geraamte is, Daan?

– Ja hoor. Dat zijn de botten als de mens eraf is.

Som Ingezonden door Marc Vanden Driesche

De juf geeft de klas een rekensom:

– Ik snijd een taart in acht punten. Ik geef één punt taart aan Eva, één aan Lise en ik eet zelf ook een punt. Hoeveel punten houd ik dan over, Lucas?

– Als ik zelf geen stuk taart krijg, juffrouw, dan reken ik dat niet uit!

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen. Wekelijks één of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen...

Kent u er nog een leuke? **KERK & leven · Vrome Kudde**, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen, fax 03 210 08 49, e-mail devromekudde@kerknet.be.

zoutachtig vocht dierlijke olie	7	op grote afstand Frans de- partement	roof- diertje navigatie- middel	bazige vrouw nieuwe versie	pienter voor- zetsel
vecht- sport verlich- ting				uitroep van pijn geladen deeltje	2
			4		
spil		Egyptische koning planeet			6 Europese vrouw
	brij		jeans- merk	gewricht nat rijstveld	
			5	Zweden op het internet	bijwoord aanw. vww.
dun vreemde munt			berg- plaats	dokter voeg- woord	tin
alpen- bloempje Noorse godheid			1		
		8	bij elkaar		3

Ontdek meer en andere puzzels in onze puzzelboeken en -tijdschriften.

DE PUZZELAAR

© De Puzzelaar

Oplossing van de puzzel van vorige week: LONGDRINK

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---