

Beeld/spraak

Kristof GHYSELINCK/ Jozefien VAN HUFFEL

RONSE | Op onverwachte uren toonden ze hun kunnen, de Gidsen van de Vlaamse Ardennen. Voor het goede doel duiden ze het muziekbos midden in de nacht en becommentarieerden ze kerkschatten bij het ochtendgloren. Om middernacht tuurden bezoekers in de waterput van de Sint-Hermescrypte in Ronse, waar ooit zieken naar genezing zochten. Tuurden ze, misschien, verder dan de geschiedenis. Wat kunnen we nog zoal, op onverwachte uren? Horen we wie dan schreeuwt? Zien we wie in de put zit?



LEZERSBRIEVEN

Reageren op artikelen in deze krant? U kan schrijven of mailen (met vermelding van uw naam en adres) naar: **KERK & leven**, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen of lezersbrieven@kerknet.be

Adoptie

KERK & leven, 6 MEI 2015

De lezersbrief van Bea De Meulder, waarin ze pleit voor discreet en zelfs anoniem bevallen, maakt duidelijk dat ze zelf niet geadopteerd is. Ik ben destijds ter adoptie afgestaan en spreek dus uit ervaring. Gelukkig zijn er officiële documenten opgemaakt, waarin de naam van mijn moeder vermeld staat. Die heb ik gekregen toen ik 21 werd. Iedere geadopteerde mens komt tijdens de pubertijd in een identiteitscrisis, of je nu goede adoptieouders had of niet.

Ook de biologische ouders kunnen de behoefte krijgen om hun kind te gaan zoeken, bijvoorbeeld wanneer ze in een betere situatie terecht komen. Je mag een kind en zijn ouders nooit het recht ontnemen elkaar te kunnen ontmoeten.

De adoptiesystemen van vroeger kun je vanuit christelijk standpunt zeker in vraag stellen. Daarover werden goede boeken geschreven, zoals *Kleine zondaars, grote schijnheiligen. Kerk en kinderhandel* van Carine Hutsebaut (Van Gennepe) of *Het verdriet van*

adoptieland van Marleen Adriaens (Free Musketeers).

Adoptie is een diepmenselijke problematiek waarover meer zou moeten worden geschreven. Heel wat mensen gaan er emotioneel aan kapot.

Monique WILLEMS, Beveren

Doodstraf

KERK & leven, 13 MEI 2015

Ik kan best enigermate meegaan in de bekommernissen van Bert Claerhout met betrekking tot de doodstraf. Er moet zonder enige twijfel bijzonder behoedzaam worden omgesprongen met dergelijke gerechtelijke beslissingen. Eens uitgevoerd, kunnen die immers niet meer ongedaan gemaakt worden. Meerdere mensen zijn zo al onschuldig aan hun eind gekomen. Maar een oproep lanceren om de doodstraf helemaal uit het strafrecht te bannen, lijkt me toch wat te verre gaand. Dat men in bepaalde landen, waar men het met de procesvoering niet altijd zo nauw neemt, voor drugsmokkel tot de doodstraf wordt veroordeeld, moet zonder meer ernstig worden

aangekaart. Maar dat er in ieder mens iets goeds steekt en bekeering altijd mogelijk is, zoals Bert Claerhout het stelt, lijkt me eerder een vrome wens. Het gebeurt maar al te vaak dat misdadigers die vrijkomen in het oude kwaad hervallen. De doodstraf moet een uitzonderingsstrafmaatregel blijven, maar voor de onverbetterlijke misdadigers kan het een ultiem afschrikkingsmiddel zijn. Alvorens tot de doodstraf over te gaan, moet er volstrekte zekerheid over schuld of onschuld bestaan en moet er een duidelijke afweging gemaakt worden of de straf overeenkomstig het misdrijf is, wat jammer genoeg niet altijd zo is.

Luk GEERAERTS, Mariakerke

Kiezen voor K (1)

KERK & leven, 6 MEI 2015

Sta me toe nog even te reageren op de lezerbrief van de heer Ludwig Verhelst, waarin hij reageert op het artikel *Wie durft nog te kiezen voor de K?* (verschenen in **KERK & leven** van 1 april). Deze lezer geeft de indruk dat enkel verenigingen die de letter K nog

in hun naam dragen, christelijk geïnspireerd zijn. CMBV veranderde een aantal jaren geleden zijn naam in Markant, maar in ons programma krijgt zingeving en spiritualiteit nog altijd een belangrijke plaats. In ons programma voor volgend jaar programmeren wij een lezing van Jurgen Mettepenningen en een bezinningsdag in de stiltehoeve Metanoia. Ook houden we elk jaar een meitocht. En we organiseren pelgrimstochten naar Santiago, Assisi en andere bestemmingen. Wij hebben niet meer voor de letter K gekozen, maar we maken de K wel nog altijd waar.

Carmen DE VOS, Deinze

Kiezen voor K (2)

KERK & leven, 6 MEI 2015

Naar aanleiding van zijn lezersbrief wil ik graag Ludwig Verhelst proficiat wensen omdat hij stelt dat Okra opkomt voor de K. Inderdaad, ook wij van Okra Bissegem stellen de K nog altijd centraal. En we kunnen enkel toejuichen dat er straks duizend Okra-bedevaarders van West-Vlaanderen richting Lourdes

trekken. Jaarlijks organiseren we ook een bezinning en de vergaderingen beginnen met een bezinningsmoment en een gebed voor zieken of overleden leden. In de Seniorenweek organiseren we een eucharistieviering voor de leden. Kortom, we proberen de K zijn plaats te geven in Okra. Alleen is het jammer dat wat we doen voor de Kerk niet altijd wordt gewaardeerd. We kunnen dat enkel maar betreuren.

Jacques DURNEZ, Bissegem

Advertentie

*Promo's
vergelijken?*

Hoeft niet.

Onze prijzen zijn al aangepast.

colruyt
laagste prijzen