

Colofon

DIENST ABONNEMENTEN

Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

REDACTIE

Algemene redactie

Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be
Diocesane redactie Mechelen-Brussel
Hans Medart
Varkensstraat 6, 2800 Mechelen
015 29 84 17
hans.medart@kerknet.be

PUBLICITEIT

Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.treviplus.be

ABONNEMENTEN

Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie

COPYRIGHT

Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit KERK & leven zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

KERK & leven is een uitgave van Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE
UITGEVER

Filip Debruyne

OPKIKKERTJES

PROCESSIE

Hedwig VAN PETEGHEM

Heel wat mensen spreken er met heimwee over, over de prachtige optochten en de mooie Mariastooten. En wie in het buitenland vertoeft, kan er hier en daar nog in levende lijve van genieten. Het gewone leven valt even stil om het lijden van Jezus, het leven van een bepaalde heilige of de eenvoud van Maria in pracht en praal uit te beelden. Het geloof wordt in weinig woorden uitgedrukt, al wandelend, zodat iedereen er op zijn of haar manier kon aan deelnemen. Je moet niet geleerd zijn of een straffe gelovige. Voor iedereen is er wel iets, al was het maar toekijken naar het plechtige en

rustgevende voortschrijden van de stoet.

Er wordt beweerd dat dit vandaag de dag niet meer kan. Het verkeer laat dat niet toe, wordt gezegd. En de vroomheid van de mensen is er ook op achteruitgegaan. Wie durft er vandaag de dag Jezus nog in de hoogte te tillen om te laten zien wat Hij betekent voor deze wereld? En dat terwijl een massa ongelovigen uit de lucht komt vallen, niet wetend waarover het gaat. Wie durft er vandaag de dag Maria nog op de schouders te dragen, al was het maar om te laten zien hoe de eenvoud van een moeder een steunende kracht voor de

zoon kan zijn? We kunnen en durven en willen met ons geloof niet meer op straat komen. We moeten ons zo dikwijls verdedigen en hebben daar zo weinig wapens voor.

Maar misschien zijn processies vooral verdwenen omdat ze in schrill contrast staan met onze manier van leven. We plannen ons leven van minuut tot minuut, we leven van de ene afspraak naar het volgende agendapunt en thuis puilt de kalender ook uit de dingen die te doen staan. Misschien hebben we allereerst verleerd langzaam te leven, traag te stappen. Want dat moet je kunnen: traag stappen, schrijden en gelijke

tred houden. Om samen de kleine, maar goddelijke gebeurtenissen van het leven te blijven zien.

Misschien kunnen we ons voorlopig behelpen door een soort geestelijke verkeersdrempels in te bouwen. Want hoe traag een file ook vordert, de rust en het wijgevoel van een processie kan ze nooit vervangen.

Dit cursiefje werd geplukt uit *Opkikkertjes* (Halewijn, Antwerpen, 2006). Het boek is inmiddels uitverkocht bij de uitgever.

Zondagsgebed

Bij de 10de zondag door het jaar

In het licht van het ochtendgloren, Heer, als ik biddend naar U toe wil gaan, staan al de struikelstenen van gisteren me voor ogen.
Zie ik de moeilijkheden van de dag ontstaan.

Toch kniel ik in stilte voor U neder, en dompel me onder in uw licht.
Bid ik U om vergeving, voor wat ik gisteren fout heb gedaan.

Uw hand zal me vandaag begeleiden, uw vrede in mijn leven staan.
Ik vraag U, schenk me dan ook vergeving als ik vandaag naast uw weg zal gaan.

Als ik in dit stille gebed uw kracht voel komen, Heer, dan sluit de vrede zich bij me aan.
Dan gaat een wereld van mogelijkheden voor me open.
Dan (h)erken ik uw bestaan.

Rik Van Beek

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN

Kristien VAN ZUMMEREN

In juni staat altijd een fameuze regenheilige op de volkskalender: Sint-Medaar. Die krijgen we te verduren op 8 juni, volgende maandag dus. Ons volk zei altijd: "Als het regent op Sint-Medaar, dan regent het nog zes weken tegaar."

Vorig jaar heb ik over Medaar al heel wat spreuken gegeven. Er zijn er echter zoveel, dat ik er gerust nog een paar kwijt kan, zoals deze: **WAT SINT-MEDARDUS GEEFT, DROOG OF NAT: ZES WEKEN DUURT DIT OF DAT.**

en:

ALS 'T REGENT OP SINT-MEDAAR, 't REGENT VEERTIG DAGEN DAARNAAR.

De volkskalender zegt dat je op Medardusdag proefondervindelijk kan nagaan of het inderdaad nog zes weken zal regenen of niet. Je neemt gewoon een muntstuk en dat houd je in de vlam van een gewijde kaars tot het roodgloeiend is. Dan laat je die munt in een plas water vallen. Daarbij moet je dan zeggen:

ALS HIJ DOEMT EN SIST, IS MEDAAR HELEMAAL UITGEPIST.

Naar het schijnt zou het weer van Medardusdag ook invloed hebben op het weer dat we in de oogsttijd gaan krijgen: **ZOEKT SINT-MEDARDUS IN REGEN TROOST, DAN ZENDT HIJ DIE OOK IN DE OOGST.**

SUDOKU

	3	8	4			9		
	9	2		4	3	8		
		1	7					
	2			1	7			
9								6
	1	9				2		
				7	8			
8	4	9		2		6		
3			5	9		4		

Ontdek meer en andere puzzels in onze puzzelboeken en -tijdschriften.

DEPUZZELAAR

© De Puzzelaar

		2	7					5
8			5	9		4		
				6		3	9	
					7		1	
				5				
6	7							
3	7		9					
	9		1	4				3
5				8		6		

Ontdek meer en andere puzzels in onze puzzelboeken en -tijdschriften.

DEPUZZELAAR

© De Puzzelaar