

Het heiligenboek

Maria en de 'plaatsvervanger van Christus' (2) *Tom Zwaenepoel*

Johannes-Paulus II was de 'Mariapaus' bij uitstek. De aanslag op zijn leven op het Sint-Pietersplein in 1981 en delink met Onze-Lieve-Vrouw van Fatima sterkten hem in zijn beslissing om op alle reizen een Mariabedevoortsoord te bezoeken. Hij bezocht onder meer Czestochowa (1979, 1983, 1987, 1991, 1997, 1999), Lisieux (1980), Fatima (1982, 1991, 2000), Lourdes (1983, 2004) en Banneux (1985). Op zijn vlucht naar Cuba (1998) konden mee reizende Vaticanisten zien hoe de Poolse paus twee uur lang gekniel zat voor een Mariabeeld dat vervaardigd was in de vorm van de landomtrek van Cuba. Op zijn initiatief wordt sinds 1993 op het feest van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes (11 februari) ook Wereldzieken-dag gehouden.

Ook zijn Duitse opvolger, Benedictus XVI, is een grote Maria-verering niet vreemd. Dat blijkt onder meer uit zijn theologische geschriften van de voorbije 45 jaar. Voor hem is Maria de „grote lerares van de kunst van het leven en de liefde”, zoals hij tijdens de Wereldgezinsdagen in Valencia (2006) zei. Zijn liefde van jongs af voor de Zuid-Duitse bedevaartplaats Altötting, het 'Beierse Lourdes', is te vergelijken met de liefde van zijn voorganger voor Kalwaria Zebrzydowska.

Altötting geldt als het geestelijk centrum van Beieren en het belangrijkste Mariabedevoortsoord van Duitsland. Als kleine jongen kwam Joseph Ratzinger hier elk jaar. Er volgden talrijke officiële en private bezoeken, zelfs kort voor zijn pauskeuze (januari 2005), toen hij hier met zijn broer op bedevaart was. Als paus bezocht hij Lourdes tijdens het jubeljaar ter gelegenheid van de 150ste verjaardag van de verschijningen van Maria aan Bernadette Soubirous (2008). Voorts was hij nog in Czestochowa (2006), Altötting (2006), Marizell (2007) en Fatima (2010).

Dat ook de Argentijn Jorge Bergoglio als 'Mariapaus' beschouwd kan worden, blijkt onder meer uit zijn pauselijke wapenschild. Daarin staat er op het lichtblauwe vlak een gouden ster die naar Maria verwijst. Zijn grote devotie voor de Moeder van God was al duidelijk een dag na zijn pausverkiezing. Uit dankbaarheid trok Franciscus naar Sint-Maria-de-Meerdere, de grootste en belangrijkste van de tachtig Romeinse kerken die aan Maria zijn gewijd. Sindsdien is de Argentijnse paus af en toe te zien voor het Maria-icoon *Salus populi Romano* (Heil van het Romeinse volk) dat door de Romeinen zeer wordt vereerd. In Bergoglio's

lievelingsbasiliek vinden zowel de inwoners van Rome als de talrijke toeristen en pelgrims troost en geborgenheid.

Voor paus Franciscus is Maria allereerst „de vrouw vol van genade die de moed gehad heeft zich volledig toe te vertrouwen aan Gods Woord” (angelus, 22 december 2013). Als we in ons leven het kruis ontmoeten, moeten we ons tot de Maagd Maria wenden, want „onze Moeder geeft ons de kracht om het kruis vol vertrouwen aan te nemen” (tweet, 11 oktober 2013). Daarmee herinnert de paus ons eraan dat Maria geen angst had om Jezus tot op het einde te begeleiden, vol liefde en tederheid. „Het enige licht dat aan het graf van Jezus brandde, was de hoop van de Moeder, die op dat moment de hoop van de hele mensheid is” (meditatie na de vesper met kloosterlingen, 21 november 2013). De 'Moeder van de hoop' steunt iedereen – zonder uitzonderingen – op ogenblikken van duisternis, moeilijkheden, ontmoediging, schijnbare of daadwerkelijke menselijke nederlagen.

Voor Jorge Mario Bergoglio is Maria een voorbeeld en een stimulans om de liefde voor de medemens niet te zien als een soort sociale verplichting, maar uitgaand van de liefde van God.

Tijdens een toespraak tot de missionarissen van de naastenliefde in het armenhuis Dono di Maria (21 mei 2013) herinnerde Bergoglio aan de bekendste 'Maria van de twintigste eeuw', Moeder Teresa van Calcutta. Zoals haar grote voorbeeld – Maria van Nazaret – bracht zij de mensen naar Jezus en leerde ze ons hoe we naar Jezus toe moeten gaan.

In de geschriften en toespraken van Johannes-Paulus II, Benedictus XVI en Franciscus klinkt een duidelijke hoopvolle boodschap: de Moeder van God is ons steeds nabij. Ze kijkt met moederlijke liefde naar ieder van ons en begeleidt ons altijd op onze weg. Die woorden geven ons steeds opnieuw kracht en moed om het leven op een waardevolle en zinvolle manier te beleven.

Tom Zwaenepoel, *Het Heiligenboek. Levenswijsheid van honderd en enige heiligen*, Lannoo, Tielt, 2008, ISBN 978 90 209 8041 7. Dit boek is helaas uitverkocht.

Omroep

14 juni, 9 uur, VRT één (Herhaling omstreeks 23.30 uur op Canvas). Na de maatschappelijk-spirituele actualiteit in *Close-Up* een aflevering van de serie *Bronnen blijven altijd nieuw* gewijd aan Ignatius van Loyola (1491-1556). De eerste generaal van de jezuïeten blijft mensen in diverse werkvelden inspireren. Zijn leidraad om te onderscheiden wat God met iemands leven voorheeft, is tot op vandaag voor velen een daadwerkelijke hulp. Daarvan getuigen Marc Desmet, palliatief arts, Nathalie Salazar Medina, aan de slag in het bezinningscentrum de Oude Abdij, en Gerlinde Verbist, onderzoekster in het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleck aan de Universiteit Antwerpen. Vervolgens biedt *Kleurenpalet in wit* een inkijk in de bezieling van waaruit de norbertijnen leven, niet in het minst bij de witheren die als pastoor actief zijn in de omliggende parochies.

De vrome kudde

In het bos *Ingezonden door Jules Lamote*

Een slak wordt aangerand door twee schildpadden. In het politiekantoor van het bos doet ze haar verhaal. Agent konijn vraagt:

– Kun je die schildpadden beschrijven?

Zucht de slak:

– Neen. Het ging allemaal zo vlug!

Bij de dokter *Ingezonden door Gunther De Winter*

– Mijnheer Janssens, eigenlijk zou u enkele weken geen bier meer mogen drinken. Dan kunnen we zien of de ziekte verbetert.

– Kan dat niet anders worden geregeld, dokter? Als ik nu eens tweemaal zoveel dronk, dan konden we nagaan of mijn ziekte verslechtert.

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen. Wekelijks één of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen... Kent u er nog een leuke? **KERK & leven • Vrome Kudde**, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen, fax 03 210 08 49, e-mail devromekudde@kerknet.be.

familieid hooghartig	dief verhevenheid	café vergevingsgezind	onderbreking	docente in opdracht					
→	↓	↓	↓	↓					4
waterkant maalwerktuig		1	handvat	8					
→			→		bijwoord plant	→		boom	
despoot wees gegroet	7			Europeaan	→				
→			Europese vrouw	→				6	
uitrijstrook muziek-schijf			5	onder- richt				lucht- blaas	
→		vogel- product	cosmetisch product zangnoot	→	2	bordspel	↓	ruimtelijke ordening	
roem gefrituurde aardappel	→	↓	↓	strijd- macht	→				
9				alleen- zang	→	3			

Ontdek meer en andere puzzels in onze puzzelboeken en -tijdschriften.

© De Puzzelaar

DEPUZZELAAR

© De Puzzelaar

Oplossing van de puzzel van vorige week: MAATBEKER

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---