

Colofon

DIENST ABONNEMENTEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

REDACTIE
Algemene redactie
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be
Diocesane redactie Mechelen-Brussel
Hans Medart
Varkensstraat 6, 2800 Mechelen
015 29 84 17
hans.medart@kerknet.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@trevipus.be
www.trevipus.be

ABONNEMENTEN
Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie

COPYRIGHT
Alle teksten, foto's en
beeldmateriaal uit *KERK & leven*
zijn auteursrechtelijk beschermd.
Zonder toestemming van de
uitgever mogen ze op geen enkele
wijze worden verspreid. De uitgever
is niet verantwoordelijk voor
de inhoud van de advertenties.
Lezersbrieven moeten naam en
adres vermelden. De redactie
behoudt zich het recht teksten in te
korten of te weigeren.

KERK & leven is een uitgave van
Studiecentrum Kerk en Media vzw

**VERANTWOORDELIJKE
UITGEVER**
Filip Debruyne

OPKIKKERTJES

PARKEREN

Hedwig VAN PETEGHEM

Het wordt almaar moeilijker om nog ergens een parkeerplaats te vinden. En als je dan, tegen alle verwachtingen in, toch een plekje ziet, moet je nog handig genoeg zijn om je tussen twee auto's te wringen. De makkelijkste manier is achteruit. Een klein beetje voorbij rijden en dan met één vlotte beweging aan het stuur je achterwaarts parkeren. Er zal wel een technische uitleg voor zijn, maar die zal je dan van iemand anders moeten horen. Ik weet alleen uit ondervinding dat het zo best werkt.

Vakantie is even parkeren, bewust aan de kant gaan staan.

Waar en hoelang maakt eigenlijk niet veel uit, als het maar goed gebeurt. Heel even in achteruit om dan tot stilstand te komen.

Het gebeurt wel eens dat wij die kleine terugblik vergeten, waardoor we bijna aan hetzelfde tempo en met dezelfde onrust aan onze vakantie beginnen. En dat is zonde voor die mooie tijd. Zo'n retrospectieve beschouwing hoeft niets ernstigs te hebben, alsof het een gewetensonderzoek zou zijn. Dan zouden er veel minder toeristen zijn. Ze zou veeleer iets mogen hebben van: we hebben weer een stukje weg afgelegd en we zijn tevreden dat we zo

ver zijn. Misschien waren er wel wat tegenslagen, waarschijnlijk hebben we ook wel wat fouten gemaakt en – niet te vergeten – we hebben nog niet alles bereikt. Maar al bij al – als we even scherp kijken – zijn we tevreden over alles wat we tot nu toe gekregen hebben.

Vakantie is letterlijk stilstaan en dankbaar zijn voor het voorbije leven met zijn kleine kantjes en zijn grote verrassingen. Je niet blind staren op details, die wel eens worden opgeblazen. Als je op die manier met succes het voorbije hebt 'geparkeerd', stap dan maar even uit het alledaagse

leven en sta er versteld van hoe buitengewoon het is.

Alles wat we tot nu toe gedaan hebben om dat leven zo mooi te maken, verdwijnt in het niets als ik merk hoe mooi Hij het leven gemaakt heeft. Ik noem Hem graag, de Schepper. Maar zoek Hem niet op in het telefoonboek, want dan kom je bij iemand anders terecht.

Dit cursiefje werd geplukt uit *Opkikkertjes* (Halewijn, Antwerpen, 2006). Het boek is inmiddels uitverkocht bij de uitgever.

Zondagsgebed

Bij de 13de zondag door het jaar

Heer, geef me de ogen
om U naakt en hongerig te zien,
oren om U te kunnen horen
schreeuwen en smeken,
geef me handen om U te kunnen verzorgen,
een open hart om U te kunnen ontvangen
als U vreemdeling bent of dakloos.

Amen.

Zondagsgebed plukt uit de *Gebedskalender Kerk & Leven 2015*. Deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle heiligen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de liturgische centra in uw buurt: De 3 Leliën, Leopoldstraat 59, 2000 Antwerpen, 03/231.03.39 • De 3 Provinciën, Abdijstraat 1, 3271 Averbode, 013/78.04.60 • De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 Brugge, 0477/26.56.17 • Incontri, Kolenmarktstraat 61, 1000 Brussel, 02/509.97.32 • LKD, Dijkstraat 32-34, 9200 Dendermonde, 052/20.19.76 • Carmelitana, Burgstraat 46, 9000 Gent, 09/225.48.36 • Pascali, Nederpolder 16, 9000 Gent, 09/223.40.30 • De Bron, Marktstraat 88, 8530 Harelbeke, 0477/26.56.17 • PIC, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011/21.29.46 • Castrum Abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000 Leuven, 016/31.00.65 • De Peerle, Frederic de Merodestraat 18, 2800 Mechelen, 015/29.84.62 • De Branding, Kerkstraat 22, 8400 Oostende, 0477/26.56.17 • Hermieuwen, Noordstraat 100, 8800 Roeselare, 051/20.15.41 • De Viaspit, Viasfabriekstraat 14, 1060 Sint-Gillis, 02/533.29.39 • De Oude Linden, Abdijstraat 40 c, 2260 Tongerlo, 014/53.82.13.

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN

Kristien VAN ZUMMEREN

Het hoogtepunt van de midzomerfeesten valt samen met het feest van Sint-Jan-de-Doper, die we vandaag herdenken. Het gelijknamige Sint-Janskruid had destijds een bijzondere betekenis. Men meende dat het toverkracht bezat en boze geesten verdreef. Als men dit kruid aan de zoldering of aan de ingang van het huis ophing, dacht men dat deze plaats bevrijd was van onweer of bliksem. Het volksgeloof was van oordeel dat planten die geplukt werden tijdens de geheimzinnige midzomernacht, vreemde krachten bezaten. Als men bijvoorbeeld koeien met het kruid insmeerde, dan gaven ze volgens onze voorouders minstens zoveel melk als de beste koe van de buurman. Een krans gevlochten uit korenbloemen, notenbladeren en Sint-Janskruid zou bovendien beschermen tegen onweer. Bijgeloof was een van de aspecten van Sint-Jansnacht, tot zelfs aan het echtelijk leven toe. Als bijvoorbeeld een koopzieke vrouw met een gierige man getrouwd was, dan moest ze tijdens Sint-Jansnacht een stropijl plukken en die dan 's middags als de klok twaalf uur sloeg in het sleutelgat van de geldkast steken. Het zou dan niet meer zolang duren tot haar man haar zoveel geld zou geven als haar hartje verlangde. Kleine kinderen konden van alle ziekten genezen worden door ze op Sint-Jansdag in een lopend water te dompelen, wat uiteraard verwijst naar het zuiverende doopsel in de Jordaan. De Sint-Jansvuren die men rond deze tijd ontstak, waren oorspronkelijk offervuren: men wierp er groenten en kleine dieren in. Er was ook een zuiveringsritueel aan verbonden, vandaar dat men rond en doorheen de vuren danste. Zo werd het Sint-Jansvuur af en toe ook een noodvuur dat men ontstak als er besmettelijke ziekten onder het vee heersten: men joeg de dieren dan doorheen het vuur om gezuiverd te worden. Over het algemeen is regen op Sint-Jan niet welkom. De oogst komt eraan dus het moet nu droog zijn. De nodige vochtigheid moest er al lang tevoren zijn. Dit wordt weergegeven in dit versje:

BID OM REGEN VOOR JAN, ANDERS BIJ GIJ OP DE KAN.

SUDOKU

		6	4		2	5	9	
	9			7				8
				6				
1							3	
4	5	2				1	8	6
	6							5
			3					
6				2				7
	8	9	1		5	6		

Ontdek meer en andere puzzels in onze
puzzelboeken en -tijdschriften.

DEPUZZELAAR



			5					
8		9	3	6		1		
3		1	2					
5	1						7	
		7		8		4		
	8						1	6
					3	8		2
		3		2	9	6		5
					4			

Ontdek meer en andere puzzels in onze
puzzelboeken en -tijdschriften.

DEPUZZELAAR

