

Beeld/spraak

Violet CORBETT BROCK / Jozefien VAN HUFFEL

TORHOUT | Portretkunst voor doe-het-zelvers? Zelfingenomen, egoïstisch, kijk-naar-mij? Niets van dat alles, want deze selfie is solidair. Het stralen van de deken en de parochievrijwilligers uit Mene is plaatsvervangend, want het zijn scouts en gidsen die straks op de foto kunnen met een vers gewonnen spelparachute. Vorige zomer maakten ze een kampselfie, die ze vervolgens via het parochieblad door de stad lieten stralen. Onze wedstrijd *Klik'n Win* belooft hen. Zit er straks op kamp een solidaire parachuteselfie in?



LEZERSBRIEVEN

Reageren op artikelen in deze krant? U kan schrijven of mailen (met vermelding van uw naam en adres) naar: **KERK & leven**, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen of lezersbrieven@kerknet.be

Oude Testament

KERK & leven, 10 JUNI 2015

Ik lees dat godsdienstleerkracht Luc Devisscher ooit vond dat het Oude Testament kon worden overgeslagen, omdat het Nieuwe Testament „al genoeg kracht in zich heeft”. Na gemor van zijn toehoorders begint hij nu bij Abraham. Welnu, dan mis je volgens mij nog altijd essentiële punten van het geloof, die verscholen liggen in Genesis. Wie dit eerste Bijbelboek overslaat en de zondeval niet ernstig neemt, zal nooit een goed inzicht krijgen in Jezus' verlossingswerk.

Als leerkracht godsdienst moet je stekelige vragen kunnen beantwoorden zoals: waarom is er kwaad in de wereld? Hoe moet ik me de eerste mensen voorstellen? Wat betekent de wetenschappelijk ontdekte oerknal (*big bang*)? Veel elementen voor de antwoorden liggen verscholen in het boek Genesis en het denken daarover. Persoonlijk heb ik veel gehad aan het boek *Redenen om te geloven* van mgr. Léonard, waarin bovenstaande vragen op een stevig onderbouwde manier

beantwoord worden. Ik raad het iedereen aan die zijn geloof wil verdiepen.

Gilbert Knuyt, Bilzen

Gelukkig

KERK & leven, 10 JUNI 2015

Ik las met genoegen het standpunt *We zijn gelukkig, maar we willen het niet weten*.

Daar maak ik graag een bemerking bij. De politieke, economische en financiële wereld is op weg naar eenwording tot een wereld van almaar meer onderlinge samenwerking met democratische regeringen. De problemen die nog opduiken, zijn tekenen van een overgangperiode, die nog een lange tijd kan aanslepen. Maar we evolueren onomkeerbaar naar de uiteindelijke eenheid van de menswereld, met één regering en één wereldtaal.

Ook voor de religieuze wereld is er geen andere weg, al lijkt die trager te verlopen. De katholieke Kerk is geroepen om in die ontwikkeling een voortrekkersrol te vervullen.

Daaraan zou men meer aandacht moeten geven, wanneer men het heeft over Europa en de Europese Unie. Die unie is trouwens een voorbeeld van die wereldwijde ontwikkeling naar samenwerking en eenheid.

Lucien Cosijns, Boechout

Pesten op school

KERK & leven, 3 JUNI 2015

Naar aanleiding van het artikel over pesten op school wil ik graag zelf even getuigen. Ik ben nu 41 jaar en werd van mijn zevende tot mijn achttiende op school gepest. Daarbij werd ik vernederd, uitgelachen, fysiek en verbaal lastiggevalen. Elke dag trok ik met angst naar school. Ik werd gepest omdat ik verlegen was, geen merkkleding droeg en goede resultaten behaalde.

Ik begrijp niet dat dit nog steeds niet in elke school aangepakt wordt. Onder meer in de basisschool waar ik zelf naartoe ging. Daar worden nog geregeld gepeste kinderen van school gehaald. De directie, de leerkrachten en ouders zouden dat

pestgedrag massaal een halt moeten toeroepen.

Ik kan u niet duidelijk genoeg maken hoe traumatiserend pesten is en hoe je zelfbeeld en je vertrouwen in de wereld en mensen om je heen daardoor geschonden wordt. Nadien wacht je een lang verwerkingstraject, waar je doorheen moet om weer een 'normaal' leven te kunnen leiden. Dat geldt ook voor pesten op het werk, waarvan ik ook mijn deel heb gehad.

Volgend jaar ga ik getuigen in een school in Woluwe, in het kader van de Week tegen Pesten, omdat ik zo veel mogelijk wil informeren over de gevolgen van het pesten. Met pesten bereik je niets, als pester noch als slachtoffer. Enkel een verpeste sfeer en nefaste gevolgen, zoals zelfmoord. Zover mag het gewoon niet meer komen. Wees dus alstublieft lief voor elkaar en besef dat iedere mens waardevol is, als je maar de moeite doet om de andere echt te leren kennen.

Intussen heb ik het ook kunnen verwerken en plaatsen. Ik heb mijn pesters zelfs kunnen

vergeven. Nu kan ik ook weer gelukkig zijn, ben ik opengebleeid en kan ik iets moois maken van mijn leven, zonder minderwaardigheidscomplex.

Tamara Wuyts, Grimbergen

ALS

KERK & leven, 15 APRIL 2015

Onlangs bestelde ik via *KERK & leven* het boek van Thierry Verhelst *Als ik zwak ben, ben ik sterk*. De schrijver leed aan ALS, een ongeneeslijke spierziekte. Er staan positieve dingen in zijn boek, maar iets moet me toch van het hart. Tweemaal las ik dat ALS een zegening is. Ik ben zelf ALS-patiënt en voor mij en mijn gezin is dat zeker geen zegening, maar een heel zware beproeving. Het stappen lukt niet meer, het praten gaat heel moeilijk en er zijn slikproblemen. Daardoor zit ik met een PEG-sonde, om kunstmatig voedsel te krijgen.

Dit wil ik toch even kwijt, want ik ken niemand die de vreselijke ziekte ALS een zegening noemt.

Annie Dewyn, Harelbeke