

Het heiligenboek

Maurus van Subiaco en Dominicus Savio Tom Zwaenepoel

Maurus wordt omstreeks 510 geboren als zoon van een Romeinse senator. Wanneer hij twaalf is, wordt hij voor zijn opvoeding toevertrouwd aan Benedictus van Nursia. De jongen eert zijn leermeester als een vader en voert diens wil uit in alle bescheidenheid. Hij wordt Benedictus' lievelingsleerling. Wanneer die naar Monte Cassino verhuist, leidt Maurus het klooster van Subiaco (circa 529). Later wordt hij naar Gallië gestuurd. Daar sticht hij het klooster Glanfeuil, waar hij abt wordt en als eerste in Frankrijk de regel van Benedictus invoert. Maurus sterft omstreeks 583 aan de pest.

Maurus van Subiaco wordt geroemd vanwege zijn vrome en authentieke levenswandel. Tijdens de vastentijd slaapt hij staand of zittend. Zijn volledige gehoorzaamheid en diepe nederigheid blijken uit het getuigenis van Gregorius de Grote. Op zekere dag belandt zijn medeleerling Placidus door onoplettendheid in het water. Benedictus vraagt Maurus zijn medebroeder te redden. Met de zegen van zijn leraar loopt hij over het water en hij brengt Placidus aan land. Pas dan beseft hij dat hij over het water heeft gelopen. De vraag wie van beiden de eer van het wonder toekomt, leidt tot een vrome

ruzie tussen leraar en leerling. Benedictus schrijft het wonder toe aan Maurus' volkomen gehoorzaamheid, Maurus aan de kracht van het bevel en de zegen van zijn leraar. Ze hebben allebei gelijk. Door gehoorzaamheid kun je trouw uitvoeren wat bevolen wordt, door een bevel kun je gehoorzaamheid succesvol uitvoeren.

In de schilderkunst wordt Maurus van Subiaco het vaakst afgebeeld in habijt met duivel of als abt. Zijn attributen zijn een staf, een kruis, een boek, een schop, een kruk of een weegschaal. Hij is de patroonheilige van onder andere artsen, chirurgen, glasschilders, kleermakers, kolenmijnwerkers, kopersmeden, kreupelen, lastendragers, miniaturisten, notarissen, schoenmakers en zieken. Hij wordt aangeroepen tegen heesheid, hoofdpijn, jicht, reuma, verkoudheden en verlammingen.

Dominicus Savio wordt in 1842 als zoon van een smid geboren in San Giovanni di Riva, bij Turijn, en groeit op in een gezin met tien kinderen. Van kindsbeen af heeft hij een grote religieuze verering, in het bijzonder voor de moeder van Jezus. Vanaf 1854 wordt hij toegelaten tot het Turijnse oratorium van Johannes Bosco, die zijn opvoeder, geestelijk leider

en biechtvader wordt. Tijdens zijn schooltijd heeft de jongen een religieuze drang naar volmaaktheid, boetedoening en priesterschap. Hij is een groot voorbeeld voor zijn leeftijdgenoten en een geëngageerd helper bij Don Bosco's pedagogisch jeugd-pastoraal in Turijn en Piemonte. Hij toont concreet aan dat woorden niet volstaan om het etiket 'christen' te dragen. Vooral in de daden wordt duidelijk dat je een volgeling van Jezus bent. In 1856 sticht Dominicus met de hulp van zijn 'meester' de *Compagnia dell'Immacolata* (Onbevleete verbond), dat de actiefste leerlingen samenbrengt en de biecht, de communie en de Mariaverering cultiveert. Hij overlijdt op bijna vijftienjarige leeftijd aan tuberculose.

Nauwelijks twee jaar later schrijft Johannes een eerste kleine biografie over zijn lievelingsleerling, die hij portretteert als het ideaalbeeld van een voorbeeldige leerling en overtuigde jonge christen. Voor ons bewijst Dominicus dat God ook in het leven van jonge, opgroeiende en zoekende mensen zichtbaar is. Bovendien accentueert zijn levensverhaal dat de opvoedingsmethode van Don Bosco en de salesiaanse spiritualiteit wegen beschrijven die jonge mensen naar het tijdelijke

en eeuwige geluk kunnen leiden.

Pius XII verklaarde Dominicus heilig in 1954. Tijdens zijn homilie roemde hij de jonge heilige: „Hij verliet voortijdig deze wereld om met de voorspraak van de hemelse Koningin het loon van zijn kinderlijke liefde tot God te ontvangen.” Hij geldt als patroonheilige van de jeugd, knapenkoren *Pueri Cantores* (1956) en misdienaars (1960). Vooral aanstaande moeders wenden zich tot hem.

Tom Zwaenepoel, *Het Heiligenboek. Levenswijsheden van honderd en enige heiligen*, Lannoo, Tielt, 2008, ISBN 978 90 209 8041 7. Dit boek is helaas uitverkocht.

Omroep

28 juni, 9 uur, Braambos op VRT één (herhaling omstreeks 23.30 uur op Canvas). Begeleide terugkeer stopt niet aan de grens. Drie jonge reporters bezoeken teams van Caritas die in Nepal en Armenië uitgedaagde asielaanvragers uit België begeleiden bij hun vrijwillige terugkeer. Aangezien de reportage in Nepal een maand vóór de aardbeving werd gedraaid, ziet de kijker het land vóór de catastrofe, toen al een van de tien armste landen ter wereld. In Armenië vond honderd jaar geleden een genocide plaats en vandaag wordt het land getekend door corruptie, het ontbreken van medische voorzieningen en kansen op werk. In *Twee over EEN* praat Lucette Verboven met Thomas Keating, ook wel eens de 'dalai lama van het christendom' genoemd. In de Verenigde Staten verwierf Keating bekendheid als de grondlegger van *Centering Prayer*, een hedendaagse manier om de christelijke mystiek toegankelijk te maken.

De vrome kudde

Rapport Ingezonden door Walter Van Steenbrughen

Sem komt thuis met zijn rapport. Zijn vader is ongeduldig:

– Laat maar eens zien, mijn jongen.

Schoorvoetend haalt Sem het rapport uit zijn rugzak en overhandigt het aan zijn vader.

– Hier, pa. En als je het bekeken hebt, bedenk dan maar dat we gelukkig allemaal gezond zijn.

Rapport Ingezonden door Els De Wachter

Lucas' mama bestudeert zijn rapport. Ze kijkt verbaasd.

– Hoe komt het dat je resultaten zo slecht zijn?

– Dat is de schuld van de meester, mama.

– Hoezo de schuld van de meester? Je had vroeger toch altijd goede punten en je had dit jaar toch dezelfde meester?

– Ja, maar vroeger zat de knapste jongen van de klas naast mij. Vlak vóór de examens heeft de meester hem een andere plaats gegeven.

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen. Wekelijks één of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen... Kent u er nog een leuke? **KERK & Leven • Vrome Kudde**, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen, fax 03 210 08 49, e-mail devromekudde@kerknet.be.

wijs lengte- maat	water- damp fris- drank	voor de middag voeg- woord	bouw- materiaal Inuit	kalmte buiten- aards wezen
→	↓	↓	↓	↓
↙	↘	↘	↙	↙
diefstal Europese hoofdstad			plaats in Frankrijk sterren- beeld	
↙			↙	
		in orde spil		patroon
		↓		↓
tropische boom bazige vrouw				↘
↙				↘
	slee	visgerei broos		vogel
	↘	↘		↘
vochtig	↘	opbrengst Verenigde Naties		↘
↙	↘	↘		↘
harde klap Griekse letter			onderwijs- vorm Militaire Politie	
↙			↙	
	↘	plus	elektronische post	
	↘	↘	↘	
ronde van Italië			vinger	
↙			↙	

Ontdek meer en andere puzzels in onze puzzelboeken en -tijdschriften.

© De Puzzelaar

© De Puzzelaar

Oplossing van de puzzel van vorige week: LEERSTOEL

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---