

5 JULI 2015 – VEERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

EERSTE LEZING

EZECHIEL 2, 2-5

In die dagen kwam de Geest over mij. Hij deed mij recht overeind staan en ik hoorde hoe Hij tot mij sprak. Hij zei:

„Mensenkind, Ik zend u tot de kinderen van Israël, tot dat opstandige volk dat zich tegen Mij verzet; zij en hun voorvaderen hebben opstand tegen Mij gepleegd tot op deze dag toe. Het is een nukkelig en weerbarstig volk. Tot hen zend Ik u en u zult zeggen: ‘Zo spreekt God de Heer’.”

„En of zij nu luisteren of niet – het is een opstandig volk, zij zullen weten dat er een profeet in hun midden is.”

TWEDE LEZING

TWEDE BRIEF AAN DE KORINTIERS 12, 7-10

Broeders en zusters,

Er is – want anders zouden die buitengewone openbaringen mij verwaand kunnen maken – er is een doorn in mijn vlees gestoken, als een bode van satan die mij moet afranselen. Tot driemaal toe heb ik de Heer aanroepen dat hij van mij zou weggaan. Maar de Heer antwoordde mij: „Je hebt genoeg aan mijn genade. Kracht wordt juist in zwakheid volkomen.”

Dus zal ik het liefst van alles roemen op mijn zwakheden. Dan zal de kracht van Christus in mij wonen. Daarom lijd ik om Christus’ wil gaarne zwakheid, smaad, nood, vervolging en benauwdheid. Want als ik zwak ben, dan ben ik sterk.

EVANGELIE

MARCUS 6, 1-6

In die tijd ging Jezus vandaar weg om zich naar zijn vaderstad te begeven en zijn leerlingen gingen met Hem mee. Toen het sabbat was, begon Hij te onderrichten in de synagoge.

De talrijke toehoorders vroegen verbaasd: „Waar heeft Hij dat vandaan? En wat is dat voor een wijsheid die Hem geschonken is? En wat zijn dat voor wonderen die zijn handen verrichten? Is dat niet de timmerman, de zoon van Maria en de broeder van Jakobus en Jozef en Judas en Simon? En wonen zijn zusters niet hier bij ons?” En zij namen er aanstoot aan.

Maar Jezus sprak tot hen: „Een profeet wordt overal geëerd behalve in zijn eigen stad, bij zijn verwanten en in zijn eigen kring.” Hij kon geen enkel wonder doen, behalve dat Hij een klein aantal zieken genas die Hij de handen oplegde. Hij stond verwonderd over hun ongeloof. Jezus ging rond door de dorpen in de omtrek, waar Hij onderricht gaf.

Schriftlezingen

© Katholieke Bijbelstichting
Breda, www.bijbel.net

COMMENTAAR BIJ DE ZONDAGSLEZINGEN

— Luc DEVISSCHER —

De profeet vzmh

EVANGELIE* • Van het huis van Jairus gaat Jezus naar zijn vaderstad. Zijn leerlingen volgen Hem. Na zijn doop in de Jordaan is Jezus niet meer in Nazaret geweest. Als naar gewoonte gaat Hij op sabbat naar de synagoge en geeft er onderricht. Over de inhoud horen we niets, maar het maakt in elk geval de tongen los. Er worden venijnige vragen gesteld. Waar haalt hij al die wijsheid vandaan? Hoe zit dat met die zogenaamde wonderen van hem? Dit is toch maar de zoon van Maria? Kennen we zijn broers niet? En zijn zussen wonen hier toch? Hij is toch zeker niet beter dan wij? Dat gaat hier weg als timmerman en komt terug als profeet. Over de vader wordt met geen woord gerept. Stadsroddel in dorpsformaat. De verwanten van Jezus reageren niet. Waar zijn ze trouwens? Schamen ze zich voor Jezus? Marcus vertelde al eerder in zijn verhaal over de gespannen verhoudingen in de familie (zie 3, 20-35).

Jezus haalt laconiek de schouders op. Dat profeten worden afgewezen door hun eigen gemeenschap komt wel meer voor. Soms wordt juist in die afwijzing het profeet-zijn bevestigd (zie eerste lezing). „Ben ik gene sant in eigen land. ‘t Goed were staat toch aan mijne kant. Al ist in mijne eigen trant”, zong de volkszanger Walter De Buck. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat krachtige daden uitblijven, daar in Nazaret. Jezus kan er hoogstens enkele zieken genezen. Wat Hem vooral zorgen baart, is dat Hij bij zijn stadsgenoten geen geloof ontmoet, zelfs niet na onderricht in de synagoge. Hoe zal het straks met zijn leerlingen vergaan als Hij hen de weg die de Mensenzoon moet gaan voorhoudt?

Waarom eigenlijk vertrouwen de inwoners van Nazaret Jezus niet? Ze herinneren zich vooral de Jezus van vroeger. Het kind dat speelde met zijn broers en zussen en de andere kinderen. Ze zagen hem opgroeien tot timmerman. Op een dag was hij weg. Kort daarna is de geruchtenmolen op gang gekomen. Niemand wist wat ervan te denken. Jezus van Nazaret, een wijsheidsleraar en wonderdoener? Komaan zeg. Ze hadden er geen flauw benul van hoe Jezus na zijn doopsel door de Geest geen doorsnee mens meer was. Toen ze Hem terugzagen, wilden ze niet geloven wat ze zagen en hoorden. Hij was hen oneigenlijk geworden.

EERSTE LEZING • Het lijkt eigen aan mensen dat ze hun eigen profeten verwerpen. Ook Ezechiël ondervond dit aan de lijve. Aan het begin van zijn profetenloopbaan waarschuwt God hem ervoor. Ezechiël moet volharden. De Geest schiet hem te hulp en zet hem met de voeten op de grond. Zo kan Ezechiël God beter horen.

God spreekt hem aan als mensenkind. Als profeet is Ezechiël een mens als alle andere. God wil dat hij naar de Israëlieten gaat. De doelgroep wordt niet hoog aangeschreven. Van vader op zoon waren ze altijd al een stelletje ongeregeld dat zondigde tegen God, tot op de dag van vandaag. De profetieën zullen weerstand oproepen. Het opstandige volk zal niet bereid zijn te luisteren. Toch moet Ezechiël Gods woord spreken. Hierdoor zullen zijn volksgenoten vroeg of laat toegeven dat er onder hen een profeet is geweest. De profeet, vrede zij met hem.

Onverzettelijk zal Ezechiël het woord van God blijven spreken. Op die manier zet hij zich harder in voor de ‘goede boodschap’ dan zijn volk zich ertegen kan verzetten. Eeuwen later staan verkondigers nog steeds in datzelfde spanningsveld van geloofsgenoten die niet willen luisteren (en aan wie nochtans voortdurend de woorden van God worden overgebracht) en vele anderen die misschien wel zouden luisteren (als ook aan hen de woorden van God zouden worden overgebracht). Predikant Willem Dekker geeft in zijn boekje *Provocatie* volgende tip mee: „Vandaag kan verkondiging niet meer zijn: zoeken waar de mensen zitten, om daar proberen aan te sluiten. De voorganger moet altijd óók bewust spreken tot de mensen die er niet zijn.”

LEZING UIT PAULUS • Paulus moest in zijn leven afrekenen met zijn demonen. Hij stond voor de keuze: God of de duivel. De Heer kwam hem in zijn zwakte te hulp en schonk hem zijn genade. Zwakheid ombuigen tot kracht, zo werkt Jezus in mensen. Op die sterkte in zwakte mogen christenen vertrouwen.

* Waar Jezus volgens zijn omgeving niet meer is dan een gewoon mens zijn in de commentaar de hoofdletters voor de Godsnaam weggelaten.

• De commentaren op de Schriftlezingen zijn op Twitter te volgen via @DevisscherLuc
• Reacties welkom via luc.devisscher@ccv.be