

Het heiligenboek

Rochus van Montpellier *Tom Zwaenepoel*

Rochus wordt omstreeks 1295 in Montpellier geboren. Volgens de legende is hij al vroeg wees. Zijn adellijke vader heeft hem de raad gegeven zich niet door rijkdom te laten verblinden, maar zijn bezit te delen met de armen. Hij schenkt alles weg, op een jas, een pelgrimsstaf en een tas na. In 1317 vertrekt hij te voet naar Rome. Onderweg verpleegt hij zieken, bij voorkeur pestlijders. Hij verwerft vlug naam, omdat hij sommigen door het kruisteken geneest. Ook in Rome, waar hij arm en zonder aanzien leeft, komt het tot talrijke genezingen. Op de terugreis wordt hij in Piacenza zelf door de pest aangetast. Wanneer niemand hem wil helpen, trekt hij zich terug in een boshut, waar hij in alle rust wil sterven. Een engel geeft hem opnieuw moed. Dagelijks brengt de hond van een edelman uit de buurt een vers brood. Gesterkt door gebed en voeding kan hij zijn terugreis voortzetten. Bij zijn aankomst in Montpellier herkent niemand hem en wordt hij als spion gevangengenomen. Uit eenvoud zwijgt hij over zijn identiteit en zijn afstamming van een aanzienlijke familie. Na vijf jaar gevangenis sterft hij in 1327. Pas na zijn dood wordt hij herkend aan de moedervlek op zijn borst. Hij krijgt een eervolle begrafenis.

Mensen die lijden aan pest en melaatsheid willen hun wonden voor anderen verbergen, omdat ze anders uitgestoten worden. Wanneer Rochus opnieuw in zijn geboortestad opduikt, wordt hij gevangengenomen onder het voorwendsel dat hij een spion is. De uitgemergelde en berooide man vindt het niet nodig om te zeggen wie hij is, wat hij met zijn moedervlek probleemloos zou kunnen bewijzen. Hij verbergt zijn identiteit, afkomst en naam, maar niet zijn wonden. Daarom wordt hij in de kunst afgebeeld met een vinger die wijst naar zijn pestbuil aan het dijbeen. Dat kan hij omdat hij zich in God geborgen voelt. Voor wie uitkomt voor zijn zichtbare en onzichtbare wonden – zijn fouten, vergissingen en misstappen – gaan poorten open. Eerlijkheid trekt mensen aan en nodigt hen uit te praten over hun eigen tekortkomingen. Bekennen is geen zwakte, maar een sterkte.

Het levensverhaal van Rochus van Montpellier herinnert ons aan de jeugdige Franciscus van Assisi. Ook die verlaat al zijn rijkdom en aangename dingen om een arme onder de armen te worden. Hij begrijpt dat niet de dingen, het bezit, de afgoden van de wereld de echte rijkdom zijn en de echte vreugde schenken, maar de navolging van Christus en de

diensten aan anderen. Minder bekend is misschien het ogenblik waarop dat alles in zijn leven concreet werd. Dat gebeurde toen hij een melaatse omarmde. Heiligen zoals Rochus en Franciscus vragen aan ons om de noodlijdenden te omarmen zoals zij zelf hebben gedaan. Noodlijdenden in de breedste betekenis van het woord: mensen aan de rand van de samenleving, naar wie niemand nog omkijkt of die – zoals paus Franciscus herhaaldelijk aan de kaak stelt – behoren tot het ‘afval’ van onze hedendaagse cultuur.

Rochus deelt zijn rijkdom met de armen. Hij is ervan overtuigd dat zij „de bevoorrechte leermeesters in onze kennis van God” zijn. De Argentijnse paus omschrijft het tijdens zijn bezoek aan het Romeinse vluchtelingencentrum Astalli als volgt: „Hun zwakheid en eenvoud ontmaskeren ons egoïsme, onze valse zekerheden, onze foute aanspraken op autonomie, en doen Gods tederheid ervaren. Door de armen ontvangen we in ons leven zijn liefde, zijn barmhartigheid als Vader, die discreet en met een geduldig vertrouwen voor ons allen zorgt” (10 september 2013).

In de schilderkunst wordt Rochus van Montpellier afgebeeld als pelgrim met stok, jakobschelp, hoed, fles, tas, pestbuil op

bovenbeen, hond, brood of engel. Hij geldt als de patroonheilige van apothekers, armen, artsen, boeren, doodgravers, gevangenen, invaliden, pelgrims, rokers, stratenmakers, verplegers, vuurprijmakers en wolkammers. Gelovigen bidden op voorspraak van Rochus in de hoop genezen te worden van huidziekten, kniepijn of een of andere besmettelijke kwaal zoals de pest.

Tom Zwaenepoel, *Het Heiligenboek. Levenswijsheid van honderd en enige heiligen*, Lannoo, Tielt, 2008, ISBN 978 90 209 8041 7. Dit boek is helaas uitverkocht.

Omroep

23 augustus, 9.30 uur, *Braambos op VRT één* (herhaling omstreeks 23.30 uur op Canvas). Slotafleveringen twee vierdelige miniseries, te beginnen met *Antwerpen Warm Noord*. Het onthaal Sint-Antonius in de federatie Antwerpen Noord zet vier dagen per week zijn deuren open voor mensen van alle nationaliteiten, leeftijden en religies. Vervolgens *De paastijd*, slot van *Bodar in het Heilig Land*. Bodar begeeft zich naar de drukstbezochte pelgrimsplek in Jeruzalem, de Heilige Grafkerk. Hier zou Jezus op Golgota aan het kruis gestorven zijn, van het kruis gehaald, beweend en in het graf gelegd. De tweede locatie is de graftuin van Jozef van Arimathea, volgens Angelsaksische protestanten Jezus' graf. Komen ook aan bod: de kapel van de Hemelvaart van Jezus op de Olijfberg, het Meer van Galilea en de zaal van het Laatste Avondmaal.

De vrome kudde

Wonder Ingezonden door Walter Vander Steen

De catechist probeert de vormelingen het begrip ‘wonder’ uit te leggen.

– Stel je voor, Jantje, dat iemand van een toren valt en helemaal niets gebroken heeft. Hoe noem je zoiets?

– Toeval.

– Je begrijpt me verkeerd, Jantje. Stel je voor dat die man een tweede keer van een toren valt en opnieuw niet gewond is. Wat is dat dan?

– Puur geluk.

– Komaan, Jantje. Stel je voor dat hij een derde keer van de toren valt en er opnieuw zonder een schrammetje vanaf komt. Wat is dat dan?

– Gewoonte!

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen. Wekelijks één of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen...

Kent u er nog een leuke? **KERK & leven · Vrome Kudde**, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen, fax 03 210 08 49, e-mail devromekudde@kerknet.be.

zonder gelijke spottende nabootsing	Antwerpse gemeente vaartuig	vliegende schotel	graan-soort kippen-eigenschap	wereldvreemde cosmetisch product
↳	↓		6	↓
godin v.d. dageraad meedogenloos		waterkant		1
↳			betaalmiddel plaats in Italië	
sterke-drank werkplaats	4	cowboy-feest	seleen	munteenheid soort
↳		variëteit Griekenland op het internet	↓	gewicht evenzo
spraak-onderricht wiskundige lijn			3	
↳	5		Europese rivier	
deel v.d. Bijbel trekdier		appel		2
7	woud	8	vreemde munt	

Ontdek meer en andere puzzels in onze puzzelboeken en -tijdschriften.

© De Puzzelaar

DEPUZZELAAR®

© De Puzzelaar

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Oplossing van deze puzzel:
9010008