

Colofon

DIENST ABONNEMENTEN

Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

REDACTIE

Algemene redactie
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be
Diocesane redactie Mechelen-Brussel
Hans Medart
Varkensstraat 6, 2800 Mechelen
015 29 84 17
hans.medart@kerknet.be

PUBLICITEIT

Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.treviplus.be

ABONNEMENTEN

Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie

COPYRIGHT

Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit *KERK & leven* zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

KERK & leven is een uitgave van Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE
UITGEVER

Filip Debruyne

OPKIKKERTJES

SURPLUS

Hedwig VAN PETEGHEM

Eigenlijk mogen we niet klagen. We leven in een wereld die bol staat van de voorzieningen. Er is keuze te over. Van eten tot diëten, van informatie tot inspiratie, van zekerheden tot verzekeringen — je vindt wat je zoekt. Vaak hoeft je maar op wat knopjes te drukken en je probleem is opgelost. Kort en zakelijk.

En toch is dat blijkbaar niet genoeg. Er is meer nodig: een warme stem, die vriendelijk en zacht is, een luisterend oor dat geduld en begrip heeft. Wat menselijkheid geeft aan onze 'bestelling' toch een extra cachet. Dat ietsje meer aan menselijke warmte kikkert

ons op en maakt ons blij en enthousiast.

Ik merk trouwens dat de vreugde en het geluk in ons leven van alledag niet zozeer liggen in alle voorzieningen en uitgedokterde oplossingen. Het is dat ietsje meer dat deugd doet.

Zo veel mensen gaan aan een ziekbed of sterfbed zitten, zo veel mensen maken tijd vrij om de tijd van de gekwetste, ontgoochelde of aftakelende medemens wat zin en betekenis te geven. Alleen maar door aanwezig te zijn, alleen maar door te luisteren naar weer maar eens hetzelfde verhaal. Het is verbazend hoe veel mensen een stuk-

je van hun tijd en geld, ja zelfs van hun leefruimte opofferen om die naaste, diegene die naast je leeft, nog deugd te laten hebben van het leven. Dat ietsje meer, onbetaald én onbetaalbaar, daarin ligt het geluk verborgen. En daarin komt het ook volledig tot zijn recht.

De voedingswaarde van het christelijke geloof, hoe moeilijk dat vaak ook verwoord wordt, ligt misschien in die twee eenvoudige woorden: en toch. Wat er ook gebeurt, en toch staan er mensen klaar. Hoe kil het leven ook lijkt, en toch zijn er (hopelijk) altijd mensen die wat warmte geven. Hoe lang de dagen ook duren

naast een ziekbed, en toch is het die woordloze aanwezigheid die kracht geeft en rust brengt. Hoe bang we ook zijn om te vallen, en toch is er ook dan een Hand die ons draagt. Eenvoudige liefde kan niet georganiseerd en besteld worden. Dat extraatje dat je 'onverdiend' geeft of krijgt, dat is de slagroom van het leven. Als je dat lust tenminste. En als ze je vragen: „Mag het iets meer zijn?“, sla het dan zeker niet af.

Dit cursiefje werd geplukt uit *Opkikkertjes* (Halewijn, Antwerpen, 2006). Het boek is inmiddels uitverkocht bij de uitgever.

Zondagsgebed

Bij de 24ste zondag door het jaar

Heer, dat ik zomaar komen mag met al mijn fouten, al mijn zonden, met al mijn pijn, met alle wonden die niemand in mijn leven zag.

Heer, dat ik zomaar komen kan met wat ik niemand durf te zeggen, met wat ik niemand uit kan leggen, U weet er immers alles van.

Heer, dat U mij en Christus ziet als had ik nimmer kwaad bedreven. Dat U mij in uw gunst doet leven, ik weet het, maar begrijp het niet.

Zondagsgebed plukt uit de *Gebedskalender Kerk & Leven 2015*. Deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle heiligen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de liturgische centra in uw buurt: De 3 Leliën, Leopoldstraat 59, 2000 Antwerpen, 03/231.03.39 • De 3 Provinciën, Abdijstraat 1, 3271 Averbode, 013/78.04.60 • De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 Brugge, 0477/26.56.17 • Incontri, Kolenmarktstraat 61, 1000 Brussel, 02/509.97.32 • LKD, Dijkstraat 32-34, 9200 Dendermonde, 052/20.19.76 • Carmelitana, Burgstraat 46, 9000 Gent, 09/225.48.36 • Pascali, Nederpolder 16, 9000 Gent, 09/223.40.30 • De Bron, Marktstraat 88, 8530 Harelbeke, 0477/26.56.17 • PIC, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011/21.29.46 • Castrum Abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000 Leuven, 016/31.00.65 • De Peerle, Frederic de Merodestraat 18, 2800 Mechelen, 015/29.84.62 • De Branding, Kerkstraat 22, 8400 Oostende, 0477/26.56.17 • Hermieuwen, Noordstraat 100, 8800 Roeselare, 051/20.15.41 • De Vlaspit, Vlasfabriekstraat 14, 1060 Sint-Gillis, 02/533.29.39 • De Oude Linden, Abdijstraat 40 c, 2260 Tongerlo, 014/53.82.13.

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN

Kristien VAN ZUMMEREN

De volkskalender zegt dat de boeren in deze periode van het jaar diverse soorten gewijd kruid in de nabijheid van hun oogst en vee moesten hangen. Op die manier konden ze alle mogelijke vormen van "het kwaad" afweren.

Dikwijls trokken de boeren ook naar een gewijde bron in de buurt om het water daarvan over huis en hof te sprenkelen.

Zo was er in onze lage landen eens een bron die erg vermaard was in dat verband. Het was het Sint-Omaarsputteke, zo genoemd omdat de dagheilige dat bronwater had gewijd. Dat putje lag op de grens van Zeeuws- en Belgisch Vlaanderen. Op 9 september werd dat water elk jaar opnieuw gewijd. Van uren in de omtrek kwamen boeren en boerinnen er naartoe om water. Dat water gingen ze op den duur bovendien als geneeskrachtig beschouwen.

Even terug naar de volksweerkunde... Eergisteren was het de feestdag van O.L.Vrouw-Geboorte, ook wel Kleine Lieve-Vrouwdag genoemd. (Grote Lieve-Vrouwdag was op 15 augustus.) Eenmaal deze feestdag voorbij, moest dringend het winterkoren worden gezaaid, zo beveelt althans een spreuk:

**MARIA GEBOREN:
BOER, ZAAI DAN UW KOREN!**

En vanaf deze dagen mogen ook de appels worden geplukt, want:
**NA O.L.VROUW-GEBOORTE,
KRIJGEN D'APPELS HUN DERDE WIJDING.**

En mocht het deze dagen onwieren, weet dan dat we een witte kerst zullen krijgen, want:

**ALS IN SEPTEMBER DE DONDER KNALT,
MET KERSTMIS SNEEUW MET HOPEN VALT.**

SUDOKU

			4	6	9	3		2
		6			2		7	
		5	1					
2						1	6	
3	7					5		9
	4	9						7
				7		4		
	7		6			2		
5		4	2	8	1			

Ontdek meer en andere puzzels in onze puzzelboeken en -tijdschriften.

DEPUZZELAAR



					2		8	
1		2	4					
		8		3	9			2
	7					6		4
		3		6		2		
2		6						5
7			1	9		4		
					6	7		9
	3		2					

Ontdek meer en andere puzzels in onze puzzelboeken en -tijdschriften.

DEPUZZELAAR

