

25 OKTOBER 2015 – DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

EERSTE LEZING

JEREMIA 31, 7-9

Dit zegt de Heer:

„Jubel van vreugde om Jakob, juich om de heerser van de volken; bazuin het rond, prijs God en zeg: de Heer heeft redding gebracht aan zijn volk, aan de rest van Israël.”

„Ik haal hen terug uit het noorden, van het einde der aarde breng Ik hen bijeen, ook de blinden en lammen, de zwangere en barende vrouwen. In dichte drommen keren zij terug.”

„In tranen gingen ze heen; getroost leid Ik hen terug. Ik voer hen naar stromende beken over gebaande wegen waarop ze niet struikelen. Ik ben toch Israëls vader, en Efraïm is mijn eerstgeborene.”

TWEDE LEZING

BRIEF AAN DE HEBREEEN 5, 1-6

Broeders en zusters,

Elke hogepriester wordt genomen uit de mensen en aangesteld voor de mensen om hen te vertegenwoordigen bij God en om gaven en offers op te dragen voor de zonden. Hij is in staat onwetenden en dwalenden geduldig te verdragen daar hij ook zelf aan zwakheid onderhevig is; daarom moet hij als hij offers voor de zonden opdraagt, even goed aan zijn eigen zonden denken als aan die van het hele volk. En niemand kan zich die waardigheid aanmatigen: men moet evenals Aäron door God geroepen worden.

Ook Christus heeft zichzelf niet de eer van het hogepriesterschap toegekend; dat heeft God gedaan die Hem zei: „Gij zijt mijn Zoon, Ik heb u heden verwekt.” En elders zegt hij: „Gij zijt priester voor eeuwig, op de wijze van Melchisédek.”

EVANGELIE

MARCUS 10, 46-52

In die tijd kwam Jezus in Jericho. Maar toen Hij, vergezeld van zijn leerlingen en een flinke menigte, weer uit Jericho wegtrok, zat een blinde bedelaar langs de weg, Bartimeüs, de zoon van Timeüs. Zodra deze hoorde dat het Jezus de Nazarener was, begon hij luidkeels te roepen: „Jezus, Zoon van David, heb medelijden met mij!” Velen snauwden hem toe te zwijgen, maar hij riep nog veel harder: „Zoon van David, heb medelijden met mij!”

Jezus bleef staan en zei: „Roep hem eens hier.” Ze riepen de blinde toe: „Heb goede moed! Sta op, Hij roept u.” De blinde wierp zijn mantel af, sprong overeind en kwam naar Jezus toe.

Jezus vroeg hem: „Wat wilt ge dat Ik voor u doe?” De blinde antwoordde Hem: „Rabboeni, maak dat ik zien kan!”

En Jezus sprak tot hem: „Ga, uw geloof heeft u genezen.” Terstond kon hij zien en hij sloot zich bij Jezus aan op zijn tocht.

Schriftlezingen

© Katholieke Bijbelstichting
Breda, www.bijbel.net

COMMENTAAR BIJ DE ZONDAGSLEZINGEN

— Luc DEVISSCHER —

Blindelings

EVANGELIE • „Wat willen jullie dat Ik voor jullie doe?“, vraagt Jezus aan de zonen van Zebedeüs (zie vorige zondag). Met dezelfde vraag richt Jezus zich op deze zondag tot de zoon van Timeüs.

Het verhaal. Op hun tocht naar Jeruzalem komt Jezus met zijn leerlingen in Jericho. Bij het verlaten van de stad loopt een grote menigte hen achterna. Een blinde bedelaar zit langs de weg. Als hij hoort dat Jezus van Nazaret eraan komt, begint hij te roepen en te schreeuwen: „Zoon van David, Jezus, ontferm Je over mij.” De menigte keert zich tegen hem, de omstanders snauwen hem toe dat hij zijn mond moet houden. Maar de zoon van Timeüs schreeuwt nog harder. Jezus blijft staan en laat Bartimeüs roepen. De menigte keert zich nu tot hem en laat de blinde tot Jezus naderen. Die schudt zijn mantel af en springt overeind. Hij gaat naar Jezus en vraagt te mogen zien. Jezus zegt hem dat zijn vertrouwen hem al genezen heeft. Meteen kan Bartimeüs zien en hij gaat mee op de weg naar Jeruzalem.

Achter het verhaal. Jezus gaat Jericho in en uit. Nu wacht Hem de steile klim naar Jeruzalem. Hij is niet alleen. Naast de leerlingen en de menigte zijn er ook vele pelgrims op weg voor het joodse paasfeest. Eén man verplaatst zich niet. Het is een blinde en juist daarom ook bedelaar. Hij zit langs de weg in de hoop een graantje mee te pikken van de voorbijgangers. Hoopt Bartimeüs ook dat de Mensenzoon voorbijkomt? Als hij hoort dat Jezus passeert, schreeuwt Bartimeüs met luide stem om barmhartigheid. Hij roept Hem aan als „Zoon van David”. Zijn kreet is een voorspel op het Hosanna van de schreeuwende menigte bij de intocht van Jezus in Jeruzalem (zie Marcus 11, 1-11). Als Jezus hem roept, ziet de zoon van Timeüs zijn kans. Hij gooit zijn bedelmantel weg en smeekt Jezus hem te helpen. In tegenstelling tot de Donderzonen weet Bartimeüs heel goed wat hij vraagt. Hij is overtuigd van zijn goed recht en zijn verzoek wordt als vanzelf ingewilligd. Jezus hoeft niets te doen. In de ontmoeting met Jezus heeft Bartimeüs een klare kijk op zijn weg gekregen. Die loopt parallel met de weg van de Mensenzoon. Blindelings wordt de zoon van Timeüs een volgeling op die weg. Hij is de eerste die dit niet blindweg doet.

EERSTE LEZING • Een godswoord van de profeet Jeremia: de mogelijke terugkeer uit de ballingschap wordt voor de rest van Israël in het vooruitzicht gesteld. Terug naar huis vanuit een ver land in het noorden. Het zijn jubelende woorden van troost na een gedwongen verblijf in den vreemde. De opstanding van een gevallen volk. Iedere balling of vluchteling trekt zich daaraan op. De terugkeer houdt geen beperkingen in. Geen enkele zuiveringsoperatie. Ook de sociale zekerheid is gegarandeerd. Bij God is er levensruimte voor iedereen. Zelfs de weg naar huis werd opnieuw aangelegd, elke valkuil gedicht. Recht naar huis. Ze hoeven de stroming van de rivier maar te volgen.

Thuiskomen bij God is hemels. Laten we niet vergeten dat de aanzet daartoe ligt in het land van de aarde. Een voorbeeld. In onze scholen is sinds september het M-decreet in werking. Het stelt het recht voorop van leerlingen met een beperking. Die jongeren verdienen in het onderwijs gelijke kansen en dit zoveel als mogelijk via de reguliere kanalen. Klinkt mooi, maar dat gebeurt niet vanzelf. Geleidelijke invoering en begeleidende maatregelen zullen broodnodig zijn, anders bakken we in de lucht. Toch is die verankering van ‘thuiskomen op school voor iedereen’ in een decreet een stap in de goede richting. Ze biedt kansen de aarde dichterbij de hemel brengen. Laten we die in dichte drommen grijpen.

LEZING UIT HEBREEËN • Mens onder de mensen. Zo worden priesters aangesteld. Ze zijn de ambassadeurs van de Heilige Stoel van de hemel en de bemiddelaars bij God voor onze misstappen. Voor dat laatste zijn ze goed geplaatst, omdat ze zelf ook zondaars zijn. Om het ambt te mogen bekleden, moeten ze door God geroepen zijn, zoals destijds Aäron, de broer van Mozes.

Ook Christus werd door God geroepen. Omdat Hij bovendien door God verheven werd als zijn Zoon is Hij priester voor eeuwig, zoals Melchisédek. Naast koning van (Jeru)Salem was die ook priester (zie Genesis 14). Wanneer Lot gevangengenomen wordt door vier koningen, is het Abraham die zijn neef bevrijdt. Bij hun terugkeer biedt Melchisédek hen brood en wijn aan. De ideale koning-priester.

- De commentaren op de Schriftlezingen zijn op Twitter te volgen via @DevisscherLuc
- Reacties welkom via luc.devisscher@ccv.be