

## Het heiligenboek

### Antonius van Padua (2) Tom Zwaenepoel

In de *Sermoenen* van de heilige Antonius van Padua vinden we de sleutel voor een zinvolle, overtuigende en authentieke homilie tijdens een eucharistieviering. Zo beklemtoont hij: „De prediker moet eerst weten te onderscheiden wat, aan wie en wanneer hij preekt. Dan moet hij bij zichzelf onderzoeken of hij zelf uitvoert wat hij aan anderen zegt.” Bovendien is het noodzakelijk dat de priester niet enkel praat, maar ook handelt. „Onze taal is krachtig als ons handelen spreekt. Ons leven is vol mooie woorden en zonder goede daden.” Dezelfde taal spreekt paus Franciscus. Beiden beschrijven dat het geloof geen filosofie of ideologie is, maar een ‘weg’. Ze kiezen voor de stijl van de eenvoud, de nederigheid, de zachtmoedigheid en de mildheid. Ze roepen ertoe op te denken, te voelen, te handelen zoals Jezus, die we pas kunnen kennen wanneer we Hem in de taal van „het verstand, het hart, de daad” kennen. Een authentiek geloof houdt volgens paus Franciscus altijd „het diepe verlangen om de wereld te veranderen” in (homilie, 3 januari 2014).

Antonius weet hoe vaak mensen de vreugde van het bidden en het vertrouwen in het gebed verliezen, als ze de indruk hebben dat hun verzoeken niet worden

aangehoord. Daarom herinnert hij in *Sermoenen II* aan de vier gebedsvormen die in de Eerste Brief aan Timoteüs beschreven staan: „Ik vraag dat er voor alle mensen gebeden wordt, dat er smeekbeden, voorbeden en dankgebeden voor hen worden uitgesproken” (*Sermoenen II, 1*). Volgens Antonius kan de mens op drie manieren bidden: „met het hart, met de mond en met de handen” (*Sermoenen I*).

Antonius' woorden bevatten eerlijke levenswijsheid en zijn pareltjes van waardevolle literatuur. Zo leert hij ons wat we moeten doen als we een kind onrecht hebben aangedaan, uitgescholden of gestraft: „Toon hem een bloem, een roos of iets gelijkaardigs en schenk het hem. Dan zal het kind niet meer aan het onrecht denken, de woede vergeten en jou vlug in zijn armen sluiten” (*Sermoenen III*). Volgens de heilige van Padua is de liefde de oerkracht van elk bestaan: „We zijn samen. Ik heb een roos in mijn hand en toch verheug jij je op dezelfde wijze als ik over haar schoonheid en haar geur” (*Sermoenen III*). Liefde betekent ook delen en aandacht hebben voor de noden en de verlangens van de andere: „De hebzucht trekt haar handen terug als zij zich voor de werken van barmhartigheid wil-

len uitstrekken” (*Sermoenen II*). „De vreugde van eeuwige vervulling stilt al ons verlangen, want zolang iemand zoekt, verlangt hij nog” (*Sermoenen III*). Het is belangrijk om van het ‘nu’ te genieten: „Wie de wereld liefheeft, zal ooit alles verlaten en niets kunnen meenemen. Niemand keert ooit terug, want de dagen van de mens lijken op de schaduw. Het leven is zoals de wind die gaat en niet meer terugkeert” (*Sermoenen II*).

Sinds 1946 draagt Antonius van Padua de eretitel van kerkleeraar. In de schilderkunst wordt hij afgebeeld in franciscanenhabijt met het kind Jezus, vlam of vlammend hart, boek, witte lelie, vissen of ezel. Ook het attribuut van het kind Jezus hangt met een legende samen. Wanneer een graaf de zieke Antonius in zijn gastenkamer wil opzoeken om te vragen hoe het met hem gaat, komt uit zijn kamer een fel licht. De graaf vermoedt een brand, trekt geschrokken de deur open en ziet een lachende Antonius met in zijn armen een stralend kind Jezus.

Antonius is de patroonheilige van bakkers, echtparen, gevangenen, mijnwerkers, reizigers, schipbreukelingen. Het is onduidelijk waarom Antonius sinds de zeventiende eeuw ook wordt aan-

geroepen om verloren voorwerpen terug te vinden. Dit patroonaat gaat waarschijnlijk terug op het verhaal van een jonge monnik die Antonius' psalter zonder diens toestemming meeneemt en na verschijningen terugbrengt. Het kan ook verwijzen naar een ring die in de zee gevallen is en na gebeden van Antonius in de buik van een vis wordt teruggevonden. Of het kan een zinspeeling zijn op het verloren geloof dat de mens door de preken van Antonius terugvindt.

Tom Zwaenepoel, *Het Heiligenboek. Levenswijsheid van honderd en enige heiligen*, Lannoo, Tielt, 2008, ISBN 978 90 209 8041 7. Dit boek is helaas uitverkocht.

## Omroep

**1 november, 9 uur, Braambos op VRT één (herhaling omstreeks 23.50 uur en op 7 november om 17.37 uur op Canvas).** Na een *Close-up* op de gezinssynode in Rome door de ogen van mgr. Johan Bonny, de reportage *Ontwikkeling is een ander woord voor vrede*. Jérémie en Guillaume, twee jonge Belgen, bezoeken de betoverend mooie, maar woelige regio van de Grote Meren in Congo. De rijke ondergrond is een zegen en een vloek tegelijk. Onveiligheid is er dagelijks kost. Op het eiland Idjwi, in het midden van het Kivumeer, slaan de Orde van Malta en Caritas International België de handen in elkaar voor een ontwikkelingsproject dat voedselveiligheid en gezondheidszorg bovenaan de agenda plaatst. Het bijwonen van een bevalling van een tweeling overtuigt de twee reporters meteen van de penibele omstandigheden waarin artsen hier moeten werken en van de nood aan ondersteuning. Tot slot *Vrijdag tot zondag*, de voorlaatste aflevering van de vierdelige serie *Vijftig jaar interreligieuze dialoog*.

## De vrome kudde

### Eitje Ingezonden door Achiel Magnery

Een vrouw is eieren aan het bakken wanner haar man thuiskomt. Hij loopt de keuken in en begint meteen te roepen:

- Pas op! Meer boter!
- Stop! Stop!
- Draai ze om!
- Boter!
- Zachter! Zachter!
- Meer boter!
- Zie je dat dan niet, ze zullen aanbranden!
- Pas toch op!
- Draai ze om!
- Schiet op!
- Haast je!
- Draai ze nu om!
- Stop! Stop!
- Pas op!
- Te veel boter!
- Het gaat spatten!
- Zet uit! Zet uit!
- Pas op!
- Je zult je verbranden!
- Zachter! Zachter!
- Hola, hola, te veel boter!
- En te weinig zout! O!
- Te weinig zout!

De vrouw is compleet overstuur en gilt:

- Waarom roep jij zo? Wat is er met jou aan de hand?

De man draait zich om en zegt kalm, terwijl hij de keuken verlaat:

- Gewoon om je duidelijk te maken hoe het aanvoelt als jij naast me zit in de auto.

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen. Wekelijks één of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen... Kent u er nog een leuke? **KERK & leven • Vrome Kudde**, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen, fax 03 210 08 49, e-mail devromekudde@kerknet.be.

koerier ploeg- sneede	opnieuw verkeers- plein	Engels bier	Griekse drank streek in Frankrijk	vreemd grond- soort
→	↙ 8	↘ devies voor- zetsel	↘	↙ 7
→ muziek- instrument		↘ 4		
↙ vervoer- middel			→ hemel- lichaam kostuum	↘ Europese taal
↙		↘ 6		↙ lidwoord liefdevol
→ tegen- stelling	↙ op- brengst	↘ familielid zang- stem	↘ 9	↙ luizenei
↙		↘ 1	↘ vat	↘ griezelig berg op Kreta
→ lofdicht politie- man			↘ 2	
↙			→ denk- beeld	
→ zee- vogel	↙ mening			
↙		↘ 3	↘ genees- heer	↘ 5

Ontdek meer en andere puzzels in onze puzzelboeken en -tijdschriften.

**DEPUZZELAAR®**

© De Puzzelaar

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Oplossing van deze puzzel:  
indspurt