

Beeld/spraak

Luc GORDTS / Jozefien VAN HUFFEL

SINT-PIETERS-LEEUEW | Aan de voet van de Sint-Pieterskerk, met haar pas gerestaureerde toren, heeft de schutter gemikt. Een fractie van een seconde en hij weet of hij de hoofdvogel afschiet, naar middeleeuwse gewoonte rechtstreeks van de kerk. Mikken is een kunst, in de omgang evenzeer als hier, in Sint-Pieters-Leeuw. Een fractie van een seconde en rake woorden halen medemensen naar beneden. Tijd en goed gemikte daden tillen anderen dan weer op. En doen hen stralen, een beetje als een pas gerestaureerde toren.



LEZERSBRIEVEN

Reageren op artikelen in deze krant? U kan schrijven of mailen (met vermelding van uw naam en adres) naar: **KERK & leven**, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen of lezersbrieven@kerknet.be

Peter Baekelmans (1)

KERK & leven, 7 OKTOBER 2015

Uit de reactie van lezer Luk Verreycken blijkt dat sommigen vastgeroest zitten in de letterlijke aanname van de teksten van vroeger en dat ze niet meer openstaan voor de echte boodschap vanuit welke geloofsovertuiging dan ook. Het stoort me dat zij iedereen veroordelen die hun mening niet deelt. Alleen zij zijn de goede en juiste katholieken. God beware me.

Let wel, ik wil die mensen niet kwetsen, het zijn ongetwijfeld zeer overtuigde katholieken, maar ze mogen geen alleenrecht op het geloof opeisen.

Hen wil ik Jezus en Boeddha. De verrassende overeenkomsten in hun uitspraken aanraden. Dat boek bevat parallelle teksten uit het christendom en het boeddhisme. Het boeddhisme is overigens geen godsdienst, dus er is geen sprake van inlijving bij andere godsdiensten. We lezen er: „De correlaties tussen dezelfde geschriften zijn bijna griezelig.”

Jezus en Boeddha waren met andere woorden twee meesters

met een gelijke boodschap. Wie is er hier nu in de war?

Dirk SIMOENS, Oostende

Peter Baekelmans (2)

KERK & leven, 7 OKTOBER 2015

Met veel empathie herlas ik nog eens het interview met Peter Baekelmans in KERK & leven van 16 september en daarna de reactie van lezer Luk Verreycken. Ooit was er een tijd dat de grote wereldgodsdiensten meenden dat zij alleen de waarheid hadden en dat al de rest moest worden weggevaagd. Met rampzalige gevolgen: godsdienstoorlogen, kruistochten, inquisitie, of meer recentelijk de oprichting van IS. Gelukkig groeide bij velen het inzicht dat godsdiensten in vrede en respect met elkaar kunnen leven en dat ze elkaar kunnen bevuchten en verrijken.

Peter Baekelmans liet zich onderdompelen in de rituelen van het boeddhisme. Lezer Verreycken vindt dat flagrant in tegenspraak met het credo van de katholieke Kerk. Als er echter iemand was die het credo van

zijn toenmalige ‘Kerk’ aan zijn laars lapte, was het Jezus zelf. Hij streek farizeeën en Schriftgeleerden flink tegen de haren in. Hij genas zieken op de sabbat en ging om met uitgestotenen en onreinen. Hij en zijn leerlingen respecteerden de Wet niet.

Laten we dankbaar zijn dat de grote wereldgodsdiensten elkaar nu vredelievend kunnen ontmoeten. Zoals Baekelmans zegt: je kunt uitkomen voor het christelijke geloof en tegelijk je begrip en respect voor andersgelovigen vergroten. Misschien moet Verreycken het boek van Peter Baekelmans eens lezen om hem beter te begrijpen?

Hugo VERLAECKT, Malle

Geert Vanacker

KERK & leven, 7 OKTOBER 2015

Ik ben zeer getroffen door de Klapstoel met Geert Vanacker. Ik stel ook vast dat de opnamebrochures in ziekenhuizen wel naar de pastorale dienst verwijzen, maar dat die meestal niet of maar half gelezen worden. Daarom vind ik het goed dat de

pastor zelf naar de mensen toe gaat. Zonder zich op te dringen natuurlijk. Er wordt dan al eens gezegd dat dit niet mag, omwille van de privacy. Dat vind ik onzin. Is het dan beter de mensen te laten verkommeren en vereenzamen, zonder steun?

Zelf werd ik twee jaar geleden opgenomen in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen en daar stapte plotseling een jongeman binnen die zei dat hij de pastor was. Ik had hem niet geroepen, maar we beleefden een zeer zinvol moment. Ik vond dat dus zeer goed.

Dus wat mij betreft: proficiat en doe zo voort, Geert!

Magda NOLLET-VERMANDER, Roeselare

Ziekenzorg

KERK & leven, 14 OKTOBER 2015

Proficiat aan de drie briefschrijvers over Ziekenzorg. Ik ben zelf sinds ongeveer tien jaar actief in de plaatselijke kern. In de omgang met onze zorgbehoevenden en eenzamen mocht ik al zoveel waarden ervaren. Het

vergt soms een hele inspanning om mijn tijdsindeling te organiseren, want ik ben nog niet met pensioen. Maar ik ben zo dankbaar dat ik dit kan en mag doen. Ik hoop dat in de toekomst nog meer mensen die ervaring mogen beleven. Daarom ben ik steeds op zoek naar nieuwe medewerkers, om onze groep uit te breiden en zo onze mensen te kunnen blijven bezoeken.

Rita KESSELAERS, Zoersel

Advertentie

Promo's
vergelijken?

Hoeft niet.

Onze prijzen zijn al aangepast.

colruyt
laagste prijzen