

Colofon

DIENST ABONNEMENTEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

REDACTIE
Algemene redactie
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be
Diocesane redactie Mechelen-Brussel
Hans Medart
Varkensstraat 6, 2800 Mechelen
015 29 84 17
hans.medart@kerknet.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.treviplus.be

ABONNEMENTEN
Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie

COPYRIGHT
Alle teksten, foto's en
beeldmateriaal uit *KERK & leven*
zijn auteursrechtelijk beschermd.
Zonder toestemming van de
uitgever mogen ze op geen enkele
wijze worden verspreid. De uitgever
is niet verantwoordelijk voor
de inhoud van de advertenties.
Lezersbrieven moeten naam en
adres vermelden. De redactie
behoudt zich het recht teksten in te
korten of te weigeren.

KERK & leven is een uitgave van
Studiecentrum Kerk en Media vzw

**VERANTWOORDELIJKE
UITGEVER**
Olivier Lins

OPKIKKERTJES

NACHTTARIEF

Hedwig VAN PETEGHEM

Onze dagen zitten eivol. Ik zou bijna zeggen: zelfs als we niets te doen hebben. De berg papieren die we geregeld in orde moeten maken, vraagt vaak heel wat zenuwlopend werk en heel wat heen en weer geloop. Sommige mensen hoor ik al snakken naar hun pensioen, want dan zal het eindelijk wat rustiger worden. Maar ook de categorie van 55 en ouder ontsnapt niet aan de druk(te) van de tijd. Ze moeten immers klaarstaan voor de kleinkinderen of gaan klussen bij zoon- of dochterlief. En ook de kinderen moeten vliegen van hier naar daar, want zelfs zonder

agenda zit hun leven volgeboekt, al was het maar met tv-programma's die ze beslist niet mogen missen. Enkel zij die om een of andere reden, ziekte of tegenslag, niet kunnen meedraaien in onze samenleving ontsnappen aan dat hectische gebeuren. Misschien zouden ze er wel geld voor geven om toch mee te kunnen.

Ik wil helemaal niet de onheilsprofeet uithangen en illustreren hoe erg het allemaal wel is. Integendeel, zo is onze tijd nu eenmaal en teletijd machines bestaan echt nog niet. Zoals we in ons tuintje tevreden moeten zijn met de grond die er is en daar het

beste van zullen maken, zo gaan we best om met de wereld en de tijd waarin we leven. Wat me vandaag in de schoot geworpen wordt, tracht ik tegen morgen vruchtbaar te laten zijn. Wachten tot het rustiger wordt, is een utopie.

Na elke drukke dag volgt echter ook een avond en een nacht: een moment om tot rust te komen. Het is meer dan een massa werk achterlaten, de dagdagelijkse sleur en last niet meer voelen. Als de nacht komt, krijg je de kans alles uit handen te geven wat je die dag gekregen hebt. Je geeft het af aan Diegene van wie je alle leven

ontvangen hebt, zodat je onbezorgd en met een rustig hart kunt slapen. 's Anderendaags krijg je alles terug om er weer een mooi dagje mee te maken. Of alleszins zo mooi mogelijk. De energie die je krijgt door met open handen te slapen maakt je sterker niet moe. En wees gerust, 's nachts werkt Hij voor de helft van de prijs.

Dit cursiefje werd geplukt uit *Opkikkertjes* (Halewijn, Antwerpen, 2006). Het boek is inmiddels uitverkocht bij de uitgever.

Zondagsgebed

Bij de 32ste zondag door het jaar

Beweeg me, God,
en laat me niet verstarren.
Geef vleugels
aan mijn verbeelding
en daadkracht
aan mijn gedachten.
Beweeg me
en laat me niet berusten
in mijn fouten en gebreken.
Laat me niet verdorren
in de weigering
om te dienen.

Manu Verhulst

Zondagsgebed plukt uit de *Gebedskalender Kerk & Leven 2015*. Deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle heiligen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de liturgische centra in uw buurt: De 3 Leliën, Leopoldstraat 59, 2000 Antwerpen, 03/231.03.39 • De 3 Provinciën, Abdijstraat 1, 3271 Averbeke, 013/78.04.60 • De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 Brugge, 0477/26.56.17 • Incontri, Kolenmarktstraat 61, 1000 Brussel, 02/509.97.32 • LKD, Dijkstraat 32-34, 9200 Dendermonde, 052/20.19.76 • Carmelitana, Burgstraat 46, 9000 Gent, 09/225.48.36 • Pascali, Nederpolder 16, 9000 Gent, 09/223.40.30 • De Bron, Marktstraat 88, 8530 Harelbeke, 0477/26.56.17 • PIC, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011/21.29.46 • Castrum Abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000 Leuven, 016/31.00.65 • De Peerle, Frederic de Merodestraat 18, 2800 Mechelen, 015/29.84.62 • De Branding, Kerkstraat 22, 8400 Oostende, 0477/26.56.17 • Hermieuwen, Noordstraat 100, 8800 Roeselare, 051/20.15.41 • De Vlaspit, Vlasfabriekstraat 14, 1060 Sint-Gillis, 02/533.29.39 • De Oude Linden, Abdijstraat 40 c, 2260 Tongerlo, 014/53.82.13.

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN

Kristien VAN ZUMMEREN

Vandaag lees ik in de volkskalender dat men de maand november ook de maand van de "scheve weken" noemt. Eigenlijk is dat een foute uitdrukking; beter is het te spreken van de maand van de "scheve dagen". Ga maar eens na: in deze dagen zijn inderdaad de voormiddagen langer dan de namiddagen... vandaar die naam "scheve dagen".

Ik heb er al wel eens eerder op gewezen dat er vroeger in de woningen meestal maar twee boeken voorradig waren: de bijbel en de volkskalender. Die volkskalender had men inderdaad echt wel nodig. Ik spreek immers over een tijd waarin onze voorouders haast allemaal boer waren en het waren precies die volkskalenders die allerlei adviezen gaven over het veld- en tuinwerk.

In die kalenders las je ook allerlei geboden en verboden. Begin november lees je bijvoorbeeld dat het vanaf deze tijd van het jaar verboden is om nog een tweede ontbijt te gebruiken. Vroeger stonden onze voorouders meestal op een onmenselijk uur op en aten dan een beetje. In de loop van de ochtend kregen ze uiteraard alweer honger en werd dan ook een tweede ontbijt gebruikt. Welnu, het tweede ontbijt wordt vanaf dit moment tot Pasen verboden, al is het maar omdat de dagen nu al erg gekort zijn.

In sommige streken werd niet enkel dat tweede ontbijt verboden, maar ook het traditionele middagdutje mocht niet meer. Op sommige plaatsen werd zelfs het vieruurtje geschrapt.

Over dit thema heb ik een schitterende spreuk gevonden. Zet je even neer en waardeer samen met mij de poëtische talenten van onze voorouders die mijn hele verhaal hebben samengevat in deze ene spreuk:

**DAAR ZIJN TWEE HEREN DOOD:
NOENESLAAP EN VESPERBROOD.
DAAR ZIJN DRIE NIEUWE IN HET LAND:
ZUIPNEUZE, DRUIPNEUZE EN KLEPPERTAND.**

SUDOKU

1		9			2			5
					2	7		
			4	8				
5	3			6	1		4	
	1		3		4		2	
	9		7	5			1	6
				1	6			
	5	8						
3			5			9		2

Ontdek meer en andere puzzels in onze
puzzelboeken en -tijdschriften.

DEPUZZELAAR



		3	2					
5							3	
			8	5		7		1
		4		7		8		
8		9		6				7
		1		8		5		
3		2		1	7			
	6							4
					9	6		

Ontdek meer en andere puzzels in onze
puzzelboeken en -tijdschriften.

DEPUZZELAAR

