

## 15 NOVEMBER 2015 – DRIEENDERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

## EERSTE LEZING

DANIEL 12, 1-3

In die tijd zal de grote vorst Michaël opstaan om de kinderen van uw volk te beschermen. Want het zal dan een tijd van nood zijn zoals er eerder nog geen is geweest sinds er volken zijn. Maar al degenen van uw volk die in het boek staan opgetekend, zullen in die tijd worden gered. En velen van hen die slapen in het stof, zullen ontwaken, sommigen om eeuwig te leven, anderen om de smaad van een eeuwige schande te ondervinden. Dan zullen de wijzen stralen als de glans van het uitspansel en degenen die de mensen tot gerechtigheid hebben gebracht, zullen schitteren als de sterren voor eeuwig en immer.

## TWEDE LEZING

BRIEF AAN DE HEBREEEN 10, 11-14.18

Broeders en zusters, Iedere priester verricht dagelijks staande de dienst en draagt telkens weer dezelfde offers op die nooit de zonden kunnen wegnemen. Christus daarentegen is voor altijd gezeten aan de rechterhand van God na één enkel offer voor de zonden te hebben gebracht, en Hij wacht nog slechts op het ogenblik dat zijn vijanden worden gemaakt tot een voetbank voor zijn voeten. Want door één offer heeft Hij voor altijd hen die zich laten heiligen, tot volmaaktheid gebracht.

En waar de zonden en ongerechtigheden vergeven zijn, is geen zoenoffer meer nodig.

## EVANGELIE

MARCUS 13, 24-32

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:

„Na de verschrikkingen in die dagen zal de zon verduisterd en de maan zal geen licht meer geven; de sterren zullen van de hemel vallen en de hemelse heerscharen zullen in verwarring geraken.”

„Dan zullen zij de Mensenzoon zien komen op de wolken met grote macht en heerlijkheid. Dan zal Hij zijn engelen uitzenden om zijn uitverkorenen te verzamelen uit de vier windstreken, van het einde der aarde tot het uiteinde van de hemel.”

„Trekt uit de vergelijking met de vijgenboom deze les: Wanneer de twijgen al zacht worden en beginnen te botten, weet ge dat de zomer in aantocht is. Zo ook, wanneer gij al deze dingen ziet, weet dan dat het einde nabij is, ja voor de deur staat.”

„Voorwaar, Ik zeg u: dit geslacht zal niet voorbijgaan totdat dit alles gebeurd is. Hemel en aarde zullen voorbijgaan maar mijn woorden zullen niet voorbijgaan. Van die dag of dat uur weet niemand af, zelfs niet de engelen in de hemel, zelfs niet de Zoon, maar de Vader alleen.”

Schriftlezingen

© Katholieke Bijbelstichting Breda, www.bijbel.net



## COMMENTAAR BIJ DE ZONDAGSLEZINGEN

— Luc DEVISSCHER —

## De eeuwige ster

EVANGELIE • Op deze drieëndertigste zondag door het jaar bevindt Jezus zich op de Olijfberg. Die bergrug ligt ten oosten van Jeruzalem, boven de Tempelberg. Jezus zit er tegenover de tempel in het gezelschap van de leerlingen van het eerste uur: Petrus, Jakobus, Johannes en Andreas. Ze hebben het over het einde. Marcus wijdt er zijn hele dertiende (!) hoofdstuk aan. Het gaat over een helletijd vol „huiveringwekkende gruwel” en „dagen van verschrikkingen”. Dat inferno van het kwaad zal de machten in de hemel aan het wankelen brengen. De lichten van zon en maan doven uit en de sterren vallen uit de hemel. Duisternis en leegte heersen opnieuw, zoals in het allereerste begin. Het zwarte gat.

Wanneer zal dat alles gebeuren? Geen mens die het weet. Ook de engelen in de hemel en de Zoon weten het niet. Alleen de Vader heeft de kennis van het laatste uur. En toch zal op dat tijdstip niet de duisternis overheersen. De Mensenzoon zal te zien zijn, komend op wolken. Dwars doorheen de verduistering is de eindtriomf voor het licht! Voor de gewone sterveling is waakzaamheid geboden. Het einde zal immers gepaard gaan met de verzameling van de „uitgelezenen” (Naardense Bijbel). Zij delen in de eindoverwinning van de Mensenzoon.

Hoe deze ‘apokalyps’ of openbaring over de eindtijd vandaag begrijpen? Onlangs was in het nieuws hoe op het joodse Loofhuttenfeest en het islamitische Offerfeest volgelingen van Abraham met elkaar slaags raakten op de Tempelberg, volgens de traditie de plek waar Isaäk bijna werd geofferd. Flitsgranaten werden ingezet tegen met stenen gooierende herrieschoppers. „Kijk naar de hemel en tel de sterren”, had God eertijds verzekerd aan de stamvader. „Zo talrijk zal uw nageslacht zijn” (zie Genesis 15, 5). Die vele nakomelingen zijn er gekomen, maar op de bergflanken van de Heilige Stad wordt onderling nog steeds getwist om het land. Geen enkele steen blijft op de andere. Het is een van de verschrikkingen van onze dagen. De oorsprong ervan is echter eeuwenoud. En de strijd gaat immer door. Voor wanneer die Mensenzoon?

„Jullie maken het nog mee”, zegt Jezus tot de vier. Hoezo, wanneer dan wel? Maakt Jezus hier een uitschuiver? „Mijn woorden gaan niet voorbij”, voegt Hij er nog aan toe. Niet lang na die woorden zal de Zoon aan het kruis gespijkerd worden, maar na drie dagen weer opstaan. En inderdaad, de Mensenzoon is teruggekomen. Als de verrezen doet Hij dat sindsdien keer op keer, Pasen na Pasen. Elke terugkomst is een voleinding. Sinds die derde dag loopt elke dag uit op een eeuwigheid. Iedere generatie maakt dit mee in haar eigen tijd.

Laatst stond in de kranten dat de Belgische kunstenaar Luk Van Soom een exemplaar van zijn beeld *Oh Superman* cadeau deed aan de paus. Het kunstwerk stelt Jezus aan het kruis voor terwijl Hij uit een wolk aangevlogen komt (zie foto). „Ik zou niets liever willen dan dat Jezus weer de voorvechter wordt van de kleine mensen”, zegt Van Soom. „Een superheld, die het opneemt voor wie het zelf niet meer kan. Zoals het een echte Superman betaamt.” Een eigentijdse invulling van de Mensenzoon. Een hoopvol teken.

Met de lezing van deze zondag wordt de lectuur van het evangelie van Marcus afgesloten. Twee jaar lang zullen we op zondag niets meer van hem lezen. De finale van zijn boek leek niet echt een happy end. Op de derde dag liepen vrouwen bang weg van het lege graf. Ze durfden niet te getuigen van de verrijzenis. Hoe staat aan het eind de lezer van zijn boek ervoor? Zijn we bij de ‘uitgelezenen’ die het aandurven de goede boodschap van het koninkrijk van God verder uit te dragen? Zo niet, dan dient Marcus opnieuw gelezen te worden. Van begin tot einde. Niet over twee jaar, maar nu.

EERSTE LEZING • Ook de profeet Daniël heeft het in zijn tijd over de eindtijd. Het volk van God is sterk uitgedund. Velen van hen slapen al in het stof. Toch zal hun ijver niet tevergeefs geweest zijn. Ze zullen schitteren als supersterren, voor eeuwig en drie dagen.

LEZING UIT HEBREEËN • De schrijver van de brief werkt zijn vergelijking tussen aardse priesters en Christus als dé hogepriester verder uit. De eersten moeten altijd maar nieuwe en tevergeefse offers brengen, terwijl Christus door zichzelf te offeren in één klap de kwestie van de zonden heeft geregeld. Wie zich door Hem laat heiligen, slaapt niet langer op het oorkussen van de duivel.

- De commentaren op de Schriftlezingen zijn op Twitter te volgen via @DevisscherLuc
- Reacties welkom via luc.devisscher@ccv.be

LEZINGEN DOOR DE WEEK | Maandag 16 november: Eerste Boek Makkabeeën 1, 10-15.41-43.54-57.62-64 en Lucas 18, 35-43 • Dinsdag 17 november: Tweede Boek Makkabeeën 6, 18-31 en Lucas 19, 1-10 • Woensdag 18 november: Tweede Boek Makkabeeën 7, 1.20-31 en Lucas 19, 11-28 • Donderdag 19 november: Eerste Boek Makkabeeën 2, 15-25.27-29 en Lucas 19, 41-44 • Vrijdag

20 november: Eerste Boek Makkabeeën 4, 36-37.52-59 en Lucas 19, 41-44 • Zaterdag 21 november (Maria Opdracht): Eerste Boek Makkabeeën 6, 1-13 en Lucas 20, 27-40 • Zondag 22 november (Vierendertigste zondag door het jaar • Christus, Koning van het Heelal) Daniël 7, 13-14 – Apokalyps 1, 5-8 – Johannes 18, 33b-37.

EUCHARISTIE OP RADIO | 15 november, 10 uur, VRT Radio 1: vanuit de Gentse Sint-Niklaasparochie.

EUCHARISTIE OP TV | 15 november, 10.30 uur, RKK via NPO 2 (Nederland 2): vanuit de basiliek van het heilig sacrament in de heilige Bartholomeüsparochie in Meerssen, in Nederlands Limburg.