

29 NOVEMBER 2015 – EERSTE ZONDAG VAN DE ADVENT

EERSTE LEZING

JEREMIA 33, 14-16

Zo spreekt de Heer:

„Er komt een tijd dat Ik de belofte vervul die Ik aan Israël en Juda gedaan heb. Dan schenk Ik David een wettige afstameling, die het land rechtvaardig en eerlijk bestuurt. In die dagen wordt Juda gered en is Jeruzalem veilig. En de stad zal heten: Heer, onze gerechtigheid.”

TWEDE LEZING

EERSTE BRIEF AAN DE TESSALONICENZEN

3, 12 – 4, 2

Broeders en zusters,

Moge de Heer u overvloedig doen toenemen in liefde voor elkaar en voor alle mensen zoals ook mijn liefde uitgaat naar u. Hij sterke uw hart, zodat gij onberispelijk zijt en heilig voor het aanschijn van God onze Vader bij de komst van onze Heer Jezus met al zijn heiligen.

Voor het overige, broeders en zusters, vragen en vermanen wij u in de Heer Jezus, dat gij de overlevering die gij van ons hebt ontvangen, de overlevering namelijk over een levenswandel die God welgevallig is, nog trouwer naleeft dan gij al doet. Gij kent de voorschriften die wij u op gezag van de Heer Jezus gegeven hebben.

EVANGELIE

LUCAS 21, 25-28.34-36

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:

„Er zullen tekenen zijn aan zon, maan en sterren en op de aarde zullen de volkeren in angst verkeren, radeloos door het gebulder van de onstuimige zee. De mensen zullen het besterven van schrik, in spanning om wat de wereld gaat overkomen. Want de hemelse heerscharen zullen in verwarring geraken. Dan zullen zij de Mensenzoon zien komen op een wolk, met macht en grote heerlijkheid.”

„Wanneer zich dit alles begint te voltrekken, richt u dan op en heft uw hoofden omhoog want uw verlossing komt nabij.”

„Zorgt ervoor dat uw geest niet afgestompt raakt door een roes van dronkenschap en de zorgen van het leven; laat die dag u niet onverhoeds grijpen als in een strik; want hij zal komen over alle mensen, waar ook ter wereld. Weest daarom altijd waakzaam en bidt dat ge in staat moogt zijn te ontkomen aan al die dingen die zich gaan voltrekken, en dat ge stand moogt houden voor het aangezicht van de Mensenzoon.”

Schriftlezingen

© Katholieke Bijbelstichting
Breda, www.bijbel.net

COMMENTAAR BIJ DE ZONDAGSLEZINGEN

— Luc DEVISSCHER —

Als de rook om je hoofd is verdwenen

„Wat heeft een boek voor nut als het je niet een betere versie van de werkelijkheid voorspiegelt?“, schrijft Arthur Japin in zijn roman *De gevleugelde*. Inderdaad, waarom zou ik moeten lezen over iets dat mij maar al te goed bekend is? Op deze eerste zondag van de advent begint een nieuw kerkelijk jaar en ligt ook een nieuw boek op de liturgische leestafel: *het evangelie volgens Lucas*. Aan ons om te ontdekken of en hoe dit een ‘nuttig’ boek is. Wordt er een betere versie van de werkelijkheid in voorgespiegeld en waaruit bestaat die dan?

EVANGELIE • Het begint met het einde. Jezus neemt de leerlingen mee vanuit hun eigen tijd naar de allerlaatste tijd. Zijn apokalyptische beschrijving stoot af, maar trekt terzelder tijd aan. Eerst slaat de angst ons om de oren. Het is alsof het er in de wereld (nog) slechter toe moet gaan, alvorens alles beter kan worden. Maar dan, op die dag nadert de Mensenzoon. Hij is de bevrijder van onze radeloze angst. Op dat verlossende moment: de mens, recht het hoofd en de schouders!

In de versie van Lucas blijft de Mensenzoon niet lang in de wolken hangen. Jezus richt er de aandacht van de leerlingen op de aarde. Zij leven nu al in een wereld vol chaos waarin alle bestemming zoek lijkt. Het verlossende van zijn boodschap bestaat erin dat het overheersende onbehagen omgeturnd wordt tot een hoopvolle zekerheid. Ook als alle vaste waarden op de helling staan, mogen de volgelingen het hoofd niet laten hangen. Laat dus de kopzorgen van het leven je niet doen wegvlugten in een voorbijgaande roes van drukdoenerij. Weet dat de dag van de Mensenzoon onvoorzien komt, als een vangnet over alle bewoners van de aarde. Val niet in slaap, maar waak en bid op elk moment, zodat je staande blijft voor de Mensenzoon. Aldus luidt het advies.

Jezus zelf staat aan de vooravond van zijn eigen einde. De volgende dagen wordt het complot gesmeed om Hem uit de weg te ruimen. Eén uit de kring van de twaalf zal daarbij een verraderlijke rol spelen. Vlak voor zijn arrestatie op de Olijfberg vallen de overige leerlingen in slaap, in plaats van te waken en te bidden. De tijd dat de duisternis regeert is gekomen. Ook op de derde dag klaart het nog niet helemaal op. De apostelen kunnen het getuigenis van de vrouwen bij het graf niet geloven. In hun ogen is het klinkklare onzin wat die vrouwen zeggen. Enkel Petrus durft het aan een kijkje te nemen in het lege graf. Maar verder dan verbazing komt ook hij niet. De eerste volgelingen hebben nog een heel eind weg af te leggen alvorens de twijfel uit hun hart verdwenen zal zijn.

Hoe is het gesteld met de waakzaamheid en het gebed van de latere volgelingen? In het ‘tweeduister’ van deze wereld worden ook wij misschien overschaduwd door angst en twijfel. Net als de leerlingen willen we liever slapen. Daardoor zien we nauwelijks de tekenen aan zon, maan en sterren die de gevleugelde komst van de Mensenzoon inleiden. „Sta op,” zegt Jezus, „en bid dat je sterk mag zijn.” Staande blijven voor de Mensenzoon is de uitgelezen gebedshouding van de verwachtingsvolle volgeling. Met opgeheven hoofd uitkijken naar onze Verlosser. Durven we het?

LEZINGEN • In dezelfde zin schrijft Paulus aan de Tessalonicenzen. De komst van de Heer Jezus, of beter het uitblijven daarvan, is de kwintessens van deze brief. De eerste volgelingen leefden sterk vanuit de verwachting dat de komst van de Heer niet lang op zich zou laten wachten. Wanneer nu in de gemeente van Tessalonica mensen sterven vóór zijn komst, ontstaat er onrust. Aan de Heer vraagt Paulus dat Hij in zijn gemeente de liefde voor elkaar en ieder ander groter mag maken. Paulus vermaant de Tessalonicenzen. Hij vraagt hen om zeker trouw te blijven.

De profeet Jeremia bevestigt dat de belofte die de Heer gedaan heeft aan Israël zowel als aan Juda ooit in vervulling zal gaan. Hoe en wanneer zal voor zijn tijdgenoten wel een raadsel zijn geweest. Beide koninkrijken waren van de kaart geveegd. En toch zal de Messias uit het huis van David komen.

In deze teksten wordt over een toekomstige werkelijkheid gesproken. Oude woorden geven de richting aan. Door ze in herinnering te brengen, leren we ze te verwachten. Niet ooit en ergens. De advent is hier en nu.

- De commentaren op de Schriftlezingen zijn op Twitter te volgen via @DevisscherLuc
- Reacties welkom via luc.devisscher@ccv.be