

Het heiligenboek

Basilius de Grote (2) Tom Zwaenepoel

Van Basilius de Grote zijn talrijke preken en 366 brieven bewaard. Dankzij zijn heldere taalgebruik en degelijk opgebouwde structuur blijven die teksten boeien en inspireren. Ze nodigen de gelovigen van de eenentwintigste eeuw uit het geloof te belijden op constructieve en authentieke manier. Ze moedigen aan om een voorbeeld te stellen voor medegelovigen en mensen die nog steeds op zoek zijn of het geloof definitief de rug hebben toegekeerd. In zijn 'zevende preek' hekelt Basilius de hypocriete houding van mensen die als gelovigen door het leven gaan, maar in werkelijkheid niets anders doen dan alleen aan zichzelf te denken. „Jullie zeggen dat jullie niet kunnen geven. Jullie zeggen aan wie iets vraagt, dat jullie niet genoeg hebben om te geven. Jullie tong zweert dat jullie het niet kunnen doen, maar jullie hand verradt jullie, want hoewel ze niet kan spreken, verklaart het fonkelen aan jullie vinger dat jullie liegen. Hoeveel mensen zou die ene ring van jullie vrij van schulden kunnen maken? Hoeveel vervallen huizen zou hij weer in orde kunnen brengen? Slechts één van jullie kisten met kledij zou een massa mensen die nu van koude rillen, kunnen helpen.”

Voor Basilius de Grote is de grootste rijkdom de armoede van Christus. In de armen en de uitgestoten ziet de Kerk het gezicht van Christus. Door de armen te helpen en te beminnen, heeft men Christus lief en dient men Hem. In zijn 'preek over de hebzucht' (Lucas 12, 18) verwoordt Basilius de Grote het als volgt. „Als iedereen slechts zoveel zou nemen als nodig om de eigen levensbehoeftes te bevredigen en het overige onder de behoeftige mensen zou verdelen, zouden er geen rijken en geen armen zijn.” Ook de Argentijnse paus neemt het in zijn geschreven en gesproken teksten telkens opnieuw op voor degenen die geen kapitaal, bezit, macht hebben. In een vraaggesprek met leerlingen van jezuïetenscholen in Italië en Albanië (7 juni 2013) is de taal van paus Franciscus duidelijk: „We horen over zoveel armoede in de wereld spreken en dit is een schande! In een wereld met zoveel rijkdom, zoveel hulpbronnen om iedereen eten te geven, kan men niet begrijpen waarom er zoveel kinderen honger lijden, waarom er zoveel kinderen geen schoolse opleiding genieten, zo veel armen!” Net zoals Basilius de Grote wil Jorge Mario Bergoglio de wereld ervan bewust maken dat de armoede een 'kreet' is. Bei-

den vragen om een beetje armer te worden, want pas zo kan men als gelovige meer op Jezus lijken.

Wie over armoede spreekt, viest onrechtstreeks de rijken, de kapitaalkrachtigen. In zijn preek over de rijken (Matteüs 19, 16) is de boodschap van Basilius zonneklaar: voor God zijn de armen rijk en de rijken arm: „Jij noemt jezelf arm en ik geef je gelijk. Want arm is wie veel behoeftes heeft. Het onverzadigbare van de begeerte maakt veeleisend. Het is zoals bij een dronkaard: hoe meer wijn men hem geeft, hoe sterker zijn dorst wordt. Zo verlangt ook de rijke parvenu, hoe meer hij heeft, naar nog meer en voedt door de toename van het ogenblik slechts zijn ziekte.”

De teksten van Basilius de Grote bevatten ook heel wat levenswijsheid. Zijn woorden begeleiden, sturen en moedigen aan. De analyse van toestanden, gedachten en gevoelens leiden tot raad. Die woorden zetten zijn toehoorders ertoe aan te kiezen voor een 'leven in volheid'. Dat is een leven dat steunt op de waarden van Christus en God. Een leven dat gebaseerd is op de diepe kern van de liefde. De liefde voor God en voor de medemens. In zijn *tweede onderricht, over de verzaking van de wereld en de geestelijke volmaaktheid* raadt Basilius ons ook nog

het volgende aan: „Kijk, luister, spreek, antwoord op nuttige wijze. Word je gevraagd, antwoord dan op passende en bescheiden wijze. Word je niet gevraagd, zwijg dan stil.” En ook dat kan ons alleen maar beter maken: „Bekijk de arbeid van elke dag en vergelijk het met die van de vorige dag. Streef naar verbetering. Ga vooruit in de deugden, zodat je wordt zoals de engelen.”

Tom Zwaenepoel, *Het Heiligenboek. Levenswijsheid van honderd en enige heiligen*, Lannoo, Tielt, 2008, ISBN 978 90 209 8041 7. Dit boek is helaas uitverkocht.

Omroep

5 december, 21.20 uur, één. *Flying Home*, romantisch drama van Dominique Derudder uit 2014. De ambitieuze Amerikaanse investeringsbankier Colin Montgomery (Jamie Dornan) stelt een van zijn mogelijke klanten, een Arabische sjeik en gepassioneerd duivenliefhebber, een deal voor: als hij erin slaagt de Vlaamse duivenmelker Jos Pauwels (Jan Decler) te overtuigen zijn prijsduif te verkopen, dan gaat de sjeik met hem in zee. Colin vertrekt naar Vlaanderen en doet zich voor als leraar. Maar wanneer hij de koppige eigenaar en vooral diens bevallige kleindochter Isabelle (Charlotte De Bruyne) leert kennen, realiseert hij zich dat zijn opdracht moeilijker zal lopen dan gehoopt.

6 december, 21.40 uur, Canvas. *Carnotstraat 17*, documentaire van Klara van Es over *Ciné Rubens* in Antwerpen, decor van menig galapremière van grote Hollywoodfilms en nu vervallen pand bewoond door al dan niet legale migranten uit de hele wereld.

De vrome kudde

Kerstboom Ingezonden door Walter Vanhoutbrugge

- Hoeveel kosten de kerstbomen, mijnheer de verkoper?
- Dat hangt ervan af wat u precies verlangt, mevrouw.
- Wat is het verschil?
- De duurdere soorten verliezen hun naalden minder snel dan de goedkopere. Ze houden merklijk langer.
- Dan neem ik wel een goedkope. Ik zou niet weten wat ik nog in de lente zou aanvangen met een kerstboom!

Vredeswens Ingezonden door Raf Van Houtem

Zegt de celebrant bij de vredeswens:

- En geven we dan nu elkaar een warme handdruk.
- Zit ik daar met ijskoude handen!

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen. Wekelijks één of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen... Kent u er nog een leuke? **KERK & leven · Vrome Kudde**, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen, fax 03 210 08 49, e-mail devromekudde@kerknet.be.

uil Griekse kaas		scheur vaartuig		grote houten hamer		lust	aard- nootje		ambts- rust
→	2	↓		onzin	→	↓			↓
kaart- kleur	→						na- middag hinder	5	
bezzitelijk vuw. dwaas- heid	→	8		vak- vereniging rivier in Spanje	3		↓		
→				↓	echter zuivel- product		7		
stieren- vechter	kelner			licht breekbaar delfstof	→				zwaard- walvis
→	↓			↓		voor- zetsel duin- vallei	→		↓
her- kauwer		kleur zang- noot	→			6	deel v.e. mast bazige vrouw	1	
→	4	↓		bede- vaart- plaats	→		↓		
over- schot	→		9		niet vroeg	→			

Ontdek meer en andere puzzels in onze puzzelboeken en -tijdschriften.

DE PUZZELAAR

© De Puzzelaar

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Oplossing van deze puzzel:
suaipuzel