

## Colofon

## DIENST ABONNEMENTEN

Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen  
03 210 08 30  
dienst.parochiebladen@kerknet.be

## REDACTIE

*Algemene redactie*  
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen  
03 210 08 40  
redactie.kerkenleven@kerknet.be  
secretariaat.kl@kerknet.be  
www.kerkenleven.be  
*Diocesane redactie Mechelen-Brussel*  
Hans Medart  
Varkensstraat 6, 2800 Mechelen  
015 29 84 17  
hans.medart@kerknet.be

## PUBLICITEIT

Trevi plus bvba  
Meerlaan 9, 9620 Zottegem  
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88  
katrien.lannoo@treviplus.be  
www.treviplus.be

## ABONNEMENTEN

Abonnementen en adreswijzigingen  
uitsluitend via de parochie

## COPYRIGHT

Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit *KERK & leven* zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

*KERK & leven* is een uitgave van Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE  
UITGEVER

Olivier Lins

## OPKIKKERTJES

## GPS

## Hedwig VAN PETEGHEM

Je hebt het zelf al meegemaakt. Begin de weg maar eens te zoeken in een stad waar je nog nooit bent geweest. En waar je door het eenrichtingsverkeer voortdurend verplicht bent rondjes te rijden. Het volstaat om er iets aan over te houden.

Een stratenplan of een wegenkaart is daarbij handig. En voor de gelukkigen onder ons is er GPS, het Global Positioning System. Een sprekende stem begeleidt je van straat tot straat naar je bestemming. De technologie blijft ons verbazen.

Zou er ook zo iets bestaan voor onze levensweg? Het zou alles-

zins handig zijn. Want je hoort toch geregeld van mensen die het noorden kwijt zijn of op de dool zijn. Het leven verloopt niet altijd even vlot en kan ook dik tegenvallen. En zelfs als het meezit, duikt geregeld de vraag op: zitten we wel in de goede richting? Waarom al die drukte? Verhoogt alle comfort wel onze levenskwaliteit? Vragen die ons doen stilstaan, ja zelfs een andere wending kunnen geven aan ons leven. Het blijft echter ieders eigen keuze. Je moet het zelf weten, alsof er ontelbare wegen zouden bestaan naar één bestemming.

Toen de Israëlieten door de woestijn zwierven, lag de weg naar het Beloofde Land niet voor de hand. Het beloofde geluk is niet overal te vinden. Je moet daarvoor een bepaalde kant uit. De oudste onder hen wees daarom met zijn staf de richting aan die ze zouden volgen. Die staf wees de weg om als gelukkige mensen door het leven te gaan, lijden en dood inbegrepen. Een GPS avontuur la lettre, met het enige verschil dat wij de stem die ons aanspreekt niet altijd ernstig nemen en liever onze eigen weg gaan. We schakelen de GPS makkelijk uit, omdat hij niet toelaat

dat we sluiptwegen gebruiken of verkeerstekens negeren.

Ben je op zoek naar geluk, dan zijn er vele mogelijkheden, maar slechts één richting. Verwachten is op z'n minst erin geloven dat er een weg is en dat we die niet zelf moeten aanleggen. Het is aan ons om die weg te bewandelen, samen met velen. En natuurlijk in de juiste richting.

Dit cursiefje werd geplukt uit *Opkikkertjes* (Halewijn, Antwerpen, 2006). Het boek is inmiddels uitverkocht bij de uitgever.

## Zondagsgebed

## Bij de 3de zondag van de advent

Heer, bereid ons hart al voor op Kerstmis. Laat Kerstmis in ons geboren worden door eindelijk eens die familieruzie bij te leggen, door eindelijk eens met mekaar in de huiskring voluit en oprecht te gaan praten, door beslist meer tijd vrij te maken voor samenzijn in de gezinskring, door eenvoudiger en minder luxueus te willen leven, door hartelijker te worden in de omgang, door een vereenzaamd familielid een bezoek te gaan brengen, door ons meer te wenden naar uw boodschap van vrede en van broederlijkheid, door te delen vanuit ons hart: onze aanwezigheid, onze tijd, onze goederen, onze genegenheid.

Heer Jezus, wees welkom in ons hart.  
Amen.

*Een huismoeder*

Zondagsgebed plukt uit de *Gebedskalender Kerk & Leven 2015*. Deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle heiligen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de liturgische centra in uw buurt: De 3 Leliën, Leopoldstraat 59, 2000 Antwerpen, 03/231.03.39 • De 3 Provinciën, Abdijstraat 1, 3271 Averbode, 013/78.04.60 • De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 Brugge, 0477/26.56.17 • Incontri, Kolenmarktstraat 61, 1000 Brussel, 02/509.97.32 • LKD, Dijkstraat 32-34, 9200 Dendermonde, 052/20.19.76 • Carmeliana, Burgstraat 46, 9000 Gent, 09/225.48.36 • Pascali, Nederpolder 16, 9000 Gent, 09/223.40.30 • De Bron, Marktstraat 88, 8530 Harelbeke, 0477/26.56.17 • PIC, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011/21.29.46 • Castrum Abdi Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000 Leuven, 016/31.00.65 • De Peerle, Frederic de Merodestraat 18, 2800 Mechelen, 015/29.84.62 • De Branding, Kerkstraat 22, 8400 Oostende, 0477/26.56.17 • Hermieuwen, Noordstraat 100, 8800 Roeselare, 051/20.15.41 • De Viaspit, Viasfabriekstraat 14, 1060 Sint-Gillis, 02/533.29.39 • De Oude Linden, Abdijstraat 40 c, 2260 Tongerlo, 014/53.82.13.

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER  
VAN PAUL VAN ZUMMEREN

Kristien VAN ZUMMEREN

Op de kalender lees je vandaag dat het de naamdag is van de weerheilige met de vreemde naam: Leokadie. Een weerspreuk wijst erop dat zij eigenlijk een regenheilige is:

**SINTE-LEOKADIE HOUDT HEUR WATER NIET.**

Een regenheilige dus, maar ze kan ook behoorlijk koud aanvoelen. Geen nood echter want de volkskalenders hebben een oplossing in petto om dat slechte weer te kunnen bezweren. Dat gaat zo... Je neemt een vuurpot, gaat daarmee naar een of andere kapel of kerk, steekt daar die vuurpot in brand en laat die ter plekke bijna helemaal uitbranden. Vervolgens ga je naar huis en daar strooi je wat lavendel en berekruid over het resterende vuur. Dat is niet alleen een onderdeel van de handeling om beter weer te krijgen, het is ook een ideaal middel om de motten uit je woning te bannen. Een spreuk zegt dat overigens zo:

**BRAND BEREKRUID EN LAVENDEL TEGEN DE MOT,  
VOOR LEOKADIE, ONTSTEK DE KAARS EN BRAND DE POT.**

Morgen staat er in de volkskalender nog een ander doeltreffend middel om het weer in positieve zin te beïnvloeden. Je neemt een kaars en spijkt die in het midden op een spil. Dan steek je de beide uiteinden van die kaars in brand. Hoe vlugger de kaars is opgebrand, hoe sneller het weer zal verbeteren. Andere oude kalenders beschrijven dezelfde handeling, maar voegen er nog aan toe dat je deze werkwijze niet alleen op 10 december kan uitvoeren, maar ook de rest van het jaar. Ze zeggen daarbij dat het bovendien een krachtig middel is tegen geweldige buien en onweer. Morgen lees je op de kalender ook weerspreuken die de kat als onderwerp hebben. De gedragingen van de kat zijn blijkbaar vaak een voorteken van koud of guur weer:

**KEERT DE KAT HAAR RUG NAAR 'T VUUR,  
DAAR KOMT SNEEUW VAN OP DEN DUUR.**

## SUDOKU

	4	1	5					
	2	8						4
5	9		3	4				
		1		6	8	4		
	6	3	4	1		3		
	3	2	8		6			
			9	3		8	7	
7					4	2		
				4	7		1	

Ontdek meer en andere puzzels in onze  
puzzelboeken en -tijdschriften.

**DEPUZZELAAR**



8			7	6				
		7	3			6	1	
		3				7		8
			4					1
9	1						8	3
7					9			
2	8					1		
	9	5			2	8		
				9	8			5

Ontdek meer en andere puzzels in onze  
puzzelboeken en -tijdschriften.

**DEPUZZELAAR**

