

# Beeld/spraak

Frank BAHNMÜLLER / Jozefien VAN HUFFEL

**VILVOORDE** | Armoede verbant dromen naar de koelkast. Zoet wordt zuur of bitter. En intussen leidt de Toekomststraat vooral te veel mensen terug naar af. Op zoek naar de afslag naar een ander later lanceerde Welzijnszorg zijn campagne dit jaar precies in zo'n Toekomststraat. Daar, in Vilvoorde, vertrouwde het dromen toe aan een tijdschapsule. Aan de aarde onder de tegels waarover we lopen, de een in moedeloze rondjes, de ander onverschillig en gehaast. En anderen, hopelijk, op weg naar waar bitter opnieuw zoet wordt.



## LEZERSBRIEVEN

Reageren op artikelen in deze krant? U kan schrijven of mailen (met vermelding van uw naam en adres) naar: **KERK & leven**, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen of [lezersbrieven@kerknet.be](mailto:lezersbrieven@kerknet.be)

### Zelfdoding

**KERK & leven**, 12 NOVEMBER 2015

Het was een opluchting om in het *Klapstoel*-interview met Liesbeth Gijsbers iets over zelfdoding te mogen lezen, omdat wij dat ook van dichtbij meemaakten. Ik kan me perfect vinden in de verwoording: „Dat ik me zo grondeloos voelde, kun je beschouwen als een echo van hoe grondeloos zij zich voelde.”

Sommigen vragen hoe het is. Dan weet ik soms niet wat te zeggen, maar nu kan ik al spontaan antwoorden: „Het blijft wreed, het is anders, moeilijk...” In de stilte ervaar je de aanwezigheid van je dierbare. Er zijn nog momenten van onrust, een ondraaglijk gevoel, omdat je geen waarheid kent, de vragen blijven onbeantwoord. Ook het niet kunnen afscheid nemen, toch niet op een gewone manier, maakt het rouwproces zeer complex. Erover kunnen praten, is een beetje zalvend, dat helpt. Zoals mevrouw Gijsbers zal je als nabestaande een weg moeten afleggen en zoeken hoe je met die pijn verder moet.

De naaste omgeving kan dat zeker helpen dragen, al is het jammer te moeten ervaren dat sommigen wegblijven, heel veroordelend toekijken, of je zelfs niet begroeten. Aan mensen die niet weten wat te zeggen, geef ik de raad er toch over te praten. Je kunt dat zelfs verwoorden als: „Sorry, ik weet niet wat zeggen, maar ik breng u toch een bezoekje.” Dat is beslist een lichtpuntje in dat grote verdriet.

**Naam en adres bekend bij de redactie**

### Léonard

**KERK & leven**, 18 NOVEMBER 2015

Ik ben het grotendeels eens met Luk Vanmaerckes *Standpunt*. Wat ik evenwel ondermaats vind, is het zinsdeel „na zes jaar stuurlaars losdoen”. Dat is venijnig natrappen. In het voetbal krijgt men daarvoor een rode kaart.

Zeker een blad als **KERK & leven** zou er zich voor moeten houden mee te huilen met de anti-Léonardmeute. Eerder verwacht ik een uitgebreide en kritische evaluatie van het beleid en het

werk van de aartsbisschop. Ik wil eraan herinneren dat de media Léonard geregeld een te strakke, conservatieve sturing verweten. Ook binnen de Kerk stootte de aartsbisschop op veel weerstand. Hij lag niet goed in de markt omdat hij over een aantal ethische, theologische en liturgische kwesties rechtlijnig, duidelijk en compromisloos zijn mening verkondigde.

Men kan het met die opvattingen en stijl eens zijn of niet, maar een ambtsperiode van zes jaar afdoen als stuurlaars losdoen, is totaal onverantwoord en intellectueel oneerlijk.

**Gust ADRIAENSEN, Retie**

### De Kesel

**KERK & leven**, 18 NOVEMBER 2015

De visie van onze nieuwe aartsbisschop, Jozef De Kesel, over de Kerk treft me zeer en geeft me veel hoop, op het moment dat ik dacht dat de Kerk in Europa in verval was. Ik geloof ook sterk dat het respect voor de menselijke persoon het uitgangspunt is van de kerkelijke sociale leer.

Die waarde van respect deelt het evangelie inderdaad met de heersende cultuur. Daardoor kan het christendom volgens mij opnieuw zijn grote relevantie tonen aan iedereen, over alle grenzen heen.

**Marie-Pascale GUILLIAMS, Berchem**

### Malinsky

**KERK & leven**, 18 NOVEMBER 2015

Voor mij was het een voorrecht om het interview met Aaron Malinsky te mogen lezen. Zijn aanwezigheid in het tv-programma *De slimste mens ter wereld* was voor mij een zeer duidelijke boodschap van menslievendheid en verdraagzaamheid. Hij stond duidelijk boven de onderbroekenkolder en ik hoop dat velen daarin een voorbeeld mogen zien van hoe het wel kan en hoe mooi ons dagelijkse leven er dan kan uitzien. Waren er maar meer mensen die zo hun boodschap durven uit te dragen. Bedankt voor dit prachtige artikel.

**Rit VAN DEN BERGH, Oud-Turnhout**

### Rechtzetting

**KERK & leven**, 18 NOVEMBER 2015

In **KERK & leven** 46 las u ongetwijfeld de *Klapstoel* met Aaron Malinsky. Hij is echter geen voorzanger in de synagoge, zoals vermeld, dat is cantor Benjamin Muller. Malinsky zetelt in de raad van de synagoge Romi Goldmuntz in Antwerpen.

Advertentie

Promo's  
vergelijken?

Hoeft niet.

Onze prijzen zijn al aangepast.

colruyt  
laagste prijs