

Het heiligenboek

Carolus Borromeüs (2) Tom Zwaenepoel

Tijdens zijn leven zet Carolus Borromeüs (1538-1584) zich in voor het religieuze onderricht van kinderen en ijvert hij voor de oprichting van seminaries en andere inrichtingen om priesters en leken op te leiden. Mensen die voor de weg van God kiezen, moeten professioneel begeleid en gesteund worden. De input is belangrijk zodat het geloof op een geloofwaardige manier aan anderen doorgegeven kan worden. Vorming is volgens Carolus noodzakelijk om te streven naar een harmonie tussen de kerkelijke leer en de werkelijkheid, de pastorale benadering van gelovigen, individueel of gemeenschappelijk. Die discussie stond ook centraal tijdens de twee bisschoppensynodes over gezin en familie (2014, 2015).

Al zijn familierelaties gebruikt Carolus Borromeüs om de rechten van de Kerk tegenover de staat te verdedigen en de discipline in de Kerk te handhaven. Structuren zijn belangrijk om eensgezindheid een weg te bewandelen: de weg naar het echte geloof, gebouwd op de liefde en de hoop. Voor zijn tijdgenoten is Carolus het symbool van vorming en geleerdheid en het model van een nieuw bisschopsideaal. Hij leert dat hervorming in de Kerk pas mogelijk is na de hervorming van

de harten en de mensen. Overtuigde christenen zijn moedig en consequent en dragen met hun kerkelijke engagement bij tot de overwinning in de strijd om waarheid en vernieuwing. Dezelfde taal spreekt de Argentijn Jorge Mario Bergoglio, die sinds 2013 aan het hoofd van de katholieke Kerk staat. Ook hij heeft Carolus Borromeüs voor ogen wanneer hij de 'ideale' bisschop schetst tijdens zijn toespraak tot pas benoemde bisschoppen (19 september 2013): „Een bisschop gaat met en in zijn kudde.” Als raad geeft de paus: „Wees herders die openstaan, op weg met het volk, vol genegenheid en mededogen, met een mild karakter en vaderlijke zekerheid, vol nederigheid en discretie. Wees in staat om je grenzen te zien en een goede dosis humor te hebben. Wanneer een priester de bisschop opbelt, moet hij voelen dat een vader antwoordt.”

Carolus Borromeüs had de gave om tijdens zijn preken de essentie van het geloof te vatten. Zo ging hij op 5 september 1583 uitvoerig in op de relatie tussen God en de gelovigen. „Het is een geschenk van God als je ondersteund wordt zodat je niet valt. Het is een geschenk van God dat jou de kracht gegeven wordt tot het laatste door te zetten.” De wil

om te volharden, vindt de mens in zijn geloof, in de sterke trouwensband met zijn Schepper, God. Zoals paus Benedictus XVI meermaals herhaalde: wie gelooft, is nooit alleen. Iedere mens wordt tijdens zijn leven geconfronteerd met een kruis — bij de enen groter en zwaarder dan bij de anderen. Het voorbeeld van Jezus toont ons dat het geloof de kracht geeft om dat kruis te aanvaarden en te dragen. Wie anderen in een moeilijke, hopeloze situatie helpt, doet stappen op de weg naar de heiligheid. Paus Franciscus roemt de mannen en vrouwen die als antwoord op de „globalisering van de onverschilligheid” de „globalisering van de barmhartigheid” aanbieden. Mensen die in het gezicht van de medemens het gezicht van de arme, lijdende Jezus zien. Mensen die inzien dat de Kerk niet moet heersen, maar moet dienen. Een Kerk die oog en oor heeft voor degenen die aan de rand van de samenleving staan: de zieken, de armen, de gehandicapten, de vluchtelingen.

Ondanks zijn oproep om een concrete stap te doen naar mensen in nood, blijft Carolus echter realistisch. In zijn *Acta ecclesiae mediolanensis* geeft hij aan de mannen en vrouwen die in de zielzorg actief zijn de volgende

raad: „Verwaarloos niet de zorg voor jezelf. Wees tegenover anderen niet zo vrijgevig dat er voor jou niets overblijft. Je moet weliswaar aan de zielen denken van wie je herder bent, maar niet zo dat je jezelf vergeet.”

In de schilderkunst wordt Carolus Borromeüs afgebeeld als kardinaal, vergezeld door pestlijders. Zijn attributen zijn een strop om de nek, een gesel, een kruisbeeld, een kardinaalshoed of een duif. Hij geldt als de patroonheilige van de geestelijken, de godsdienstleerkrachten, de prelaten, de seminaristen en de zielzorgers.

Tom Zwaenepoel, *Het Heiligenboek. Levenswijsheid van honderd en enige heiligen*, Lannoo, Tielt, 2008, ISBN 978 90 209 8041 7. Dit boek is helaas uitverkocht.

Omroep

27 december, 8 uur, Braambos via één (herhaling op Canvas omstreeks 22.40 uur). In deze slotaflevering van *Braambos*, een gevolg van de beslissing alle uitzendingen door levensbeschouwelijke derden vanaf 2016 van de openbare omroep te bannen, is *Close-up* niettemin gericht op Kerstmis. Wat kan de viering van Jezus' geboorte voor mensen vandaag betekenen? Het allerlaatste item is *Braambos. Geloven in veelvoud*. Dat er in de laatste uitzending van *Braambos* wordt teruggeblikt, is logisch. Toch wordt niet stilgestaan bij de geschiedenis op zich. Met enkele gasten wordt de verscheidenheid van geloofsbeleving overlopen die in Braambosuitzendingen aan bod kwam. Dat kan gaan over het centraal stellen van de dienstbaarheid en interreligieuze dialoog, over verinnerlijking, over het leren kennen van de Bijbel, over samen vieren, over de verhouding tussen kunst, cultuur en geloof. Ook vragen over en bedenkingen bij het verdwijnen van de levensbeschouwelijke uitzendingen op de openbare omroep krijgen hun plaats.

De vrome kudde

Regen Ingezonden door Willy Verwoort

Twee cementzakken lopen over straat. Zegt de ene:

– Het lijkt erop dat het gaat regenen.

Antwoordt de andere:

– Geeft niks. Daar word je hard van!

Buren Ingezonden door Gerda Van Snick

Een knappe en ongebonden vrouw klopt aan bij haar buurman en zegt:

Dag beste buurman. Ik voel het ongelooflijke verlangen om me te amuseren, me eens fijn te laten verwennen en de hele nacht weg te blijven. Ben jij vanavond toevallig vrij?

Antwoordt de buurman, volkomen overrompeld:

Eh, ja...

Lacht de buurvrouw:

Mooi, dan wil je zeker wel even op mijn hondje passen?

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen. Wekelijks één of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen... Kent u er nog een leuke? **KERK & leven • Vrome Kudde**, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen, fax 03 210 08 49, e-mail devromekudde@kerknet.be.

deel van Indonesië	karakter	sluitband v.e. judokpak	ginder	hogesnelheidslijn
familieid	5	vis plak-band	dringend	7
loodrecht		4		
bamboe-beer			aarden vaas	schelp-dier
	3		onheils-godin	
zangspel	onbe-houwen	plaats in Frankrijk	8	lengte-maat
		spel-leiding		aan-vankelijk
				rivier in België
jeans-merk		indien	loofboom	
rivier in Rusland			vervoer-middel	
		6	gat in een muur	2
steek-wapen	zinsbe-gooche-ling			
			paar	
	1			

Ontdek meer en andere puzzels in onze puzzelboeken en -tijdschriften.

DEPUZZELAAR

© De Puzzelaar

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Oplossing van deze puzzel: pentagram